



KYSTARTILLERIBLADET

MEDLEMSBLAD FOR KYSTARTILLERIFORENINGEN



Kystartilleribladet

Udgivet af
Kystartilleriforeningen
(Stiftet 6. juli 1909)

**Kystartilleriforeningen er tilsluttet
Danske Soldaterforeningers
Landsraad
for hvilket Hendes Majestæt
Dronning Margrethe
er protektor**

Ærespræsident: Fhv. politikommissær
Jørgen Kehling
Bredstensvej 8, 2610 Rødovre
tlf. 3670 1853

Forretningsudvalget i Kystartilleriforeningen:

Præsident: Pens. vicepolitikommissær
Herluf Ruge

Vandlingvej 22, 6100 Haderslev
tlf./ fax: 7452 5234
e-mail: herluf.ruge@vip.cybercity.dk

Vicepræsident: Pens. major
Benny Horn

Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg
tlf. 5534 2001, fax 5534 2003
e-mail: horn@post6.tele.dk

Hovedkasserer: Revisor
Børge Andersen

Vinkelvej 29, 8500 Grenå
tlf./ fax: 8632 4988. Giro 9 00 24 13
e-mail: anna.antonson@stofanet.dk
Landssekretær: Mejeriingeniør
Erik Nygaard
Danneskjold.-Samsøes Allé 40, 1.th.
1434 København K (Holmen)
tlf. 4814 1990 e-mail: nygaard_66@msn.com

Redaktør: Fhv. premierløjtnant
Eigil M.S. Bruun
Søvej 26, 3500 Værløse
tlf./ fax: 4447 2851, e-mail: se nederst

Post til Forretningsudvalget sendes til præsidenten

Udgivelsesterminer og afleverings- frister for Kystartilleribladet:

Blad nr. 1 udkommer	ultimo januar
Stof til blad nr. 1	15. december
Blad nr. 2 udkommer	ultimo marts
Stof til blad nr. 2	1. februar
Blad nr. 3 udkommer	ultimo maj
Stof til blad nr. 3	1. april
Blad nr. 4 udkommer	ultimo august
Stof til blad nr. 4	20. juli
Blad nr. 5 udkommer	ultimo november
Stof til blad nr. 5	1. oktober

Indlæg sendes til redaktøren

Ansvarshavende redaktør:

Eigil M.S. Bruun
Søvej 26, 3500 Værløse
tlf. 4447 2851
fax. 4447 2851
e-mail: ebruun@vip.cybercity.dk

Layout og sats: *Eigil M.S. Bruun*

Tryk: *Glumsø Bogtrykkeri a/s*
Østergade 17 B, 4171 Glumsø
tlf. 5764 6085

ISSN 0907 1970

Kystartilleriforeningens adresser:

Københavns afdeling:

Formand: Servicechef *Bent Nielsen*
Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup
tlf. 3253 0975, e-mail: bentnielsen@ofir.dk
Kasserer: Afdelingsleder *Ole Bæk Nielsen*
Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde
tlf. 3250 9137. Giro 3 05 35 12
E-mail: anni-soegaard@get2net.dk

Skyttegruppen:

Formand: *Leo Starup*
Kirkeskallet 22, 2605 Brøndby
tlf. 4342 8270, e-mail: L@starup.dk
Kasserer: *Bjarne Andersen*
Kronens Kvarter 2 B, 2620 Albertslund
tlf. 4364 4404, e-mail: bjarne@foxtot.dk

Raketafdelingen:

Formand: Gas- og vandmester *Jørgen F. Pedersen*
Rosenorns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C
tlf. 3535 0829, e-mail: jorgenf.pedersen@tdcadsl.dk
Kasserer: Assistent *Bente Holm Pedersen*
Rosenorns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C
tlf. 3535 0829

Frederikssund og omegns afdeling:

Formand: Chefsergent *Gert Juhl*
Kabellejevej 5, 3390 Hundested
tlf. 4793 7554, e-mail: gjj@webspeed.dk
Kasserer: Civiløkonom
Jørgen Ellehammer Rasmussen
Bovænget 13, 3200 Helsingør
tlf. 4879 5317, e-mail: ellehammer@rasmussen.mail.dk

Syd-Østsjællands afdeling:

Formand: Pens. major *Benny Horn*
Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg
tlf. 5534 2001, e-mail: horn@post6.tele.dk
Kasserer: Strandfoged *Carl Johan Christiansen*
Præsteskovvej 6, Holtug, 4660 Store Heddinge
tlf. 5650 0052. Giro 7 06 8654

Lolland-Falster afdeling:

Formand: Maskinarbejder *Ib F. Rasmussen*
Kløvrvænget 15, 4900 Nakskov
tlf. 5492 3472
Kasserer: *Anker Nielsen*
Lindevænget 50, 3.tv., 4800 Nykøbing F
tlf. 5482 7116

Fyns stifts afdeling:

Formand: Direktør *Kurt Klein Taanquist*
Udsigten 8, 5853 Ørbæk
tlf. 6533 1776, e-mail: kurtkleintaanquist@webspeed.dk
Kasserer: *Tage Knudsen*
Sybergsvej 37, 5220 Odense SØ
tlf. 6615 9964. Giro 8 27 04 73

Esbjerg og omegns afdeling:

Formand: Mejeriingeniør *Søren Ib Nielsen*
Tirslundvej 40, Nørhølling, 6650 Brørup
tlf. 7538 1588, e-mail: soerenib@dlgtele.dk
Kasserer: *Jens Peter Vestergaard*
Liljevej 20, 6705 Esbjerg Ø
tlf. 7514 0409

Sydjysk afdeling:

Formand: Vicepolitikommissær *Herluf Ruge*
Vandlingvej 22, 6100 Haderslev
tlf. 7452 5234, e-mail: herluf.ruge@vip.cybercity.dk
Kasserer: *Peder Wang Nielsen*
Oktobervænget 79, 6000 Kolding
tlf. 7551 9118, e-mail: pwang@mail1.stofanet.dk
Giro 6 97 01 92

Århus og omegns afdeling:

Formand: Konsulent *Poul Røll Sørensen*
Langenæs Allé 44, 5.th., 8000 Århus C
tlf. 8611 8006, mobil: 4019 0600
e-mail: roell@mail1.stofanet.dk
Kasserer: Regnskabschef *Erhardt Sandager*
Banegårdsparken 3, 3.0006, 8300 Odder
tlf. 8654 4062, e-mail: esandager@mail.dk

Randers og omegns afdeling:

Formand: Bogtrykker *John Heide*
Over Fussingvej 39, Over Fussing, 8900 Randers
tlf. 8645 4118, e-mail: jokihai@wanadoo.dk
Kasserer: Revisor *Kay A. Højholdt*
Svinget 29, Skovgårde, 8961 Allingåbro
tlf. 8631 6820

Jylland Midt-Vest afdeling:

Formand: Forvalter *Jørgen Svenstrup*
Stoholmvej 16, Nr. Søby, 7840 Højslev
tlf. 9753 5550, e-mail: jesper_svenstrup@mail.tele.dk
Kasserer: Revisor *Ole Maagaard*
Bækvej 12, Mønsted, 8800 Viborg
tlf. 8664 6211, e-mail: ole@maagaard.org

Nordjyllands afdeling:

Formand: Tømrermester *Jens P. Moskov*
Forbindelsesvejen 111 B, 1.tv., 9400 Nørresundby
tlf. 9817 6647
Kasserer: *Egon Andreassen*
Frugthaven 6, 9310 Vodskov
tlf. 9817 5828

Thisted amts afdeling:

Formand og kasserer: *Gunnar Roer Pedersen*
Nyhåbsvej 31, Hørdum, 7752 Snedsted
tlf. 9793 5010. Giro 4 03 55 42
e-mail: gunnar_roer@mail.tele.dk

Hundrede-Mandsforeningen

af Kystartillerister:
Formand: Afdelingsleder *Ole Bæk Nielsen*
Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde
tlf. 3250 9137, e-mail: anni-soegaard@get2net.dk
Kasserer: Servicechef *Bent Nielsen*
Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup
tlf. 3253 0975, e-mail: bentnielsen@ofir.dk
Giro 5 00 31 72

Kystartilleriforeningens Tivoliklub:

Formand og Kasserer: Chefsergent *Gert Juhl*
Kabellejevej 5, 3390 Hundested
tlf. 4793 7554, e-mail: gjj@webspeed.dk
Giro 9 5135 90

Kystartilleriforeningens PR-udvalg:

Formand: Pens. major *Benny Horn*
Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg
tlf. 5534 2001, e-mail: horn@post6.tele.dk

Mejeriingeniør *Erik Nygaard*
Danneskjold-Samsøes Allé 40, 1.th.
1434 København K (Holmen)
tlf. 4814 1990, e-mail: nygaard_66@msn.com

Trykkerichef *Viggo Petersen*
Møllevvej 25, Hjordkær, 6230 Rødekro
tlf. 7466 5124, e-mail: viggop@post.tele.dk

Bemærk evt. ændringer i adresselisten

Forside:

Øvelsesskydning på Flakfort 1938
med 29 cm Haubitzer M/10 kanoner

Foto: *Mylus Erik Thomsen*

**Blad nr. 1/2007 udkommer
ultimo januar
Stof til bladet skal være
redaktøren ihænde
senest 15. december**

”Du danske sommer jeg elsker dig”

Sådan er overskriften på lederen i dette nummer af Kystartilleribladet, og det er den fordi de fleste mennesker har det godt med den lyse tid. Vi trives med at se det hele gro i haverne, ja, selv ukrudtet ta’r vi med, selvom det koster lidt arbejde.

Man ser det hvor man går, alle er glade og godt tilpas, og mange nyder den gode varme og de lyse nætter.

Og det gør vi vel, fordi vi ved, at ”skønt du så ofte har svigtet mig”, er den næste linje i sangen, men dette ”svigt” er vel kun den kølende regnbyge, vi simpelthen ikke kan undvære i sommertiden.

Hvad så, om det regnede om natten, og solen skinnede om dagen. Ja, det ville være dejligt, men må siges at være ønsketænkning.

Vi har oplevet den tørreste juni måned i mands minde, og juli måned var flot med høje temperaturer. Kort sagt, vi har vejrsmæssigt haft en dejlig sommer.

Så kunne én og anden vel sige ”Ja, men så kommer efteråret snart”. Men da er der det forunderlige ved os, at det passer os egentlig ganske godt. Vi nordboere kan faktisk godt li’ de forskellige årstider.

Foråret er utrolig smukt, og vi begynder at glæde os til sommeren.

Efteråret med sit utrolige farveorgie er en ligeså smuk årstid, og når august og september måneder viser sig fra deres smukkeste side, ja, så er netop disse to måneder ganske fantastiske.

Jeg vil ønske, at alle har benyttet muligheden for at nyde den lyse tid i fulde drag. Det er jo sommeren, der skal gi’ os det overskud, vi skal tære af, når efteråret og vinteren melder deres ankomst.

I naturen er der mange ting der går i vinterhi: Blomster, træer, planter og dyr o.s.v.. I KAF starter mange aktiviteter op ved efterårets komme. Bestyrelserne i de enkelte afdelin-

ger tilrettelægger aktiviteter for medlemmerne. Det kan ikke altid være lige let og inspirerende at hitte på noget nyt, som medlemmerne vil slutte op om. Så ofte vender man tilbage til det traditionelle, og det er sikkert også meget godt – vi er jo alle ved at være oppe i årene og ønsker for så vidt ikke de store forandringer.

Men uanset hvad aktiviteterne går ud på, er det for arrangørerne kun ét ønske: – at medlemmerne slutter op.

I Forretningsudvalget er vi ansvarlige for afvikling af to årlige arrangementer: Jubilarstævnet og landsskyttestævnet. Med hensyn til jubilarstævnet, kan vi i Forretningsudvalget kun glædes over den gode tilslutning hvert år på de omkring 100 deltagere.

Hvad landsskyttestævnet angår, så ser det noget mere sort ud. 42 deltagere fra tre afdelinger, er nok i underkanten af, hvad man kunne ønske sig. Sydjysk afdeling stod for arrangementet i år 2000 med 84 deltagere og igen her i 2006 med det halve deltagertal. Arbejdet er det samme om der er 84 eller 42 deltagere – det er bare lidt sjovere med nogle flere deltagere. Medlemmerne bag arrangementet var skuffede, og har spurgt sig selv: Var det ulejligheden værd - og hvad med fremtiden?

Vi må erkende, at størsteparten af vore medlemmer er i deres livs efterår – og det er Kystartilleriforeningen måske også. Men skal vi nå de 100 år og måske endnu mere, så må vi fra Forretningsudvalget sige: Slut op, kære medlemmer, om Kystartilleriforeningens arrangementer, både i afdelingerne som på landsplan.

”Du kære Kystartilleriforening jeg elsker dig - fordi du aldrig har svigtet mig”

Kære kammerater, notér jer denne linje, og som tak:

Slut op om KAF’s arrangementer!

Herluf Ruge
præsident

Præsidentens jule- og nytårshilsen

På Kystartilleriforeningens vegne, skal der her ved årsskiftet lyde en stor tak til alle jer, der i årets løb bakkede op om de arrangementer der har været afholdt rundt om i landet i vore lokalafdelinger, samt også om dem der er arrangeret af hovedafdelingen - Landsskyttestævnet og Jubilarstævnet.

Jeg kan kun opfordre til, at endnu flere afser tid til at del-

tage og få del i de gode oplevelser det er at være sammen med gode gamle soldaterkammerater i et fællesskab til glæde for hver enkelt og til gavn for det fremtidige sammenhold i og omkring Kystartilleriforeningen.

Det må erkendes, at afstandene føles længere når vi kommer op i årene, men prøv nu alligevel - oplevelsen er livsgivende.

Hermed vil jeg ønske alle medlemmer, gode samarbejdspartnere fra alle tre værn, samt alle øvrige læsere af vort blad

**en rigtig Glædelig Jul
og et Godt Nytår!**

Med KAF-hilsen
Herluf Ruge
præsident

KAF ønsker tillykke

DECEMBER

94 år:

2474/12292/1933 Politikommissær
Jørgen Kehling
Bredstensvej 8, 2610 Rødovre (30.dec.)

85 år:

7673/2089/1942 Fisker Carl R. Pedersen
Søndergade 22, 3390 Hundested (4.dec.)

5099/16642/1942 Motorpasser
Ernst Jacobsen
Jagtvej 67, 6705 Esbjerg Ø (14.dec.)

80 år:

8879/14166/1948 Lavstrømskonstruktør
Erik Boisen Lauesen
Kildesvinget 27, 3310 Ølsted (20.dec.)

75 år:

9015/13420/1952 Auktionarius
Jørgen Lübker
Fuglebakken 108, 8382 Hinnerup (2.dec.)

8561/2119/1951 Bogholder
Verner J. Nielsen
Ulrikkenborg Alle 7, st.
2800 Lyngby (9.dec.)

9022/285501/1956 Pens. Skoleinspektør
Villy Pedersen
Kornelparken 30
9310 Vodskov (20.dec.)

8859/13460/1952 Salgschef
Svend Lassen
Klostervænget 6, 1.
2100 København Ø (22.dec.)

70 år:

8639/285566/1956 Bagermester
Hans Chr. Andersen
Norgesvej 3, 3390 Hundested (1.dec.)

8536/284890/1956 Slagter Kaj Hansen
Carl Medingsvej 42
4230 Skælskør (3.dec.)

5463/284620/1956 Slagtermester
Ejgil R. Froberg
Smedegyde 2, 8950 Ørsted (11.dec.)

5360/284403/1956 Fiskesorterer
Bent Nielsen
Langholmvej 4, 1., Agger
7770 Vestervig (18.dec.)

5603/324202/1957 Maler
Henning Andersen
Sct. Jørgensgade 10, 2.
6000 Kolding (21.dec.)

6845/292624/1956 Vagtmester
Mogens Badino
Benzonsvej 1, 4.tv.
2000 Frederiksberg (25.dec.)

60 år:

7789/121246/1956 Seniorsergent
Alex D. Andersen
Kongshøjvej 2
9210 Aalborg SØ (12.dec.)

JANUAR 2007

85 år:

8236/86/1942 Konsulent
Knud Otto Christensen
Vinkelvænget 28, 2610 Rødovre (26.jan.)

8482/2722/1942 Telefonformand
Werner Isager
Dalstrøget 62, 3.th.
2860 Søborg (27.jan.)

80 år:

8074/71/1948 Gårdejer Kaj Borup
Hobrovej 98 E, 9530 Støvring (4.jan.)

6855/13806/1948 Premierløjtnant
Eigil M. S. Bruun
Søvej 26, 3500 Værløse (28.jan.)

3020/13825/1948 Tømrermester
Hans Renan R. Hansen
Truelsevang 38, Reerslev
2640 Hedehusene (29.jan.)

75 år:

4699/14090/1953 Landmand
Bent Jørgensen
Fasanlunden 12, 8382 Hinnerup (2.jan.)

8460/12434/1951 Kommunalarbejder
Evald Green
Søjlegården 40 A, 2670 Greve (10.jan.)

9139/14682/1953 Peter Johansen
Havnegade 44, 9370 Hals (14.jan.)

8247/14273/1953 Murer
Jens Jørgen Christensen
Idyl 22, Tved, 6000 Kolding (15.jan.)

8903/17523/1951 Svend Aage Nielsen
Drejøgade 6, 1.tv., 9000 Aalborg (16.jan.)

8360/13821/1953 Anker Nielsen
Lindevænget 50, 3.tv.
4800 Nykøbing FI (21.jan.)

9000/13134/1952 Egon Andreassen
Frugthaven 6, 9310 Vodskov (31.jan.)

70 år:

8824/287149/1956 Mejeriejer
Kai Leo Poulsen
Vordingborggade 35, 2.tv.
2100 København Ø (11.jan.)

6820/324307/1957 Restauratør
Jens Mogens Nielsen
Teglporten 15, st.
3460 Birkerød (13.jan.)

8818/324570/1957 Ole Jensen
Tomsgårdsvej 74, 3.th.
2400 København NV (16.jan.)

8576/1957 Værkfører John H. Gårdsvig
Vald. Sørensenvej 3, Sejs
8600 Silkeborg (19.jan.)

8688/285577/1956 Bagermester
Kaj Philipsen
Fredsvej 6, 3390 Hundested (19.jan.)

8394/234337/1954 Kaptajn
M. J. Worm Petersen
Røvej 50, Rø, 3760 Gudhjem (28.jan.)

65 år:

6010/413953/1960 Maskinpasser
Erik Birkshøj
Erantisvej 4 B, 4420 Regstrup (2.jan.)

90694/398101/1958 Chauffør
Børge Andersen
Vinkelvej 3
4673 Rødvig Stevns (13.jan.)

9018/398135/1958 Graver
Svend Sejstrup
Kirkestræde 2, Hammelev
6500 Vojens (25.jan.)

8927/398221/1961 Postbud Benny Kure
Elme Allé 33
4760 Vordingborg (31.jan.)

60 år:

8399/772978/1967 Overtoldassistent
Mogens Jacobsen
Rosenhaven 18
3070 Snekkersten (13.jan.)

Efter en fantastisk sommer med høj og klar himmel, skulle vejret ikke være med os på dagen, hvor Tivoliklubbens årsfest var på programmet. Der kom nogle kraftige regnbyger netop som vores gæster mødte op til indskrivningen, men sådan 'lidt vand fra oven' kan ikke tage humøret fra 'gamle Kystbasser'.

79 medlemmer var tilmeldt, men på dagen mødte 69. Der kom afbud fra 5, de sidste 5 lod ikke høre fra sig. Deltagerne mødte i god tid så der var lejlighed til at hygge sig med kammeraterne.

Velkommen i KAF

Københavns afdeling:

Indmeldt ved Jens Bech-Hansen:

9154/13719/1948 Carl Jensen

(Svinghjulet)

Sydstrandsvej 25, 2791 Dragør

Redaktøren skriver.....

- et hip til formændene vedrørende **Generalforsamlingerne:**

Såfremt afdelingerne ønsker rettidig indvarsling af generalforsamling i det nye år optaget i KAF-bladet nr. 1/2007 skal redaktøren have indlægget **senest den 15. december!!**

- samt en **jule- og nytårshilsen:**

Til alle mine kammerater og læsere, såvel i det lille Danmark som i det store udland, vil jeg ønske en rigtig glædelig jul samt et godt nytår, - og takke for året som snart rinder ud.

Eigil M.S.Bruun

PS: Glem nu ikke jeres egen jule/nytårshilsen i bladet!!

Indsend girokortet allerede i dag!



Ærespræsidenten mødte glad og oplagt

Kl. 18:45 tog man plads ved de festligt dækkede borde, og præcis kl. 19:00 lød formandens (GJ) klokke, hvorefter alle rejste sig, og GJ indledte festaftenen med en hyldest til hds. Majestæt Dronningen, der afsluttedes med aftenens første skål, hvor alle stående anført af GJ udtalte "For Dronningen".



Festafteften indledtes med en hyldest til hds. Majestæt Dronningen

Medens alle blev stående udtalte GJ mindeord over de kammerater som vi siden sidste år havde mistet. Det drejede sig i år om:

1937/ Jens Chr. Larsen, Glostrup

1942/ Georg Secher Larsen, Holte

1943/ Svend E. Thiede, Hellerup

1947/ Bent E. Hansen, Stubbekøbing

1954/ Bent Høyer, Rødovre

1959/ Preben Hansen, Frederikssund

Mindeordene afsluttedes med et: "Æret være vore afdødes kammeraters minde".

Efter at alle igen havde taget plads, fortsatte GJ:

"Hr. Æresmedlem, mine herrer, en rigtig hjertelig velkommen her i Restaurant Påfuglens smukke have-sal til vor 81 årige Tivoliklubs årsfest 2006. En særlig vel-

kommen til vort æresmedlem Jørgen Kehling, til Kystatillerforeningens Forretningsudvalg og de af vore ældre kammerater, som stadig holder ved vor gamle Tivoliklub. En stor velkomst til de langvejs fra kommende og til de mindre mobile, som også trofast møder op når der bliver kaldt, og ikke at forglemme de af vore kammerater, der er med for første gang."

Så var det tid til at indtage forretten som var en Lakse Carpaccio med tilhørende hvidvin.

Efter forretten, var det tid til optagelse af 5 nye medlemmer, som efter indstilling var godkendte til optagelse. I år var det:

1956/ Jørgen E. Rasmussen nr. 162

1956/ Helmer Petersen - 163

1953/ Per Johansen - 174

1973/ Bjarne Andersen - 175

1957/ Ole Jensen - 176



De fem nye medlemmer af Tivoliklubben modtager formandens belønning

GJ oplyste om betingelserne for optagelse og deres forpligtigelse overfor Tivoliklubben og kammeraterne, og bød dem velkommen i vore rækker. Kraftige klapsalver sluttede sig til velkomsten.

Efter optagelsen blev aftenens første sang: "Hvor smiler fager den danske kyst" afsunget og som sædvane for fuld styrke.

Vort æresmedlem, Jørgen Kehling, bad om ordet, og holdt en smuk følelsesladet tale til kammeraterne bl.a. om sammenholdet i vores gamle Tivoliklub, der er ingen tvivl om at Jørgens hjerte stadig brænder for hele ånden i den klub som han var formand for i 42 år.

(fortsættes næste side)



Ærespræsidenten holdt en smuk følelsesladet tale til kammeraterne bl.a. om sammenholdet i vores gamle Tivoliklub

Talen blev afsluttet med et leve for Tivoliklubben, og selvfølgelig kom det fra Jørgen: *Har vi det ikke dejligt ?* kraftige klapsalver fulgte.



Man hygger sig ved bordene med skåler og snak

Efter hovedretten, som i år var helstegt kalvefilet og god rødvin, var stemningen helt i top, og omkring ved bordene blev der uden tvivl berettet om mange 'gode' oplevelser fra tiden med den sribede krave.

1942/ Knud Otto Christensen bad om ordet og fremførte følgende til kammeraterne:

"Hr. Formand, hr. Æresmedlem, kære venner og kammerater!

Et år er gået, og nu sidder vi her igen i festligt lag i restaurant Påfuglens dejlige lokale.

Ja, kig dig omkring. De fleste kender du, et hej der og et 'go-daw' der, og det gode humør fornægter sig ikke. Du kommer hurtigt op i omdrejninger, efterhånden som den gode mad og div. vine er kommet inden for vesten.

Man kan jo spørge sig selv, hvorfor møde op hvert år. Tage den lange vej fra Jylland, Fyn og Sjælland og andre dele af landet? Ja, men det er jo netop glæden ved at mødes med de gamle kammerater og venner, at ruske op i hukommelsen og for en kort stund vende tilbage til den tid, hvor vi skabte et sammenhold og kammeratskab, som ikke kan brydes.

Det er jo også mærkeligt, at jo ældre man bliver, jo mere søger man tilbage til de steder, som har påvirket ens liv.

Min kone og jeg kører ofte en smuttur fra Rødovre til Dragør og videre til Kongelunden og dermed Kongelundsfortet. Det var jo her det hele startede for os Overkonstabelelever i august 1942.

En herlig sommer med hård træning og rigtig streng vinter med samme program.

Jo, vi 'Gyllerdreng' fik lært lektien; også Adler Jensen fik gang i vore kroppe, med sport og øvelser bl.a. i den nærliggende gymnastiksal på Kofods Skole; den er i dag omdannet til uddannelsescenter for unge adfærdsvanskelige. Så livet går videre derude.

Sådan har hver især sine egne oplevelser at se tilbage på, og derfor er det også vigtigt for den enkelte at kunne tænke tilbage på den tid, og det medvirker en aften som denne til.

For nogle af Jer var det måske lidt surt det hele, men hvis I har set TV2's udsendelse om "Syv Sure Mænd", så kan I trække på smilebåndet og tænke tilbage på tiden dengang med et godt grin.

Derfor er ...

"Mange eksempler lette at finde på kammeratskabets store værdi.

Din indsats i 'trøjen' er stadig et minde både om venskab og godt kompagni.

Men er vi end lidt gamle og stive, så vil vi altid ønske at skrive:

Dig kan jeg li' - du er min kammerat".

Så kære venner, find den indvendige 'Smiley' frem, både her i aften, men også når I mødes med familien igen".

Knud Otto stod hermed i spidsen for et trefoldigt leve for Tivoliklubben.

GJ takkede Knud Otto for den lærerige tale, og fortsatte med hilsner fra fraværende kammerater:

*Torben Thams, Californien
E. Hartvig Pedersen, Hjørring
Børge Andersen, Grenå
Gert Nielsen, Stensved
Herluf Ruge, Haderslev
Willy Pedersen, Stevns
Jørgen Fridberg, Tisvildeleje
Hans Verner Poulsen, Stevns og
Verner J. Nielsen, Lyngby*

Aftenens anden sang "Jeg elsker de grønne lunde" blev fremført med fyldige stemmer og endnu en dejlig aften i kammeratlig lag var ved at gå på hæld.

GJ afsluttede aftenen som følger:

"Jeg vil hermed afslutte endnu en dejlig aften her i Påfuglen, med en stor tak for fremmødet fra fjern og nær.

Tak for støtten, kontingent og tilskud af vekslende størrelse, som er indsendt, hvoraf de større bidrag er helt afgørende for at vi kan bibeholde vores årsfest i samme festlige rammer som i de sidste mange år har været tilfældet.

En tak til Eigil Bruun for udarbejdelse og levering af nye medlemslister og labels til hjælp for formandens arbejde.

Næste årsmøde vil finde sted Onsdag den 22. oktober 2007".

Der blev afsluttet med et trefoldigt leve for KAF og Tivoliklubben, efterfulgt af Kammeratskabssangen og et på festligt gensyn i 2007.

Mange venlige hilsner til alle fra
Gert Juhl

Årsfestens økonomi ser således ud:

Kontingent og tilskud kr. 17.171

Udgifter

Indbydelser (porto) kr. 751

Entré Tivoli - 4.497

Påfuglen - 10.435

kr. 15.683

Overskud kr. 1.488

**Tivoliklubben ønsker
Glædelig Jul**

Min far som Kystbasse

Af Allan Mylius Thomsen, Skribent DJ Foto: Mylius Erik Thomsen

Min far Mylius Erik Thomsen døde som 60-årig i 1977. Han var et musiksk menneske, og lærte allerede som barn at spille trompet, violin, banjo, mandolin og andre beslægtede instrumenter.

Efter forskelligt arbejde blev min far i midten af trediverne medlem af „*De arbejdsløse Postbudes Fagforening*“. Det var øgenavnet for de få heldige, der under depressionen i 30'erne blev antaget som 'professionel befalingsmand' i nationens lille og yderst neutrale forsvar.

Far kom til *Flåden* - eller rettere til *Kystartilleriet*. Fordi han kunne spille trompet, kom far i *Flådens Tamburkorps*. Han blev også fast udtaget til at blæse morgenreveille, hvilket naturligvis betød, at han slap for de kedelige aften- og nattevagter. Det gav mulighed for et mere muntert natteliv og overnatning hos hans søster, der med sin mand boede i en toværelses lejlighed på Nørrebro.



Stambesætningen på Flakfort
Mylius Erik Thomsen står i midten

Far blev stationeret på *Flakfortet* og avancerede her til underkanonér. Det har sikkert ikke været kedeligt, for ifølge hans egen beretning, opnåede han indtil flere gange at blive degraderet til fuldbefaren menig. Det var bl.a. resultatet af det muntre natteliv på mariner-værtshuset *Bernstorff* i Store Kongens Gade 62, hvor han bar øgenavnet „*Admiralen*“.

Andre lystige mariner-værtshuse lå naturligvis i *Nyhavn* og i *Pisserende*-kvarteret ved Rådhuspladsen. Her kunne marinesoldaterne tjene sig en lille ekstra skilling. Dengang var marinernes uniformsbukser, og underbukser, udstyret med en praktisk klap bagtil. Det var en reminiscens fra dengang, da søens folk forrettede deres nødtørft over skibenes ræling. Men på de ydmyge værtshuse i *Pisserenden* og omegn, kunne klappen

også slås ned til andet brug. Det var der penge i for mindre snerpede marinesoldater.

I øvrigt oparbejdede min far på den tid en grundig irritation over rytterkongen *Christian X*. Når far, altid for sent, kom løbende for at nå båden ved Toldboden, der gik ud til Flakfort, løb han bogstaveligt talt altid på majestæten. Byen kunne stille deres ure efter kongens morgentur på hesteryg.

Desværre for min far gik *Christian X*'s rute gennem Amaliegade forbi indgangen til Toldboden. Det passede lige nøjagtigt med bådens afgang til Flakfort.

Som medlem af nationens væbnede styrker, var det naturligt forbundet med militær hilsepligt, når man stødte på landets og forsvarrets overhoved. Når far så stod ret og gjorde honnør for kongen, kunne han trist høre båden tude sidste gang før afgang til Flakfort. Så røg det næste nattegn!

En gang forsøgte far at snyde og lod, som om han ikke så den ridende majestæt. Men der var ingen nåde. Med en smældende kommandostemme lød det fra hesteryggen: - *Kan han ikke hilse?* Så var det bare med at stoppe og gøre honnør. Der røg endnu et nattegn!

Men der var også mere muntre oplevelser med kongehuset. Far oplevede en lystig tid som

adjutant for Arveprins *Knud*, der var kommandant på Dragørfortet. Når de forlod Ny Holm, med arveprinsen som chauffør bag rattet i sin store Ford, udspillede der sig et fast ritual. Arveprinsen ville, uden at fortrække en mine, kommandere:

- *Underkanonér Thomsen, vil De tage min attachétasker og åbne den!*

- *Javel, Deres kongelige højhed.*

- *Vil De åbne de to Carlsberg pilsnere, der ligger i den, gi' mig den ene og drikke den anden selv!*

- *Javel, Deres kongelige højhed.*

Prins *Knud* var en ret usædvanlig kommandant. En aften tog han en stor, levende gås med hjem fra et fugtigt besøg på Dragør Badehotel. Den lukkede han ind på næstkommanderendes kontor. Næste morgen havde det stakkels fjerkræ overskidt kontoret, hvad resulterede i et temmelig højroret skænderi mellem kommandanten og hans næstkommanderende.



Men ellers var hverdagen ikke specielt ophidsende på det lille kystfort. Om aftenen kunne det gå mere livligt til. Prins *Knud* opholdt sig som regel på Dragør Badehotel, hvor han nød en genstand - eller ti - sammen med værten. Arveprinsen elskede at deltage i underholdningen. Af og til satte han sig ved orkestrets trommer og slog takten til *Aarhus Tappenstreg*. Den starter som bekendt med en trommesolo. Den erklærede arveprinsen stolt, at han havde lært ved at lytte til Livgarden på Amalienborg.

På Dragørfortet lå også menig *Alf Maegaard Klausen*, der var musiker i det civile liv. Når Prins *Knud* kedede sig på Badehotellet, sendte han bare bud efter „*Strauss*“, som prinsen kaldte den menige.

Så blev han - og de marinere, der kunne spille et instrument - purret og måtte spille for arveprinsen. Det var der ingen der var utilfreds med. For havde marinesoldaterne spillet for prinsen om natten, slap de naturligvis for vagt den næste dag.

Et problem, der kunne opstå, var, når der var telefon til kommandanten. Min far måtte bruge det yderste af sin fantasi, når han skulle forklare arveprinsessen, at hendes mand på tredje time var på inspektion af fortet.

I 1940 lå far på Flakfortet, hvor kommandanten ifølge hans beretning var medlem af det danske nationalsocialistiske parti. Da tyske foto-rekognosceringsfly i slutningen af marts og begyndelsen af april overfløj kystfortet, havde kommandanten stået med sin schæferhund og vinket til flyverne med sin spadserestok.

Om aftenen den 8. april blev mandskabet pludseligt kaldt sammen. Bortset fra messepersonale og sygepassere, fik alle kanonbesætningerne på kystbefæstningerne et døgn ekstraordinær landlov. Næste morgen besatte tyskerne som bekendt Danmark.

Da kystartilleristerne forsøgte at komme tilbage til deres poster, stod tyskerne naturligvis og ventede dem på Toldboden. De blev straks interneret. Det gjorde alle

(fortsættes næste side)

i uniform, inklusive postbude og mælke-mænd.

De første år under besættelsen levede det danske søforsvar og den tyske værne-magt i et underligt parforhold. Bl.a. var halvdelen af Middelgrundsfortet besat af tyskerne, medens det danske kystartilleri lå på den anden halvdel. En i længden uholdbar situation.

Far blev, sammen med det øvrige dan-ske militær, interneret af tyskerne den 29. august 1943. Efter fortrolige ordrer fra Venstres forsvarsminister, *Søren Brorson*, måtte besættelsen af danske militæranlæg ,... ikke imødegås med Magt.“

Min far lå den ulykkelige dag på Ny Holm. Som underkanonér havde han et hold nyindkaldte rekrutter under sin kom-mando. Da de første tyske maskingevær-salver lød ude over havnen, var hans over-ordnede officer stukket af. Det var en ade-lig søofficer, der havde suppleret sin marineuniform med spidsbukser og rides-tøvler. Min far førte sine rekrutter ned i en bunker, da de ikke engang vidste, hvil-ken ende de skulle holde et gevær i. Her var de skræmt løbet frem og tilbage mel-lem bunkerens to indgange, indtil min far havde åbnet en af de skudsikre jerndøre.

Der stod tyskerne allerede parat uden-for med flammekastere for at stege alle i bunkerens. De danske marinerekrutter overgav sig naturligvis og blev interne-ret, min far vist nok på *Skolen ved Sundet* på Amager.

Efter krigen vidnede min far mod offi-ceren, der var stukket af. Han blev dømt for fejhed og smidt ud af flåden.

Efter endt internering, blev far sendt til en tysk arbejdslejr ved Hamburg af arbejdsanvisningen. Arbejdsløse blev sim-pelthen truet med at få frataget deres un-derstøttelse, og i øvrigt nægtet alle sociale ydelser, hvis de ikke tog det anviste ar-bejde i Tyskland.

Efter krigen blev min far gift, og kunne ikke forsørge en familie med en underofficers løn. Derfor trådte han ud af *Kystartilleriet*.

Husk!

**Hvis bladet udebliver
- eller du ændrer adresse,
meddeles det til
hovedkassereren**

Soldat i Aabenraa under 1. verdenskrig



Af *Thomas Moshage*

Aabenraa var efter garnisonens flytning til Haderslev i 1888 blevet afmilitariseret frem til 1914. På dette tidspunkt place-rede man en styrke af de såkaldte „Landsturm-soldater“ i byen. Styrken be-stod af ældre veltjente soldater, der ikke længere kunne gøre fronttjeneste. Hoved-opgaven var at afpatruljere havnen mm.

Købstaden Aabenraa blev den 15. marts 1915 garnisonsby og hjemsted for regi-ment 86's II forstærkningsbataljon. Kompagnifører blev Hauptmann Knudsgaard, senere blev han major. Han var en ældre herre, som på den tid har været omkring de 65 år. Jep Knudsgaard var født på gården „Drengesgaard“ i Bars-mark 1849. Han var i 1895 blevet udnævnt til „amtsforstander“ (lokal politi-myndighed), medlem af kredsagen, rid-der af flere tyske ordener (1849-1921). Han havde været med i den fransk-tyske krig 1871.

Jep Knudsgaard havde ved krigens ud-brud meldt sig som frivillig, og han fik sit kvarter på Hotel Danmark i Aabenraa. Som kommandant var han god nok, og de tvungne værnepligtige mærkede ikke meget til ham. Han var den fine mand, der hver morgen inspicerede sit kompagni med „Guten Morgen Leute“, hvorefter han overlod sin hest og sit kompagni til sin løjtnant.

Mads Hansen fra Bodum ved Løjt Kir-keby var årgang 1895 og skulle have væ-ret til session og indkaldt lige efter kri-gens udbrud, men takket være de mange krigsfrivillige, var der hverken plads el-ler udrustning til dem. Det vides ikke, hvornår Mads Hansen kom til session, men han blev indkaldt den 11. maj 1915 og kom til infanteriet.

Ifølge indkaldelsesordren, skulle Mads Hansen møde tirsdag formiddag den 11.

maj kl. 10 på Junker Hohhlwegs-kasernen i Flensborg. Her blev de 150 mand, næsten alle dansktalende, tildelt 1. Kompagni 2. Ersatz-ba-taljon nr. 86, som lå i Aabenraa. Ankommet hertil var det sidst på ef-termiddagen før de fik middag. Derefter blev de inddelt i korporalskaber og ført i kvarter rundt i

byen. Nogle kom til at ligge på „Stadttheater“. Der var ingen senge. I sa-len var blot anbragt lange rækker med halmsække. Skabe til at anbringe sine ting i fandtes heller ikke. Hver især måtte selv sørge for at få anbragt sine ting på bedste måde. Kompagniets køkken var nede på Maden, dér hvor nu anlægget ved Amts-huset ligger. Med deres madskål under armen blev de ført delings- eller gruppe-vis ned til køkkenet. Efter at de havde fået udleveret deres mad, kunne de spise den i et tilstødende lokale eller i gymnastiksa-len. Maden var ikke den bedste og slet ikke så god som i Flensborg. Så hvis det var mad de ikke kunne lide, gik en del til Krauses Hotel og fik deres middagsmad dér.

Hver formiddag havde de marchture i Aabenraas skønne omegn, Aarup, Løjt og Brunde osv. Når de kom op over Vennelyst, Løjt Land kunne bl.a. Mads Hansen se hjem. Når vejret var dårligt, blev de ført ned i karantænestaldene ved havnen, som på den tid stod tomme. Her blev de fordelt korporalvis i de forskel-lige stalde, hvor de øvede geværgreb, ba-jonetfægtning mm. Ude i de lange side-gange øvede de strækmarch, så det slog gnister fra de sømbeslåede støvler, mens feldwebelen stod og skældte ud og førte et sprog som „Schaafskopf“ og „Schweinhund“ osv. Men med tiden væ-nede de sig til den prøjsiske militærtone.

Da der ingen skydebane var i Aaben-raa, måtte de til Haderslev for at dyrke den ædle sport. Turen frem og tilbage tog de til fods. Navnlig turen til Haderslev var streng, fordi det var deres første større marchtur. De var hverken vant til at pakke tornyster eller fornuftigt at pleje deres fød-der rigtigt og så var det så ulideligt varmt den dag. Allerede da de nåede Knivsbjerg, begyndte de første at ømme sig, og de fik lov at fjerne halsbindet, og noget senere at løse den øverste knap i uniforms-

(Fortsættes på bagsiden)

Juleindsamling

og nytårshilsen 2006

Endnu et år er ved at udløbe, og vi kan nu se tilbage og mindes de gode oplevelser i vores kammeratskabsforening, Kystartilleriforeningen, hvor vi bl.a. oplevede et godt Landskyttestævne den 22. april i Haderslev med efterfølgende fest på Haderslev kaserne, hvor præmieoverrækkelsen til de bedste skytter også fandt sted.

Traditionen tro afviklede vi også det årlige Jubilarstævne i Kastellet, og efterfølgende tur til Middelgrundsfort. Søværnets Tamburkorps var desværre forhindret i at deltage ved ind- og udmarchen, men vi fik så hjælp af HJV Musik- og Tamburkorps fra Roskilde, som også var en stor oplevelse.

Mine tanker går nu til de tjenstgørende, der må tage deres vagter i julen og nytåret på de tjenestesteder, som nu er tilbage.

Vi i Kystartilleriforeningen holder fast på denne tradition, for at tilgodese de værnepligtige og øvrige personel, som må tage deres vagter i den kommende jul og nytåret, og som følge heraf ikke kan deltage i festligheden sammen med deres nære familie.

I lighed med sidste år har Forretningsudvalget besluttet at yde et bidrag til Søværnets Tamburkorps igen, som påskønnelse for vores gode samarbejde.

For at kunne bidrage til, at de tjenstgørende kan få en hyggelig jule- og nytårsaften på tjenestestedet, må jeg bede jer om at benytte nedenstående giro-indbetalingskort. Beløbet bestemmer I jo selv.

Af erfaring ved vi, at enhver pengegave er meget værdsat af modtagerne, hvilket jo også fremgår af Tamburkorpsets takkeskrivelse i vores blad nr. 1/06.

Sammen med juleindsamlingen kan der også sendes en nytårshilsen til jeres 'gamle' soldaterkammerater, som nu er medlem af KAF. Dette klares jo ved at I anfører stam nr. og årgang på forsiden af girokortet. Indbetalingsbeløbet dækker så begge dele.

Jeres navn og adresse vil så blive bragt i KAF-bladet nr. 1/2007 (januar/februar/marts) såfremt indbetalingen er hovedkassereren i hænde **senest den 19. december.**

Bemærk venligst, at der godt kan være 8 dages ekspeditionstid ved giroindbetaling

I får også på denne måde mulighed for at forny kontakten med jeres årgangskammerat og øvrige 'kystbasser'. Og det kan jo også bruges i forbindelse med næste års jubilarstævne den 9. juni 2007, hvor vi til sejle til Trekronefort.

Lad os endnu engang stå sammen om vores motto:

Godt Kammeratskab

På forhånd tak for ethvert bidrag !

Med kammeratlig hilsen
Børge Andersen
hovedkasserer

afrives forsigtigt

afrives forsigtigt

afrives forsigtigt

Overførsel fra kontonummer L <input type="text"/>		BG Bank	GIROINDBETALING	KVITTERING Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt.
Indbetaler <input type="text"/> 8—7				
Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt. Juleindsamling/Nytårshilsen Stam nr.: _____ Årgang: _____		Underskrift ved overførsel fra egen konto		Post Danmarks kvittering
Kroner _____ Øre _____		Betalingsdato _____ eller _____ Betales nu _____		Gebyr for indbetaling betales kontant Kroner _____ Øre _____
Dag _____ Måned _____ År _____ Sæt X _____		Dag _____ Måned _____ År _____ Sæt X _____		

Fil maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

4030S 2004.11 BG 202-23841

Nyt fra afdelingerne

Københavns afdeling

Juleafslutning

Hvis du er hurtig, kan du stadig nå at tilmelde dig juleafslutningen

fredag den 8. december kl. 19:00

i Laksegade 32

til Kurt Læsøe på tlf. 3254 1742.

HUSK! - en lille pakke til det morsomme lotteri.

På gensyn
Bent Nielsen

Oktoberfesten 2006

Formanden indledte oktoberfesten i Laksegade den 5. oktober med at byde velkommen til de 34 deltagere, med en særlig velkomst til ærespræsidenten samt æresmedlemmer.

Fanen førtes ind og 'Den danske kyst' blev afsunget som første sang.

Formanden redegjorde herefter for jubilæumstegnene.

- *Kære jubilarer!*

Denne aften er hovedsagligt en aften for at hædre vore jubilarer. I 1940 indstiftede man det første tegn for 25 år. I 1949 et 40 års tegn; senere kom så 50 års tegnet. Senere igen fulgte så et 60 års diplom og dette diplom blev i 1981 suppleret med et 60 års tegn. I 1989 måtte vi yderligere supplere med et 65 års tegn.

Overrækkelsen af disse tegn er en tak til kammeraterne for mange års trofasthed i foreningen, og det vil være en ære for bestyrelsen i Københavns afdeling at værne om denne tradition.

Hermed ønsker jeg alle vore jubilarer tillykke med tegnet og føjer hertil foreningens tak for trofast medlemskab.



Tilstede var 4 jubilarer som skulle modtage tegn for trofast medlemskab.

Herefter foretoges den velkendte og højtidelige mønstring ved ærespræsidenten Jørgen Kehling som overrakte jubilæumstegnene til:

1100/1941 Verner Larsen	65 år
2028/1936 Tage Melchior Ejler	60 -
7630/1972 Elly Due	25 -
7635/1948 Kurt Læsøe	25 -

Herefter blev 'Godt kammeratskab' afsunget.

Max kunne herefter bære de lækre gule ærter med tilbehør bl. a. grisehaler ind, efterfulgt af kaffe og ostemadder.

Herefter gik minderne tilbage i tiden; historier blev fortalt og man hyggede sig.

Omkring kl. 22 blev fanen ført ud og vi sluttede en dejlig aften med et LEVE for KAF efterfulgt af 'Kammeratskabs-sangen'.

Vagn Tranekær

Skyttegruppen

Julefrokost anno 2006

Skyttegruppens julefrokost finder i år sted

fredag den 1. december kl. 19:00

i 1. Regiments lokaler

Laksegade 32, 1. Kbh. K.

Bestyrelsen opfordrer alle vore medlemmer til at være med til at skabe en god og hyggelig aften, hvor vi sammen kan hygge os med lidt godt til ganen og fornøjeligt samvær.

Tag endelig jeres koner, kærester, venner eller venner med og husk også en lille – gerne sjov - gave til gavebordet og - vigtigst af det hele: - Jeres gode humør!!!

Tilmelding (bindende) **senest den 27. november** til *Bjarne Andersen* på tlf. 4364 4404.

Bestyrelsen

afrives forsigtigt

afrives forsigtigt

afrives forsigtigt

**Alle KAF-medlemmer og læsere af
bladet samt deres familier, ønskes
hermed en**

Glædelig Jul og et Godt Nytår

Hovedkassereren

Nyt fra afdelingerne

Juleskydning 2006

Vores sidste arrangement i 2006 bliver ligesom de forudgående år Juleskydningen, som vi holder sammen med kammeraterne fra Raketafdelingen

torsdag den 14. december kl. 19:00

i ”Skydekæderen”

Østerbrogade 79, Kbh. Ø.

Også her opfordrer vi jer alle til at kigge ned og få en fornøjelig aften i godt og muntert selskab og med mulighed for at vise, hvad I kan udrette med et gevær.

Vi har storsindet overladt valg af skiver til Raketafdelingen, - de skal jo også mærke, at det snart er jul, - og bedømmelsen af skiver har vi trygt overladt til Jørgen Pedersen til suveræn og inappel-label afgørelse.

Det har vi gode erfaringer med.

Der skal naturligvis også være et kulinarisk indslag ved en sådan lejlighed, men derom kan *Bjarne* (tlf. 4364 4404) eller *Leo* (tlf. 4058 1011) fortælle meget mere, når I ringer og tilmelder jer.

Af hensyn til planlægning m.v. bedes man tilmelde sig hos *Bjarne* eller *Leo* **senest mandag den 11. december**, og ligesom ved vores julefrokost er man her velkommen til at tage ledsager med; - vi vil som skrevet står bare gerne vide det i forvejen.

Bestyrelsen

Tillykke!

Ved Oktoberfesten i Laksegade blev 4 af vore medlemmer hædret for ’lang og tro medlemskab’ af Kystartilleriforeningen, nemlig::

Werner Larsen 65 år

Tage Ejler Melchior 60 år

Elly Due 25 år

Kurt Læssøe 25 år

Ærespræsident *Jørgen Kehling* overrakte jubilæumstegnene med en lille personlig tale til hver enkelt modtager.

Kammerater i Skyttegruppen ønsker jer alle hjertelig tillykke og glæder os samme med jer over de tildelte hædersbevisninger!

Bestyrelsen

Kystartilleribladet

ønsker

Glædelig Jul og

Godt Nytår

Jule- og nytårshilsen

Skyttegruppens medlemmer og deres familie sendes de bedste ønsker om god og fredfyldt jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Samme ønsker for vore kammerater i Raketafdelingen og venner i øvrigt med tak for godt samvær i 2006.

Bestyrelsen

Generalforsamling

Kystartilleriets Skyttegruppe’s ordinære generalforsamling afholdes

den 19. januar 2007 kl. 19:00

i 1. Regiments lokaler

Laksegade 32, København K.

1. Valg af ordstyrer
2. Årsberetning ved formanden
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag:

*Forslag skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde **senest 13. januar 2007***

5. Valg til bestyrelsen:

- a. Formand
- b. 1 bestyrelsesmedlem
- c. 1 bestyrelsessuppleant
- d. Revisor
- e. Revisorsuppleant

6. Eventuelt

Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan ske bindende afstemninger under dette punkt!

Generalforsamlingen indledes med fællesspisning (gule ærter med tilbehør).

Tilmelding, der er bindende såfremt man ønsker at deltage i spisningen, til *Bjarne Andersen*

senest mandag den 15. januar 2007

på tlf. 4364 4404.

Der er spændende ting – bl.a. forretningsudvalgets medlemspolitik – til drøftelse på generalforsamlingen, så vi håber på stort fremmøde.

Bestyrelsen

Frederikssund afdeling

Generalforsamling

Afholdes i februar 2007, indkaldelse til medlemmerne udsendes skriftligt.

Gert Juhl



Ove Melby Andersen

*18.01.1928 † 18.08.2006

*Efter kort tids sygdom er smed
7557/15506/1950*

Ove Melby Andersen

Turistvej 1, Lynæs

afgået ved døden.

*Ove har trofast været medlem af
afdelingen siden 1980.*

Æret være Ove’s minde

Gert Juhl

Jule- og nytårshilsen

Julen og Nytår nærmer sig, og det er sidste blad i år 2006, så i den anledning sender Frederikssund afdeling hermed alle KAF-kammeraterne og deres familier ønsket om en god jul og et godt nytår.

Gert Juhl

Syd-Østsjællands afdeling

Udflugten til Kjøge Mini-By

Lørdage den 15. juni havde afdelingen, med *Sigrid* og *Poul Bolmgren* som koordinatore, lavet et besøg i Køge by med afslutning i *Kjøge Mini-By*.



Køge Mini-By er opført i forholdet 1:10

Godt 20 deltagere havde fundet vej til startstedet, hvor *Poul Bolmgren* fortalte om dagens program. Derefter vandrede vi en tur i byen; så de historiske bygninger, passerede Køge Torv, der var berømt for

(fortsættes næste side)

Nyt fra afdelingerne

Udflugten til Kjøge Mini-By (fortsat)

sin Torvedage om lørdagen. Vi kunne med egne øjne konstatere, at der var rigtig mange mennesker som havde fundet vej til torvet.



Et udsnit af Kjøge Mini-By anno 1865

Vi fortsatte til Kjøge Mini-By, der er en hel historie for sig, hvor de gamle bygninger og gader er opført i skalaforholdet 1:10. Det er byen, som den så ud i 1865, der er udgangspunktet for opbygningen af miniaturebyen.

Vi indledte med at spise vores medbragte mad i et telt på området; derefter fik vi en guidet rundvisning med oplysninger om historierne bag mange af de gamle huse. 'Desværre' var vejret alt for godt, så nogle måtte nødvendigvis finde en skyggefuld plads, medens resten blev guidet færdig.

En rigtig god eftermiddag med mange interessante indslag.

Benny

Sommerudflugten til Svansbjerg

Igen en dag med godt besøg og vi havde 'strålende vejr' under hele arrangementet.

Nu havde solen strålet over os i flere uger og mange var begyndt at stønne under dens 'ubarmhjertige stråler'.

Søndag den 13. august sendte himlen sine stråler til os i form af et gedigent og vedvarende regnvejr, men vi havde den store fordel, at vi kunne opholde os inden døre og kun den stakkels skiver blev rigtig godt gennemvåde inden den enkelte skytte var færdig med at afgive sine skud.

Der var tilmeldt 30 voksne og 4 af den yngre generation. Desværre var der enkelte afbud i sidste øjeblik, så det blev til 24 voksne og 4 børn.

Efter flaghejsningen, der blev gennemført under kommando af Anders Hansen gik vi ind og bænkedes os til fælles morgen-spisning, hvor vi indledte dagen med en sang forfattet af Erna Hansen på melo-

dien 'sur – sur – sur...'. Derefter blev regler om sikkerhed og bestemmelser for dagens skydning gennemgået af Anders. Som 'overdommer' havde vi formanden for Hårlev Skyttekreds, Knud Jensen. Et hverv han bestred med bravur.

Resultaterne ved 'Ugleskydningen' blev således:

Børneskydningen:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Christian Jensen | 183 Guld |
| 2. Chris Jensen | 182 Sølv |
| 3. Frederik Christiansen | 151 Bronze |

Dameskydningen:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Freda Christiansen | Pokal +185 Guld |
| 2. Erna Hansen | 174 Sølv |
| 3. Lissi Jensen | 166 Bronze |

Herreskydningen:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Knud Jensen Kjøge (gæst) | 194 Guld |
| 2. Dennis Christiansen (gæst) | 192 Sølv |
| 3. Benny Horn | Pokal +186 Bronze |

Da de to førstnævnte var gæster, blev det formanden, der "løb" med Kaj Larsen-pokalen denne gang.

Ved siden af de øvrige skydninger havde Anders og Erna også lavet en 'Ugleskydning'. Her blev resultatet:

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Ole Sonne | 47 point |
| 2. Anders Hansen | 43 - |
| 3. Flemming Larsen | 39 - |

Præmie og pokaler blev overrakt af formanden med Erna Hansen som hjælper og sufflør.

Og her er så lige Erna's lille 'slagsang' på melodien:

Sur, sur, sur - lille bi omkring ...

K-A-F

holder sommer træf.

Her på Svansbjergs skydebaner skyder vi og spænder "haner".

K-A-F

holder sommer træf.

K-A-F

her er sommer træf.

Damer, Herrer - skud der smælder,

Det' pokal - medaljer gælder.

K-A-F

holder sommertræf.

K-A-F

holder Sommer træf.

Hvad gør det, at ej vi vinder,

blot vi får en masse minder.

K-A-F

det er Sommer træf.

" Støttepædagogken"

Besøg på Stevnstfort

Onsdag den 4. oktober samledes godt 20 deltagere fra afdelingen samt fra Lolland-Falster afdeling til en rundvisning i Undergrunden på Stevnstfort.

Hans Verner Poulsen havde tilrettelagt besøget og forud var der tilgået medlemmerne en indbydelse, hvori det bl.a. blev beskrevet, at 'der er 66 trin ned og senere 66 trin op igen'. Samtidig blev det oplyst, at temperaturen i gangene er +12 grader og at det kan være lidt fedtet på gangene.



Temperaturen i gangene er +12 grader

Selve kaserneområdet er i dag anvendt af Storstrøms Amt som ophold for stærkt kriminelle unge. Der er ingen adgang til kasernen. Beboelsesbygningerne er i dag indhegnet med kraftigt hegn for at undgå flugt m.m.

Vi mødtes ved 'Svend Aages hus' og startede med at bestige Nedgangsbunkeren top, hvor Hans Verner Poulsen fortalte om Stevnstforts historie fra planlægning og bygning i 1951-53 til nedlæggelsen i september 2000. Meget interessant at høre om "Danmarks knyttæve mod øst".



Operationsrummet

Fortet forventes i snarlig fremtid at blive "Koldkrigsmuseum", med mulighed for besøg af grupper. Senere kan der blive tale om enkeltpersoners besøg, såfremt der kan etableres den fornødne kapital og sikkerhed for de besøgende.

Esbjerg afdeling

60 års stiftelsesfest

På 60-års dagen for stiftelse af KAF Esbjerg og omegns afdeling festligholdes dagen ved et aftenarrangement

fredag den 12. januar 2007

på *Restaurant Parken*

Søvej 9, Vognsbølparken, Esbjerg

Arrangementet indledes kl. 18.00 med spisning, hvor menuen står på

Hovedret:

Farseret kalvebryst med kartoffel soufflé og svampesauce + tre slags grønt.

Dessert:

Frugttærter med rørt vanilleis.

Efter desserten Kaffe og hjemmebagte småkager.

Pris pr. couvert:

kr. 130,- excl. drikkevarer.

Under spisningen vil vi blive underholdt af harmonika-duoen

'Parkens Husorkester'

Sædvanen tro afholdes der herefter auktion og amerikansk lotteri over medbragte gaver fra medlemmerne, og indkomne beløb herfra overføres til styrkelse af afdelingens kassebeholdning.

Herefter, indtil vi afslutter aftenen, fortsat samvær, hvor vi bl.a. lader snakken gå om de glade minder fra vor 'bassetid'.

Afdelingens medlemmer med ledsager indbydes til at deltage.

Medlemmer fra andre KAF afdelinger inviteres ligeledes til at deltage på samme vis, og for alle deltagere gælder, at bindende tilmelding skal ske

senest torsdag den 4. januar 2007

til et af afdelingsbestyrelsens medlemmer:

Arne Christiansen	7521 2620
Niels Christian Ravn	7539 8219
Jens Ole Spiel	7513 3759
Jens Peter Vestergaard	7514 0409
Søren Ib Nielsen	7538 1588

P.b.v.

Søren Ib Nielsen

Efter denne briefing gik hele selskabet under jorden med *Hans Verner Poulsen* som guide og *H. Jeppe Jepsen* som sikker bagtrop, der sørgede for at ingen 'blev væk' i gangene.

Vi fik lejlighed til at se såvel *Operationsrummet* som *Maskincentral Nord* og blev fortalt om det arbejde, der foregik i dagligdagen på fortet. En tur i *Ammunitionsmagasin Nord* gav deltagerne en fornemmelse af, hvorfor det skulle være "store stærke mænd", der skulle håndtere de 45,3 kg tunge artillerigranater.



I Rævegang Nord kom deltagerne ud til vandet

I *Rævegang Nord* kom deltagerne ud til vandet og kunne udefra beundre klinten med dens opbygning af kridt og flintlag.

De så berømmelige "Andalusiske Jagtedderkopper", der senere viste sig at være *Bornholmske Grottedderkopper*, var naturligvis på plads og kunne beundres af de besøgende.

Vel oppe ad de 66 trappetrin gik selskabet til *150 mm kanon Nord*, hvor *Hans Verner Poulsen* og *H. Jeppe Jepsen* viste og fortalte om kanonens formåen.

Efter et par rigtig oplysende timer, forlagde vi til *Hawk*-eskadrillens bygning, hvor vi ved pyntede borde nød den medbragte kaffe og det af *Freda* og *Carl Johan Christiansen* fremskaffede wienerbrød. Mens vi hyggede os der, trakterede *Freda* med dejlig harmonikamusik.

Igen en rigtig god dag og stor tak til *Hans Verner Poulsen*, *H. Jeppe Jepsen* og *Freda* og *Carl Johan Christiansen*.

Benny Horn

Julehilsen

Alle medlemmer såvel i afdelingen som i foreningen ønskes en fredelig og glædelig jul samt et godt og lykkebringende 2007. På gensyn til vore arrangementer.

Med kammeratlig hilsen

Benny Horn

Generalforsamling

Næste års ordinære generalforsamling afholdes

fredag den 12. januar klokken 17.00

på *Restaurant Parken*, Esbjerg.

Dagsorden ifølge lovene vil senere tilgå de enkelte medlemmer.

Sensommerudflugten 2006

Fredag den 8. september besøgte medlemmer af KAF Esbjerg og omegns afdeling Affaldsforbrændingsanlægget **L 90**, Mådevej 35, og Hjemmeværnsflotillen **HVF 131** samt **Bunker T** på Hulvejen, Esbjerg.

Vi mønstrede incl. vore damer i alt 17 personer, og efterfølgende var der enighed om, at det havde været interessante og spændende besøg.

Klokken 14.00 mødte vi op på **L 90**, Mådevej 35, og blev budt velkommen af pensioneret Stadsingeniør *Mogens Jørgensen*.

Vi blev budt på kaffe/the og kringler, og medens vi nød beværtningen, fortalte *Mogens Jørgensen* om tilblivelsen af **L 90** der i dag er landets største affalds-selskab, som ejes af de tilsluttede 35 jyske kommuner.

Mogens Jørgensen fortalte om de forudgående meget lange og trange forhandlinger med diverse myndigheder, før det lykkedes at få grønt lys for opførelsen af forbrændingsanlægget i Esbjerg.

Nået så langt, kunne Esbjerg byråd ikke enes om placeringen af bygningen, men stillet overfor det ultimatum, at såfremt Esbjerg ikke kom i gang nu, ville affaldsanlægget blive placeret i Herning, kom der skred i sagen, og nu står anlægget i Esbjerg.

Det tog 2 år at bygge denne mastodont som bestemt er et flot hus, 47 meter højt, forsynet med en skorsten på 90 meter. Opstarten skete januar 2003, og der kan forbrændes 180.000 tons forbrændings-egnet affald om året.

Forbrændingsanlægget, der er gennem-automatiseret og kører døgnets 24 timer 365 dage om året, kan betjenes af ansatte 20 medarbejdere.

Efter ca. 1 ½ times levende beretning om tilblivelse og beskrivelse af anlægget, var vi på rundtur i huset, hvor vi fik set og forklaret hele forbrændingsprocessen.

(fortsættes næste side)

Nyt fra afdelingerne

Sensommerudflugten 2006 (fortsat)

Efter 2 ½ time kunne vi takke *Mogens Jørgensen* for en meget spændende oplevelse, som vi kvitterede med flasker rødvin.

Herefter fortsatte vi til Hulvejen, **Bunker T**, hvor vi blev modtaget af flotillechef *John Hansen* og tidligere flotillechef *Lars Hjort Jensen*.

Lars Hjort, der har været tilknyttet flotille **HVF 131** i 25 år, fortalte meget levende om dette system på 8 bunkere bygget på Hulvejen af tyskerne under 2. verdenskrig.

Da bunkerne stod færdige, flyttede marinen i 1942 sit operative hovedkvarter ned i disse bunkere, hvor "Marko 1" (**Bunker T**) blev kommandobunkeren.

Meldinger fra overvågningsradar langs den jyske vestkyst blev indrapporteret til Marko 1, der videresendte direkte til den tyske kommandos hovedbunker i Nørreskoven.

Marko 1 havde, som den eneste af Hulvejens bunkere, eget strømforsyningssanlæg som kunne sættes i gang, når strøm fra byen svigtede.

Marko 1 blev umiddelbart efter krigen overtaget af det danske Søværn.

Hjemmeværnsflotille Esbjerg fik Søværnets tilladelse til at overtage Marko 1, og man reetablerede stationen under Søværnet.

Med el-varmere har man fået udtørret rummene og har limfarvet væggene i alle rum, dog med undtagelse af et som er det tidligere tyske telefon-omstillingsrum, hvor tyskerne på væggene har malet hilsener hjem til deres piger. Rummet er interessant derved, at væggene er malet med fosfor-maling, således at det er selvlysende efter kort tids alm. belysning, hvilket vi fik demonstreret ved den udmærkede rundvisning i bunkeren.

Flotille **HVF 131** har for kort tid siden fået nyt fartøj, men det må vi se/ besøge ved anden lejlighed, da det p.t. er udlånt som skoleskib.

Marinehjemmeværnets opgaver er bl.a. at udlægge flydespærringer ved olieforurening samt at deltage i søredning og farvandsovervågning.

Tak til *John Hansen* og *Lars Hjort Jensen* for en god oplevelse, som vi også her kvitterede med lidt rødvin.

Klokken 18 sluttede besøget, hvorefter vi hilste af med hinanden og drog hjem.

Søren Ib Nielsen

Jule- og Nytårshilsen

Bestyrelsen i Esbjerg og omegns afdeling ønsker alle vore medlemmer med familie samt kammerater i de øvrige KAF afdelinger en glædelig jul og et godt nytår.

SIN

Sydjysk afdeling

Med "M/S HELENE" til Årø

Lørdag d. 26. august gjorde bestyrelsen det igen, med en af de utallige gode oplevelsesdage i Sydjysk afdelings arrangementer – nemlig sommerudflugten.

Vi mødtes kl. 11.30 på Haderslev havn, hvor vi, efter at have hilst på hinanden, blev budt velkommen af formand *Herluf*. Han bad os gå ombord på det gode udflugtsskib HELENE af Årø. Der var reserveret fire bord på øverste dæk, hvorfra vi havde en dejlig udsigt.

Turen startede ud gennem Haderslev fjord der er en helt unik oplevelse med dens rige bestand af vilde fugle og den smukke natur. Fjorden er på sine steder så smal, at man næsten kan springe fra skibet og i land. Der blev omdelt brochurer så vi hele tiden kunne følge med i, hvor vi sejlede og med optegnelser af de mange seværdigheder som lå langs fjorden, mange af disse går flere hundrede år tilbage i tiden. Der var en stor svanekoloni, vi så Hejrer, Ålekrager og mange andre arter fugle.



Vi tog plads i den komfortable Tremmebus

Efter ca. 1 times sejlads kom vi ud i Lillebælt, hvor Marsvinene boltrede sig i vandet omkring skibet. Efter anløbet af Årø havn blev vi på kajen mødt af den (næsten) indfødte guide (også *Herluf*). Han bad os tage plads i ÅITF-bussen (*Årø Internationale Turist Fart*) se billedet.

Vi bevægede os nu ind på øen medens vores guide omhyggeligt fortalte om beboerne i husene vi passerede, somme ti-

der flere generationer tilbage i tiden. Vi passerede den 100-årige Julekirke (indviet juleaften i 1906) og Årø internationale station.

Turen sluttede ved præsidentens sommerresidens, en rigtig skøn plet.

Efter at være budt velkommen, fik vi hurtigt etableret nogle borde og stole på græsplænen, hvor vi så indtog en dejlig frokost (medbragt madkurv). Stemningen var høj, men steg endnu nogle grader, da kasserer *Peder* rundhåndet skænkede ud af de små klare. På ægte sønderjysk vis sang vi også et par sange til Årøs ære.

Der var meget stille på øen, men vi fik sat gang i den, dog uden at få klager; tværtimod vinkede og hilste alle på os med store smil.

Efter den vellykkede frokost, besøgte vi den største (og eneste) vinbonde på øen. Han fortalte stolt om sine 780 vinstokke af forskellige arter, som han regnede med ville give et udbytte på ca. 1000 flasker rød- og hvidvin i år. Disse bliver muligvis et samlerobjekt for vinelskere.

Vi besteg så igen ÅITF-bussen og begav os til havnen, hvor vi tog den ordinære færge til Årø Sund. Hjemtransporten foregik med lokalbussen som kørte os af de små veje rundt i det smukke sønderjyske landskab. Ankomst Haderslev kl. 18.30 ved vore egne transportmidler.

Ved afskeden var alle enige om at det havde været en veltillrettelagt, oplevelsesrig og smuk tur, og en stor, stor tak skal lyde til *Tove* og *Herluf* for at de åbnede deres sommerresidens, så vi kunne nyde vores frokost i disse smukke omgivelser.

Deltager

Besøg på Flyvestation Skrydstrup

Tirsdag d. 19. september var afdelingen på besøg på Flyvestation Skrydstrup, som erstatning for aflyst Basseaften. En god ny idé.

Kl. 10 stod 28 forventningsfulde gæster ved porten til flyvestationen i dejligt solskinsvejr. Vi blev budt velkommen ved porten og kørte derfra i kortege ind på det store område (20.000 ha) til helikopterhangaren, hvor vi besøgte og fik forklaret om redningshelikopteren.

Dette er en Sikorsky S 61A, som Flyvevåbnet fik i 1965, altså en 41 år gammel sag, men udstyret med alt moderne anlæg efter nutidens behov. Der hører 3 hele besætninger á 6 mand til et redningstjenestehold. Hvis der kommer en rednings-

Nyt fra afdelingerne

opgave, skal helikopteren være på vin-gerne i løbet af 5 min. Vi besøgte helikopterens udstyr og fik forklaret udstyrets funktioner.



Sikorsky S 61A

Efter dette kørte vi til stationens kantine for at indtage vores frokost. Og sikke en frokost; den var en gourmet kro værdig, der var simpelt alt hvad hjertet og maven begærede, både i varme og kolde retter, bare ærgerligt at maven fik nok før øjnene.

Efter frokost kørte vi til stationens brandsluknings afdeling, hvor vi besøgte det sidste moderne slukningsudstyr. Der var et slukningskøretøj, eller nærmere et slukningsfartøj - et kæmpekøretøj på 37 t - forsynet med alt tænkeligt moderne udstyr. To slukningsaggregater der arbejdede uafhængigt. Det ene kunne sende en vandstråle på 70 m under et tryk på 53 atm. og med afgivelse af 1000 liter vand i minuttet. Man kunne mærke på brandfolkene, at de var meget stolte af deres værktøj, hvilket også er forståeligt.

Derfra gik tuen til flyværkstedet, hvor vi blev delt op i 3 hold. Et hold gik til motorværkstedet, hvor vi fik en indgående forklaring om, hvordan en jetmotor virker, og besøgte en afmonteret motor, som var til 200 timers eftersyn. Så til flyværkstedet, hvor vi besøgte et, om ikke et adskilt, så afmonteret jetfly, og fik en god forklaring om, hvordan de forskellige indretninger fungerer. Derefter til en seniorsergent, der forklarede og fremviste et katapultsæde, hvordan dette udløstes fra et havareret fly og hvilke overlevelsesmuligheder piloten havde efter udskydning fra flyet. I selve affyringsøjeblikket påvirkes piloten af et tryk på 5 G, hvilket svarer til et tryk på 5 gange personens egen vægt. Vi så også hvilke redningsmidler der fulgte med piloten ned efter at han havde forladt sædet.

Kl. 15 sluttede besøget på flyvestationen, hvor vi havde mødt en åbenhed om alt hvad der forgår på en militær

flyvestation. En dejlig dag var til ende med et virkelig godt besøg.

Bestyrelsen skal have tak for dette gode initiativ - prøv noget tilsvarende en anden gang.

En deltager

Nordjyllands afdeling

Sommerudflugten

Som vedtaget på generalforsamlingen gik turen lørdag den 29. juli til *Børglum Kloster - det historiske centrum i Vendsyssel* - som der står i informationen om stedet. Sygdom var desværre årsag til fravær. Tilbage var vi så 22 forventningsfulde glade deltagere.

Formanden havde pålagt mig at give en forhåndsorientering om hvad der kunne opleves. Jeg fandt hurtigt ud af, at deltagerne ikke - nok grundet varmen i den indelukkede slotsgård - var interesseret i et længere foredrag.

Der var desuden fine beskrivelser af de 10 udstillingsområder. Så det blev rundgang på egen hånd.

For mange af os var det overraskende, at så meget af det private slotsområde var åbent for publikum. Det eneste lille minus var, at der var utrolig varmt i lokalene. Især i en sidefløjs tagetage.

Efterhånden blev samlingsstedet parken under de skyggefulde træer. Her havde man forsøgt at udbedre nogle af hullerne efter elmesygen, der også her var hård ved de store gamle træer.

Ved kaffetid kørte vi til *Løkken Badehotel*. Her var overraskende god plads, vi plejer jo at opleve byen både ude og inde som trængslernes sted i højsommertiden. Og så vendsysselsk kaffebord (?) - hvor lagkagen gik rundt mindst tre gange. Vi er jo nogle der ikke må få lagkage - og spises skulle der.

Efter kaffen sivede man ud til bænken på torvet, hvor der i smågrupper blev udvekslet nyt om sommeroplevelser. *Per* og *Grethe* havde inviteret på en forfriskning i haven til deres sommerhus, der har en skøn beliggenhed i udkanten af byen. Her var højst fem minutters gang til havet. Næsten alle mennesker var åbenbart taget til stranden, hvilket forklarer den gode plads i centrum.

Tak til *Per* og *Grethe* for denne oplevelse. Vi der ikke kendte forholdene,

havde ikke drømt om, at der kunne være så dejligt i den ellers så larmende by.

Turen sluttede med det store ta' selv-bord på *Fårup Skovhus*.

Efter nogle timer var det tid til hjem-tur. Alle var enige om, at selv om vejret var mest til strandophold, havde vi haft en dejlig oplevelsesrig dag.

Vagner Christensen



Erik Sørensen

* 04.02.1925 † 19.09.2006

Med sorg må vi meddele, at vor gode kammerat og medlem af KAF siden 1946

3578/12377/1946

Erik Sørensen

*Jeppes Aakjærvej 29, Aalborg
er afgået ved døden.*

Æret være hans minde

Jens Mosskov



Hans B. Christensen

* 13.03.1917 † 29.10.2006

Med sorg må vi meddele, at vor gode kammerat og medlem af KAF siden 1987

131217/107/1938

Hans B. Christensen

*Mastruphøj 65, Støvring
er afgået ved døden.*

Æret være hans minde

Jens Mosskov

Jule- og Nytårhilsen

Bestyrelsen ønsker alle sine medlemmer og familie en Glædelig Jul og et Godt Nytår, med håbet om fortsat god tilslutning til vore arrangementer i det nye år.

Med hilsen

Jens Mosskov

Soldat i Aabenraa under 1. verdenskrig *(fortsat fra side 8)*

frakken. Det hjalp lidt, men det var alligevel en sørgelig indmarch i Haderslev. Men næppe havde de gjort holdt på den glohede kaserneplads, før der drattede fem mand.

Fra Hauptmand Knudsgaards tid går der mange små anekdoter, hvis rigtighed man ikke kan stå inde for. En dag, mens kompagniet var ude på øvelse og var ved at forlade en mark, skal han have sagt: „*Der letzte Mann macht das Lejgaf zu!*“ Alle os, der er opvokset i Sønderjylland, kender ordet „Leigaf“ = indgang til marken. (Den sidste mand lukker ledet til marken).

Som allerede sagt, havde han sit kvarter på Hotel Danmark, hvor de løjtninger og barsmarker bønder spændte fra, når de kom til „Stads“. Nu skete det, at Hauptmann Knudsgaard stod omringet af en gruppe officerer, da en gårdmand hjemme fra Løjtland kom forbi, og nok så frejdigt hilste: „*Godaw, Jep*“. Men da „Jep“ just befandt sig i så fint et selskab, kom dette ham ikke rigtigt tilpas, og han skal have snerret: „*Ich will dass Jeppen nicht haben*“.

Med mellemrum tog Hauptmann Knudsgaard ned til sin gård for at se til

bedriften, og han rejste altid med den daværende småbane (æ Kleinbahn) fra Aabenraa. Engang havde der været en orkanagtig storm, som havde revet slemt i taget på hans gård. Da Hauptmann Knudsgaard ankom til Barsmark station, holdt sønnen der for at køre sin far hjem, og da Knudsgaard steg af toget, fik han til stor morskab for de omkringstående at vide: „*Vater, wir haben gestern den Flyvtækker gehapt.*“ (Far, vi havde i går besøg af tagtækkeren).

Mads Hansens tid i Aabenraa var den bedste han havde haft under hele krigen. Men ak, hvor længe var Adam i paradiset?

Sidst i august skulle der igen en transport afsted, og som sædvanlig blev der spurgt efter frivillige. Ved den tid var der endnu flere end nok, som var krigsbegeistrede. Men til dem hørte Mads Hansen ikke. Han holdt sig beskeden i baggrunden.

I Aabenraa var der kun to kompagnier, og da der skulle en større transport afsted, slog frivillige ikke til. De tog næsten alle. De blev derfor nyindklædt nede i Fiskergade, der hvor nu Ansgar-klinikken ligger. Aabenraa-damerne havde lavet

muffedisser, mavebælter, knævarmere og andre gode ting. Da militæret også forsynede dem med varmt tøj, regnede de med, at nu gik det afsted til Rusland.

Den 10. oktober var de klar til at tage af sted. De blev opstillet på Storetorv, og efter at kompagniføreren havde holdt tale om at gøre vores „*pligt og skyldighed for Kejser og Rige*“, gik det til Banegården. Transporten gik ikke til Rusland, men til Vestfronten. To dage senere lå de i skyttegravene ved Verdun.

Mads Hansen var en del af tiden stationeret ved Verdun i Frankrig, men hans videre krigsoplevelser kendes desværre ikke. Han blev dekoreret med Jernkors med sløjfe samt æreskort for front-kæmper (1934-25 Hindenburg). På hans hjemsendelsespapirer står:

Skytte, I. March. Gew. Komp. Landw. Inf. Regt. 85-Zust. Ersatsformation, III. Ers. M.G.K (= maskingeværkompagni) er d. 01.12.1918 hjemsendt til Bodum fra hærens tjeneste, med tøj, march- og hjemsendelsespenge.

Underskrevet:

Leutnant u. komp.-Führer/ samt underskrift.

Tom Wismann

Depot- og skoleskibet ÆGIR

Det første i en serie om flådens skibe fra ca. 1860 og op til vor tid

Det smukke hæfte på 44 sider i A4 format, giver en omfattende beskrivelse af skibet, dets bygning, bevæbning, levnedsløb mm. Beskrivelsen i tekst er ledsaget af 70 fotos (sort/hvid), 4 tegninger, 6 tabeller, 2 datablade, og med mange fotos i stort format. De store fotos gør, at detaljer tydeligt fremgår.

Tom Wismann (mangeårigt medlem af KAF) har siden sin barndom interesseret sig for flåden og dens historie. Værnepligten blev aftjent ombord i FYLLA og ved MOBA1976/77. Tidligere er bl.a. skrevet om ”Den danske Flådes skibe”, Torpedobådene af TUMLEREN-klassen, *Stevnsfort* – Danmarks sidste fort og andet.



Depot- og skoleskibet ÆGIR

skrevet af Tom Wismann
44 sider, rigt illustreret

Pris kr. 100,- inkl. moms og forsendelse

Hæftet kan bestilles hos:

Tom Wismann

Degnelodden 5, Valby, 3200 Helsingør
Tlf. 4879 7028

E-mail: steel.stone@mail.tele.dk
eller på www.flaadensskibe.dk