



KYSTARTILLERIBLADET

MEDLEMSBLAD FOR KYSTARTILLERIFORENINGEN

Jubilarstævne 2005



Kystartilleribladet

Udgivet af
Kystartilleriforeningen
(Stiftet 6. juli 1909)

**Kystartilleriforeningen er tilsluttet
Danske Soldaterforeningers
Landsraad
for hvilket Hendes Majestæt
Dronning Margrethe
er protektor**

Ærespræsident: Fhv. politikommissær
Jørgen Kehling
Bredstensvej 8, 2610 Rødovre
tlf. 3670 1853

Forretningsudvalget i Kystartilleriforeningen:

Præsident: Pens. vicepolitikommissær
Herluf Ruge

Vandlingvej 22, 6100 Haderslev
tlf./ fax: 7452 5234
e-mail: herluf.ruge@vip.cybercity.dk

Vicepræsident: Pens. major
Benny Horn

Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg
tlf. 5534 2001, fax 5534 2003
e-mail: horn@post6.tele.dk

Hovedkasserer: Revisor
Børge Andersen

Vinkelvej 29, 8500 Grenå
tlf./ fax: 8632 4988. Giro 9 00 24 13
e-mail: anna.antonson@stofanet.dk

Landssekretær: Mejeriingeniør
Erik Nygaard

Danneskjold.-Samsøe Allé 40, 1.th.
1434 København K (Holmen)
tlf. 4814 1990 e-mail: birtheerik@tiscali.dk

Redaktør: Fhv. premierløjtnant
Eigil M.S. Bruun

Søvej 26, 3500 Værløse
tlf./ fax: 4447 2851, e-mail: se nederst

Post til Forretningsudvalget sendes til præsidenten

Udgivelsesterminer og afleverings- frister for Kystartilleribladet:

Blad nr. 1 udkommer ultimo januar
Stof til blad nr. 1 1. december

Blad nr. 2 udkommer ultimo marts

Stof til blad nr. 2 1. februar

Blad nr. 3 udkommer ultimo maj

Stof til blad nr. 3 1. april

Blad nr. 4 udkommer ultimo august

Stof til blad nr. 4 20. juli

Blad nr. 5 udkommer ultimo november

Stof til blad nr. 5 1. oktober

Indlæg sendes til redaktøren

Ansvarshavende redaktør:

Eigil M.S. Bruun
Søvej 26, 3500 Værløse
tlf. 4447 2851
fax. 4447 2851
e-mail: ebruun@vip.cybercity.dk

Layout og sats: *Eigil M.S. Bruun*

Tryk: *Glumsø Bogtrykkeri a/s*
Østergade 17 B, 4171 Glumsø
tlf. 5764 6085

ISSN 0907 1970

Kystartilleriforeningens adresser:

Københavns afdeling:

Formand: Servicechef *Bent Nielsen*
Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup
tlf. 3253 0975, e-mail: bentnielsen@ofir.dk
Kasserer: Afdelingsleder *Ole Bæk Nielsen*
Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde
tlf. 3250 9137. Giro 3 05 35 12
E-mail: anni-soegaard@get2net.dk

Københavns afdelings Skyttegruppe:

Formand: *Leo Starup*
Kirkeskellet 22, 2605 Brøndby
tlf. 4342 8270, e-mail: L@starup.dk
Kasserer: *Vakant*

Raketafdelingen:

Formand: Gas- og vandmester *Jørgen F. Pedersen*
Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C
tlf. 3535 0829, e-mail: jorgenf.pedersen@tdcads1.dk
Kasserer: Assistent *Bente Holm Pedersen*
Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C
tlf. 3535 0829

Frederikssund og omegns afdeling:

Formand: Chefsergent *Gert Juhl*
Kabellejevej 5, 3390 Hundested
tlf. 4793 755, e-mail: gjj@webspeed.dk
Kasserer: Civiløkonom
Jørgen Ellehammer Rasmussen
Bovænget 13, 3200 Helsingø
tlf. 4879 5317

Syd-Østsjællands afdeling:

Formand: Pens. major *Benny Horn*
Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg
tlf. 5534 2001, e-mail: horn@post6.tele.dk
Kasserer: Mekaniker *Knud E. Jensen*
Kildemarksvej 31, 4700 Næstved
tlf. 5572 3832. Giro 7 06 8654

Lolland-Falster afdeling:

Formand: Maskinarbejder *Ib F. Rasmussen*
Klovrvænget 15, 4900 Nakskov
tlf. 5492 3472
Kasserer: *Anker Nielsen*
Lindevænget 50, 3.tv., 4800 Nykøbing F
tlf. 5482 7116

Fyns stifts afdeling:

Formand: Direktør *Kurt Klein Taanquist*
Udsigten 8, 5853 Ørbæk
tlf. 6533 1776, e-mail: kurtkleintaanquist@webspeed.dk
Kasserer: *Tage Knudsen*
Sybergsvej 37, 5220 Odense SØ
tlf. 6615 9964. Giro 8 27 04 73

Esbjerg og omegns afdeling:

Formand: Mejeriingeniør *Søren Ib Nielsen*
Tirslundvej 40, Nørnbølling, 6650 Brørup
tlf. 7538 1588, e-mail: sorenib@dlgnet.dk
Kasserer: *Jens Peter Vestergaard*
Liljevej 20, 6705 Esbjerg Ø
tlf. 7514 0409

Sydjysk afdeling:

Formand: Vicepolitikommissær *Herluf Ruge*
Vandlingvej 22, 6100 Haderslev
tlf. 7452 5234, e-mail: herluf.ruge@vip.cybercity.dk
Kasserer: *Peder Wang Nielsen*
Oktobervænget 79, 6000 Kolding
tlf. 7551 9118, e-mail: pwang@stofanet.dk
Giro 6 97 01 92

Århus og omegns afdeling:

Formand: Konsulent *Poul Røll Sørensen*
Langenæs Allé 44, 5.th., 8000 Århus C
tlf. 8611 8006, mobil: 4019 0600
e-mail: roell@mail1.stofanet.dk
Kasserer: Regnskabschef *Erhardt Sandager*
Rosensgade 33 B, 1.tv., 8300 Odder
tlf. 8654 4062, e-mail: esandager@privat.dk

Randers og omegns afdeling:

Formand: Bogtrykker *John Heide*
Over Fussingvej 39, Over Fussing, 8900 Randers
tlf. 8645 4118, e-mail: jokihei@wanadoo.dk
Kasserer: Revisor *Kaj A. Højholdt*
Svinget 29, Skovgårde, 8961 Allingåbro
tlf. 8631 6820

Jylland Midt-Vest afdeling:

Formand: Forvalter *Jørgen Svenstrup*
Stoholmvej 16, Nr. Søby, 7840 Højslev
tlf. 9753 5550, e-mail: jesper_svenstrup@mail.tele.dk
Kasserer: Revisor *Ole Maagaard*
Bækvej 12, Mønsted, 8800 Viborg
tlf. 8664 6211, e-mail: ole@maagaard.org

Nordjyllands afdeling:

Formand: Tømrermester *Jens P. Mosskov*
Forbindelsesvejen 111 B, 1.tv., 9400 Nørresundby
tlf. 9817 6647
Kasserer: *Egon Andreassen*
Østergårdsvej 8, Nørhalne, 9430 Vadum
tlf. 9817 5828

Thisted amts afdeling:

Formand og kasserer: *Gunnar Roer Pedersen*
Nyhåbsvej 31, Hørdum, 7752 Snedsted
tlf. 9793 5010. Giro 4 03 55 42
e-mail: gunnar_roer@mail.tele.dk

Hundrede-Mandsforeningen af Kystartillerister:

Formand: Afdelingsleder *Ole Bæk Nielsen*
Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde
tlf. 3250 9137, e-mail: anni-soegaard@get2net.dk
Kasserer: Servicechef *Bent Nielsen*
Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup
tlf. 3253 0975, e-mail: bentnielsen@ofir.dk
Giro 5 00 31 72

Kystartilleriforeningens Tivoliklub:

Formand og Kasserer: Chefsergent *Gert Juhl*
Kabellejevej 5, 3390 Hundested
tlf. 4793 7554, e-mail: gjj@webspeed.dk
Giro 9 5135 90

Kystartilleriforeningens PR-udvalg:

Formand: Pens. major *Benny Horn*
Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg
tlf. 5534 2001, e-mail: horn@post6.tele.dk

Mejeriingeniør *Erik Nygaard*

Danneskjold-Samsøes Allé 40, 1.th.
1434 København K (Holmen)
tlf. 4814 1990, e-mail: birtheerik@tiscali.dk

Trykkerichef *Viggo Petersen*

Møllevvej 25, Hjørdkær, 6230 Rødekro
tlf. 7466 5124, e-mail: viggop@post.tele.dk

Bemærk evt. ændringer i adresselisten

Forside:

Jubilæumstævne 2005

Foto: *Torben Bach-Rasmussen*

**Blad nr. 5/2005 udkommer
ultimo november
Stof til bladet skal være
redaktøren ihænde
senest 1. oktober**

Om hundrede år er alting glemt

- eller hvad?

I dagligdagen anvendes ofte denne vending **"om hundrede år er alting glemt"**, og ofte i et sammenhæng med noget der ikke altid var så vellykket og helst skulle glemmes ret hurtigt.

For nu snart 100 år siden, nærmere den 6. juli 1909, tog nogle brave mænd af årgang 1884 fra Søbefæstningens 1. Artilleribataillon, initiativet til at oprette Danske Søbefæstningsartilleri-Samfundet, forkortet SAS.

Ved en senere indkaldt ekstraordinær generalforsamling den 20. januar 1914, havde bestyrelsen sat en dagsorden med 2 punkter:

1) Afholdelse af mindefest for 50 året for stormen på Dybbøl.

2) Ændring af foreningens navn og love.

Efter drøftelse af første punkt, blev det enstemmigt vedtaget at deltage i et fællesarrangement med de øvrige soldaterforeninger i afholdelsen af mindefesten.

Derefter kom punktet om ændring af foreningens navn til behandling, og hvor formanden motiverede forslaget blandt andet med et fra mange sider udtalt ønske herom, sammenholdt med det meget misvisende i ordet "Samfund" og det i øvrigt besværlige navn man havde. Der til kom også, at Kystartilleriregimentet var blevet oprettet nogle år forinden. Formanden foreslog derfor, at foreningens navn blev ændret til

Kystartilleriforeningen (KAF) hvilket også passede bedre i sammenligning med andre soldaterforeningers navne.

Efter en kort diskussion blev forslaget enstemmigt vedtaget og været sålydende lige siden.

Foreningens emblem, som vi kender det i dag, er tegnet af et medlem politibetjent H.C.S. Florke og godkendt på generalforsamlingen i 1914 og beskrives således: 'Under foreningens kronede kendingsbogstaver KAF gengives på dette den krenelerede murkrone, som den fandtes dengang på Søbefæstningens oprindelige hovedfort Trekroner, og herunder tre bølgelinjer som symbol på de tre løb uden for fortet: Kongedybet, Hollænderdybet og Flinterenden.

Hvorfor nu al denne historiebeskrivelse, vil nogen spørge, det er jo snart hundrede år siden og for længst gået over i historien.

Ja, netop – og derfor igen vendingen "Om hundrede år er alting glemt".

Nej, det er ikke glemt – jeg mener ikke, at det de brave artillerister startede op i 1909 var noget uheldigt, en døgnflue, eller noget hvorom man kunne sige "Om hundrede år er alting glemt".

Nej, Kystartilleriforeningen er ikke glemt. Omend vi ikke er så mange mere tilbage, er der stadig liv og godt humør når de gæve medlemmer af Kystartilleriforeningen mødes, såvel i lokalafdelinger som i hovedafdelingens arrangementer som f.eks. jubilæumstævnerne.

Men forskellige forsvarsforlig og gennem årene har ændret strukturen i det danske forsvar, og Kyst- og Søforterne er herunder blevet udfaset i 1964 med undtagelse af ganske få, som bl.a. blev bemandet af Flyvevåbnet og var dermed

årsagen til, at vi fik et tredje våbenart ind i vores soldaterforening – Raketafdelingen.

Noget helt unikt for vores forening som er/var sammensat af folk fra alle tre værn Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Men hvorfor ikke, vi havde jo alle det samme formål – forsvaret af Danmark.

Efter udfasningen af Kyst og Søforterne i det danske forsvar, som nu er endeligt, må vi så erkende, at foreningen ikke kan tilføres unge nye medlemmer til at fortsætte foreningens virke fremover. Vi må så hjælpes med de 'gamle' trofaste støtter og håbe på, at vi kan føre foreningen frem til dens 100-års jubilæum i 2009.

Hvordan dette jubilæum skal afvikles, må tiden så vise til den tid, men Forretningsudvalget har nedsat et festudvalg, som allerede har gjort de første tanker og forberedelser.

For selv om medlemstallet af naturlige årsager er faldende, kan vi i Forretningsudvalget kun med respekt se tilbage på et meget fint fremmøde til årets jubilæumstævne og håbe på, at det må fortsætte i årene fremover og blive rigtigt festligt om 4 år, når foreningen runder de 100 år.

Herluf Ruge
præsident

Vagtskifte i Søværnets Operative Kommando

Den 1. august 2005 udnævntes kommandør *Nils Christian Wang* til kontreadmiral og blev samtidig ny chef for Søværnets Operative Kommando.

Siden 2001 har han været chef for Forsvarskommandoens ledelsessekretariat.

Han afløser kontreadmiral *Kurt Birger Jensen*, der tiltræder en post som repræsentant for SACEUR (Supreme Allied Commander Europe) i NATO.

Kystartilleriforeningen vil derfor rette en varm tak til KA *Kurt Birger Jensen*

for et særdeles godt samarbejde og opbakning i Kystartilleriforeningens daglige arbejde. Vi er aldrig gået forgæves når et problem opstod, og vi takker også for behagelige stunder sammen ved foreningens årlige jubilæumstævner.

Vi kipper med flaget, med de bedste ønsker for fremtiden og lykke til i det nye job i NATO.

Kystartilleriforeningen ønsker kontreadmiral *Nils Christian Wang* tillykke med udnævnelsen og det nye job som chef for Søværnets Operative Kommando.

Vi ønsker og håber herfra, at det gode forhold og samarbejde med CH/SOK må blive videreført til glæde og gavn for begge parter og at traditionen med CH/SOK's deltagelse i Kystartilleriforeningens årlige jubilæumstævne må blive videreført.

Vi kipper med flaget og ønsker god vind og lykke til i det nye job.

Med KAF hilsen
Herluf Ruge
præsident

Modtagne hilsner

Til *Ærespræsident Jørgen Kehling,
Forretningsudvalget samt
Syd-Østsjællands afdeling*

Jeg sender hermed min hjerteligste tak for de venlige hilsner på min 70 års fødselsdag.

Med mange hilsner
Gert Juhl

Til *Forretningsudvalget og alle
kammeraterne ved jubilarstævnet*

Undertegnede to "Kystbasser" havde endnu en gang den store glæde at være foreningens gæster ved jubilarstævnet den 4. juni.

En meget vellykket dag i enhver henseende. Godt samvær både i Kastellet og på vort kære gamle Middelgrundsført.

Tag imod vor bedste tak og alle gode ønsker fremover til jer alle!

Jens Bech-Hansen og Preben Hansen

Til *Københavns afdeling
v. Bent Nielsen*

Hjertelig tak for opmærksomheden til min 90 års fødselsdag.

E. Hartvig Pedersen

Hr. Præsident Herluf Ruge!

En hjertelig tak til Præsident Herluf Ruge og Forretningsudvalget for hilsenen til min 90 års dag.

Venlig hilsen
E. Hartvig Pedersen

Til *Københavns afdeling
v. Bent Nielsen*

Min hjerteligste tak for den venlige hilsen ved min 80-års fødselsdag.

Med venlig hilsen
Frits Olsen
Fodbyvej 46

TAK

Jeg vil gerne takke alle, som mødte op for at være med til at gøre min 65-års dag til en festlig dag.

Tak for gaver og hilsener.

Venlig hilsen
Ole Bæk Nielsen

TAK

Tak for opmærksomheden ved min 75 års fødselsdag den 10. august.

Hilsen
Palle Berg Jensen

KAF ønsker tillykke

September

91: år

1100/1934 Malermester Werner Larsen
Skjulhøj Allé 72, 1.mf.
2720 Vanløse (3.sept.)

90 år:

7980/13562/1936 Pensionist
Erland Petersen
Bjergvej 5 A, 4672 Klippinge (27.sept.)

75 år:

8981/12771/1952 Kontorassistent
Knud Nielsen
Kildevangsvej 4
4892 Kettinge (15.sept.)

65 år:

7935/444330/1960 VVS-mester
Jens Randers
Grønvang 20, st.th., Kristrup
8900 Randers (2.sept.)

9072/550889/1962 Maskinarbejder

Benni Kurt Yttov
Mullebærvænget 26
2650 Hvidovre (20.sept.)

Oktober

75 år:

4834/205136/1954 Personalechef
Paul Bech Jacobsen
Brabrandvej 18, 2610 Rødovre (7.okt.)

7245/12346/1951 Tømrermester
Jørgen Preben Andersen
Sct Jørgens Park 24, st.tv.
4700 Næstved (25.okt.)

70 år:

9102/244890/1955 Roar Kast-Petersen
Seniorvænget 6, 6630 Rødding (9.okt.)

8610/244594/1955 HT-chauffør
Erling Olsen
Woltersgade 3, 1.th.
2300 København S (26.okt.)

65 år:

8476/438885/1959 Overpostbud
Erik Hald Petersen
Ballerupvej 21, 3500 Værløse (1.okt.)

8890/438996/1959 Kommunaldirektør
Jim Pinnerup-Lauritzen
Nørreport 5, st.th.
8400 Ebeltoft (25.okt.)

60 år:

8889/809761/1968 Kai Didriksen
Østtoftevej 13, 2605 Brøndby (17.okt.)

November

75 år:

7573/17065/1951 Maskinarbejder
Børge F. Knudsen
Hvidovrevej 524, st.tv.
2650 Hvidovre (2.nov.)

4042/17795/1951 Specialarbejder
Hans Sonne Steffensen
Kildebækvej 21, Vettørslev
4100 Ringsted (12.nov.)

8372/17409/1951 Specialarbejder
Agner Torm
Theodor Nielsens Vej 8
4540 Fårevejle (18.nov.)

4240/16478/1950 Togfører
Vagn Mogensen
Nørrebrogade 94
7000 Fredericia (20.nov.)

6750/17914/1951 Depotejer
Sv.Aa. Bremholm Jørgensen
Søparken 41, 4171 Glumsø (25.nov.)

70 år:

9138/1954 Jørgen Møller Roued
Vojensvej 15, Skrydstrup
6500 Vojens (14.nov.)

7745/289430/1956 Seniorsergent
Henning Pedersen
Åvænget 6, Dalby
4690 Haslev (25.nov.)

TAK

Tak for den store deltagelse og mange gode ord i forbindelse med Jan's død og bisættelse den 15. april - og tak til fanebærerne.

Lissie Birk Nielsen

Årets jubilarstævne 2005

Lørdag den 4. juni samledes vi atter engang til vores traditionsrige jubilarstævne. Og denne gang havde vi det gode sommervejr med os.

104 forventningsfulde gaster mødtes ved Kongeporten på Kastellet 'for at lade sig indskrive' hos *Børge* og *Jens*.

Atter i år havde vi den store glæde, at *Søværnets Tamburkorps* havde efterkommet vores anmodning om at deltage i jubilarstævnet.



Gunnar Roer Pedersen og vor landssekretær Erik Nygaard modtager hæderskorset

Gasterne blev, efter de sædvanlige små besværligheder - måske pga. dårlig høreelse - linet op af vicepræsident *Benny Horn*, hvorefter hele processionen, med *Tamburkorps*et i spidsen, defilerede forbi de opstillede honoratiories.

Efter opretning på kirkepladsen bød vores præsident, *Herluf Ruge*, velkommen til årets sammenkomst, hvorunder han

udtrykte stor glæde over den gode tilslutning.

Chef/SOK, kontreadmiral *Kurt Birger Jensen*, overbragte jubilarstævnet *Søværnets* hilsen med bl.a. en gennemgang af en status over, hvilke opgaver *Søværnet* havde løst i årets løb og hvilke opgaver det var deltagere i på nuværende tidspunkt.

Kommandanten i Kastellet, *Jørgen Kold*, bød os velkommen i sit smukke

Kastel og gav udtryk for sin glæde over, at KAF atter i år mødte så talstærkt op, for at fejre vores jubilarstævne.

Efter at præsidenten havde uddelt to af Kystartilleriforeningens hæderskors til hhv. formanden for Thisted Amts afdeling 7840/14284/53 *Gunnar Roer Pedersen* og vor landssekretær 7757/444293/60 *Erik Nygaard*, gik kontreadmiralen, kommandanten og *Herluf Ruge* over til paraden og gav det traditionelle håndtryk til hver og én.



Kontreadmiralen, kommandanten og præsidenten gav det traditionelle håndtryk til hver enkelt

Herefter 'sivede' vi ind i *Kastelskirken*, hvor pastor emeritus *Preben Hansen* som sædvanligt holdt en smuk, men også gemtlig gudstjeneste med udgangspunkt i forskellen på at huske og erindre, med citater fra bl.a. *Søren Kierkegaard*: 'Jeg husker med hjernen og erindrer med hjertet', og *Jens Baggesen*: 'De svandt, de svandt de glade barndomsdage, jeg kun

erindringer har nu tilbage. Gud, lad mig aldrig, aldrig miste den'.

Hovedparten af os her i dag har nok passeret 'støvets år', som det hedder. Det betyder heldigvis også, at vi har flere minder at samles om. En har sagt: '*Alderdøm uden minder, er som vinter uden jul*', eller vi omskriver det sådan: '*En sommer uden jubilarstævne, er ingen sommer*'. Og vi føjer til: '*Et jubilarstævne oveni købet med kurs over Middelgrundsfort, det er sommerens højdepunkt, og vi mindes alle vore gamle søforter med glæde i erindringens skær*'.

Med en lille klump i halsen efter afsyngningen af '*Kongernes Konge*', bevægede vi os ud på Kirkepladsen til fotograferingen, der forløb som sædvanligt under stor munterhed, hvorefter vi endnu en gang blev linet op for afmarch til Nordre Toldbod, hvor vi blev udskibet til Middelgrundsfort.

Turen fra Kastellet til Nordre Toldbod foregik, anført af *Søværnets Tamburkorps*, for fuld musik. En begivenhed der vækkede stor opsigt fra de tilfældige tilskuere på ruten.

Efter indskibning på det gode skib "*Bjørnsholm*", blev *Kirsten* (Spar Shippings søde bardame) bestormet i ba-

ren af endog særdeles tørstige gaster, der nåede at få skyllet halsen godt under den 'laaaange' sejltur til MFT.

Vel ankommet dertil, blev vi atter linet op på kajgaden, og fortets 'Kommandant' *Peter Bech* holdt en velkomsttale, hvori han gav udtryk for det positive samarbejde Kystartilleriforeningen og Middelgrundsfortet imellem, bl.a. den fine guidning vi udfører, når der bliver kaldt.

(fortsættes næste side)

Velkommen i KAF

Københavns afdeling:

Indmeldt ved Børge Andersen:
9147/444203/1960 Havnearbejder
Erik Jacobsen
Værebrovej 122, 2., 2880 Bagsværd

Århus og omegns afdeling:

Indmeldt ved Freddy Sørensen:
9146/396978/1958 Driftsleder
Paul Anker Christensen
Junivej 17, 8210 Århus V

Husk!

**Hvis bladet udebliver
- eller du ændrer adresse,
meddeles det til
hovedkassereren**



Peter Bech byder jubilarstævnet velkommen til Middelgrundsfortet

Søværnets Tamburkorps, der glædede os meget ved at sejle med ud til MFT, havde taget opstilling på kajgaden og gav et fint nummer medens jubilarerne begav sig ind i vestre porterne, som har gennemgået en smuk og hyggelig forandring, med væggene malet i blå farve og 'prydet' med levende lys i små 'lanterner' som eneste lyskilde. Den sparsomme belysning medførte, at vi måtte udelukke den uddelte



Tamburkorps blæser med vindstyrke 20 - til stor fornøjelse for jubilarerne.



De friske "Tamburgaster" kan også synge - og jubilarerne synger med

sang "Ode til Middelgrundsfortet" (i anledning af MFT's 110 år).

Hurtigt fandt alle deres pladser, og sædvanen tro, blev der serveret marineret sild og en lækker forloren skildpadde. Der var nok til alle, og betjeningen (særdeles søde og venlige piger) var i top. Der blev naturligvis skyllet ned med de herlige væsker, snaps og øl. Derefter kaffe og småkager.

Under skafningen marcherede Tamburkorpsen, spillende med 'vindstyrke 20', ind på hver side af langbordet (115 kuverter), og herfra underholdt de os med flere musikalske numre, herunder forskellige sange (syngende kan de så sandelig også). En meget stor oplevelse at høre disse prægtige gutter/gutinder give opvisning i deres

formidable musikalske kunnen. Stor tak for denne smukke oplevelse.

Vel igennem menuen - m. tilbehør - var der 'fri manøvre', som mange benyttede til at gense deres gamle fort, der har gennemgået store forandringer siden de glade soldatertider.

Efter en begivenhedsrig dag med mange oplevelser, god mad, god servering og et perfekt vejr, gik turen atter tilbage til Nordre Toldbod, hvor vi skiltes med

endnu en god dags oplevelser i rygsækken og med et 'På Gensyn' næste gang der kaldes.

EN og EB

Fotos: Ivan Christiansen

U-båd i havn i Bagenkop

Blæsevejr skyld i, at U-båden „Springeren“, der skal udstilles på Museum Langelandsfort, først nåede frem søndag formiddag

Af Tage Rasmussen, Fyns Amts Avis
Foto: Annelene Pedersen

Lørdag eftermiddag den 11. juni spejdede mange efter ubåden "Springeren" i Bagenkop Havn. Men de spejdede forgæves, for den lå i stedet ud for Spodsbjerg, mens føreren af slæbebåden afventede, at den stærke blæst skulle aftage.



U-båden "Springeren" lå på slæb ud for Spodsbjerg, da det blæste for kraftigt til at føreren af slæbebåden turde sejle syd om Kelds Nor. "Springeren", der kom fra Frederikshavn, er den første U-båd, der har sejlet under Vestbroen på Storebælt.

Tidligt søndag morgen satte de så kurs mod Bagenkop. Her kunne man ved 9.30-tiden øjne dem, og en halv time senere fik slæbebåden problemløst nørklet "Springeren" ind i havnen og på plads i det tidligere færgeleje, fortæller museumsinspektør Jørgen Skaarup.

En undersøgelse viste, at ubåden ikke havde taget skade af turen fra Frederikshavn. Den havde ikke taget vand ind, men for en sikkerheds skyld er der nu installeret en dykpumpe.

Overdragelse til museet

Ved en officiel begivenhed på havnen fredag den 17. juni, overdrog Søværnet "Springeren" til borgmester Knud Gether, Sydlangeland Kommune, hvorefter pressen og honoratiorens inviteredes om bord i ubåden. Bagefter kom turen til raske piger og drenge fra 8-12 år i følge med voksne.

Ubåden skal blive liggende i Bagenkop Havn, indtil det lykkes for Langelands Museum at skaffe penge til det videre arbejde. I alt får man brug for cirka 2,5 millioner kroner, før "Springeren" vil være 'udstillingsklar' på Museum Langelandsfort.

Jægerkorpset - gennem tiderne

Uddrag af Poul Dahl's bog "Jægersoldat i en terrortid"

Kronprins Frederik starter korps

Da jeg første gang fik fortalt historien om opstarten af jægerkorpset i Danmark, kunne jeg ikke undgå at trække lidt på smilebåndet. Det er en ganske sjov beretning. Både fordi vi i dag synes, at det der skete for over tohundrede år siden, kan virke uvedkommende og primitivt, men også fordi historierne fra dengang er fortalt så mange gange, at de sikkert har været udsat for en række gendigtninger gennem tiderne.

Hører man til dem, der mener, at historien gentager sig, er fortællingen om Jægerkorpsets start en af dem, man kan bruge til noget - i hvert fald på ét punkt. Dengang var der nemlig også en dygtig, militæruddannet og vild kronprins med navnet Frederik, og det var ham, der i midten af 1780'erne støbte kuglerne til det første danske Jægerkorps. Han blev senere kendt som Kong Frederik den 6.

Nutidens Kronprins Frederik har også et meget nært forhold til de danske elitesstyrker og er selv uddannet elitesoldat i det danske Frømandskorps.

Uformel konge som 16-årig

Kong Christian den 7., den tidlige Frederiks far, var sindssyg og reelt ude af stand til at varetage sine opgaver. Kongens ustabile tilstand foranledigede et ublodigt statskup i 1784, hvor den 16-årige kronprins blev en del af tronen. Ingen kongelige forordninger havde virkning, hvis ikke de var underskrevet af både kongen og den unge prins. Det betød, at Frederik fik stor indflydelse, og selv om han først blev konge i 1808, havde han, på grund af faderens psykiske tilstand, reelt regeret Danmark siden 1784.

Behovet for reformer og nytænkning var indlysende i de år. Riget var stort og svært at overskue. Dengang var både Norge og en lang række store områder i vor tids Nordtyskland også en del af monarkiet, og forvirringen blev ikke mindre af Kongens pludselige og humørbetingede indfald. Nærmere blev det heller ikke af, at Danmark havde et meget anspændt forhold til sine naboer - ikke mindst til ærkefjenden Sverige.

Kronprins Frederik fik hjælp til at modernisere det danske militær af sin onkel, Prins Karl af Hessen, som var en berejst herre og en dygtig militærstrateg. Med opbakning fra Kong Christian den 7., fik de

nedsat en kommission, der skulle forbedre det danske forsvar.

Nedskydning i dagslys

De militære chefer i Europa var ved at indse, at den traditionelle krigsførelse lagde en lang række begrænsninger på kamphandlingerne i marken. Reelt kunne soldaterne ikke gøre meget andet end at stå skulder ved skulder, i tre snorlige rækker på en åben mark i god vejr og dagslys, og på kommando affyre den ene salve efter den anden mod fjenden. Vel at mærke en fjende, som man stod ansigt til ansigt overfor, og som havde taget opstilling på nøjagtig samme måde.

Skulle det ske, at en general blev kreativ og prøvede at sprede sine skytter og lod dem søge skjul bag buske eller andet i terrænet, så var det stort set umuligt for dem at ramme fjenden med tidens upræcise våben.

Derfor skønnede de militære eksperter, at man skulle oprette en helt ny specialenhed af soldater til indsætning foran eller bagved hovedstyrkens kolonner under fremrykning eller tilbagetrækning. Soldaterne skulle uddannes i at kæmpe i løse formationer, operere parvis og udnytte terrænets beskaffenhed bedst muligt.

Det første Jægerkorps i 1785

Prins Karl af Hessen havde studeret fænomenet elitesoldater under Syvårskrigen i Prøjsen, der havde tidens bedste og mest succesfulde hær. På en af sine mange rejser fik han også indblik i den amerikanske Frihedskrig fra 1776 til 1783. Her måtte englænderne sætte en hel bataljon ind i Floridas sumpe for at kæmpe mod de amerikanske elitesstyrker, som var langt mindre i antal, men meget dygtigere og bedre uddannede. De amerikanske frihedskæmpere havde oprettet små, let bevæbnede enheder, der havde til opgave at opspore fjenden samt lave forstyrrende virksomhed og sabotage. Opfinderen af disse enheder var en amerikansk general, der senere fik egenavnet Sumpræven.

Øgenavnet skyldes, at generalen brugte de store sumpområder som skjul og beskyttelse mod de langt større og bedre udrustede engelske styrker. Taktikken generede englænderne så meget, at de fandt det nødvendigt at afsætte betydelige styrker med den ene opgave, at finde og ned-

kæmpe Sumpræven og hans få, men tapre soldater.

Alle disse begivenheder inspirerede den danske kronprins Frederik og hans onkel fra Hessen til at sige: „*So ein Ding müssen wir auch haben*“. Der blev nemlig talt tysk ved de danske hof. Den nedsatte kommissions første handling blev oprettelsen af et korps med specialtrænede soldater. Den 18. februar 1785 blev det godkendt og officielt meddelt af Christian den 7., og i april samme år blev det navngivet „*Jægercorpset i Sielland*“.

Forrest mod fjenden

Det nye korps skulle under mottoet „*Forrest mod fjenden*“

- dække egne hærstyrker mod fjendtligt overrumpling,
- overraske fjenden gennem forvovne rekognosceringer,
- falde fjenden i ryggen,
- forstyrre fjendens tilførsler,
- fange fjendens poster og patruljer ved at lægge baghold

I praksis betød det, at Jægerkorpset skulle operere langt mere selvstændigt, end man eller gjorde på den tid. Der var dengang ikke langt fra beslutning til handling, så *Jægerkorpset i Sielland* blev etableret ved Helsingør og organiseret som et kompagni fra den 1. maj 1785, med Kronborg som indkvarteringssted. Der blev samlet 130 af de bedste soldater til korpset, og i kulissen stod en ekstra styrke på 30 mand klar, som kunne indkaldes til særlige lejligheder.

Skulle regne, skrive og se godt ud

Jeg kan godt forestille mig, at det har været svært at finde egnede folk til det nye Jægerkorps i 1700-tallets Danmark. Soldater rangerede lavest i samfundet, og gårdsangerviserne handlede om, at „*hvis du ikke kan blive andet, kan du trods alt til enhver tid blive soldat*“.

Med til historien hører også, at overlevelsesprocenten blandt soldater var meget lav i datidens krige, og det var nok ikke de klogeste, der fandt det sjovt at stå på række og affyre skud mod en fjende, der stod lige overfor og havde nøjagtig samme opgave. Slagene, som næsten altid foregik ved fuldt dagslys, fordi generalerne skulle kunne sidde højt til hest

(fortsættes næste side)

Jægerkorpset - gennem tiderne (fortsat)

og overskue situationen, handlede som regel kun om, hvem der havde flest soldater tilbage når solen gik ned. Da kandidaterne til det nye jægerkorps skulle findes, var hærens menneskelige råstof derfor heller ikke det bedste.

Alligevel blev der også dengang stillet helt særlige krav til en jægersoldat. De nye danske jægere skulle både kunne skrive og regne, og endda se godt ud. Hvordan man dengang vurderede udseendet, ved jeg ikke, men kravet skal ses i lyset af den fattigdom og sygdom der betød, at mange mennesker havde svære fysiske defekter, og derfor ikke var egnede.

Tre forsøg til at ramme skiven

Det var også vigtigt, at man kunne beherske datidens skydevåben. Kunne man ikke ramme en målskive i tre forsøg, kunne man ikke blive jæger. Eller som det blev udtrykt i de samlede krav til de nye jægere: *„Folk af god Exterieur, som synes at have Genie, og paa hvis Conduite hidtil intet er at udsætte, hvilket saa vidt mueligt maatte documenteres med Attester, kunde vel antages, men disse maatte dog være, om ej Jægere af Profession, dog i det mindste Skyttere, og beviise slikt med 3 prøveskud efter Skiven; kunde de ikke det, maatte de afviises med den Besked, at de kunde melde sig igjen, naar de have lært at skyde bædre.*

Saavidt mueligt maatte hertil antages indfødte Undersaatter; men naar udlærte fremmede Jægere meldte sig, kunde disse efter 6 aars troe Tienste og især gode Conduite foreslaaes til at erholde Indfødsretten. I henseende til Munderingen anfører Prindsen, at en ordre vil være nødvendig, efter hvilken de ved Livgarden til Fods forhaandene gule Vester og Buxer, samt Underfoer til Kjolerne afleveres i liige deele til begge Jægercorps“.

Kravene er siden blevet yderligere specificeret, men som det også fremgår, fik jægerne allerede dengang en helt særlig udrustning.

Tortur mod egne soldater

Hvis man var blevet idømt spidsrod, som blev udløst ved selv simple forseelser, var man heller ikke egnet til optagelse i korpset.

Spidsrod var den værste straf, en soldat kunne udsættes for. Afstraffelsen foregik ved, at et kompagni blev stillet op på to rækker med front mod hinanden. Soldaterne skulle så slå den dømte, deres egen kammerat, med et kort sværd og vel at mærke på den bare krop, når han blev be-

ordret til at gå den pinefulde og lange vej mellem rækkerne. Hvis kommandanten opdagede, at en soldat i geledet ikke slog hårdt nok, fik den passive, som 'tak' for sin barmhjertighed, selv en tur gennem rækkeme.

Det var, som det ofte er i virkelighedens verden, mere voldsomt, end vi ellers kan se i barbariske krigsfilm.

Altså: Ingen mærker på ryggen, hvis man skulle være Jæger, og man måtte heller aldrig have været straffet eller have ry for at være en forbryder.

På trods af disse mange særlige og skrappe krav til en jægersoldat, lykkedes det at finde egnede folk, for allerede tre år senere var Jægerkorpset vokset og bestod nu af fire kom-pagnier med i alt 638 elitesoldater.

Ingen kampe trods krige

Selv om Jægerkorpset blev dannet i en meget urolig tid, og at det netop var de mange aktuelle konflikter, der var baggrunden for oprettelsen, skulle der gå 16 år, før jægersoldaterne kom på egentlig mission i krigstid. Konflikterne dengang var næsten alle udløbere af Revolutions- og Napoleonskrigene, der hærgede Europas lande, og fjenden var ofte englænderne. Men krigen mod England var først og fremmest en sag for flåden, hvilket betød, at det nye jægerkorps, under sin indsats for beskyttelse af de danske kyster, ikke kom på de helt store prøver. Krigen mod England var hurtigt overstået, og endte som bekendt med Slaget på Reden i 1801, hvor danskerne måtte overgive sig til den britiske flådeadmiral Nelson, ham med klappen for øjet.

I 1807 havde Danmark igen bragt sig i en kritisk situation. Det udløste bombardementet på København, hvor englænderne i tre dage bombede byen, og 1600 danskere blev dræbt. Vi overgav os og afleverede pænt flåden til englænderne.

Danmark gik senere ind i krigen, der varede frem til 1814, og kæmpede til fordel for franskmændene. Vi havde tilsyneladende holdt på den forkerede hest, for vi tabte og blev trukket med ned i bølgerne af Napoleons fald ved Waterloo.

Det var i denne krig, den første Jæger blev dræbt. Jægerkorpset havde ellers ry for aldrig at miste sine soldater og ingen jægere havde tidligere måttet lade livet på trods af livsfarlig træning og deltagelse i hemmelige missioner. Derfor var tabet af bare en enkelt mand nok til, at der blev stillet spørgsmålstejn ved, om Jægerkorpset nu også var så dygtigt, som man påstod. Hvordan ville det ikke gå, når de skulle ud i direkte kamphandlinger?

I 1842 valgte hæren at omdøbe korpset til 2. Jægerkorps og udvidede indsatsområdet til, udover Sjælland, også at inkludere Jylland. Seks år senere udbrød Treårskrigen, der varede fra 1848 til 1850, og Jægerkorpset blev indsat i Bov i 1848, hvor man forfulgte fjenden og deltog i alle de vigtige slag. Jægerne blev specielt kendt og anerkendt for en helt modig indsats ved Oversø i krigens start, hvor de holdt stand mod en overlegen fjende i tre timer og på den måde reddede mange danske soldaters liv. Men trods den gode indsats fra jægerne, side tabte vi krigen, og i 1860 endte det første kapitel i jægerne historie. Jægerkorpset blev opløst og underlagt 18. Infanteribataljon.

Nederlaget ved Dybbøl 1864

Det danske rige var sluppet ud af Treårskrigen, fordi andre europæiske magter greb ind over for Østrig og Prøjsen og dermed skåned Danmark. Men i 1863 forsøgte vi alligevel at få Slesvig tilbage og dermed ændre på det aftalte magtforhold. På en efterfølgende fredskonference i London, nægtede Danmark, på trods af tidligere aftaler, at acceptere en deling af Slesvig. Det blev i Europa anset for aftalebrud, og tre dage senere angreb den prøjsiske hær Danmark med hjælp fra Østrig. Denne gang var der ingen hjælp at hente fra vore allierede.

Midt om natten, præcist klokken fire, indledte fjenden et seks timer langt og voldsomt bombardement af de danske skanser ved Dybbøl. 8.000 granater blev kastet mod de danske stillinger. 11.000 af vore soldater skulle kæmpe mod næsten fire gange så mange prøjsere og østriere, og et enkelt sted stod nitten danske soldater over for en styrke på tusinde mand. Omkring 700 danske soldater blev dræbt, og 3534 taget til fange.

Før angrebet satte ind, havde general Christian Julius de Meza erkendt, at fjenden var de danske soldater langt overlegen i antal og forråd af kugler og kanoner. Men fjendens hær var også overlegen på flere teknologiske områder. Mens de danske soldater skulle *forlade* deres geværer, altså putte krudtet og kuglen ned i geværløbet forfra, havde fjendens soldater taget en ny teknik i brug, der betød, at de kunne lade dem bagfra.

Det så i det hele taget håbløst ud for den danske hær. Det indså generalen på slagmarken, Christian Julius de Meza, og trak de danske styrker tilbage. Han tænkte, at hvis fjenden først kom ind bag vores linjer, ville situationen ende i et blodbad af uset omfang, og det kunne blive enden for det danske rige. Den opfattelse delte

man ikke i embedsmandsværket, så General de Meza blev fyret og frataget sine beføjelser. I frustration over det danske embedsmandsværks manglende evne til at se virkeligheden i øjnene, udtalte han ordene: „Der findes to slags mænd: Mænd og embedsmænd“.

Jægerkorpset bliver nedlagt

Kort tid efter måtte Danmark afgive store landområder. Havde man fulgt generalens plan, kunne vi have sluttet fred, og tabet af landområder ville have været langt mindre end den totale ydmygelse, som Danmark oplevede i 1864.

Historisk set er det interessant, at 2. Jægerkorps ikke blev brugt, som det var tiltænkt, under krigen i 1864. De opgaver, som Jægerkorpset skulle have løst, overgik til *Aarøes Strejfkorps*, en styrke på cirka 100 mand, under kommando af en ung løjtnant. Jægerne fik i stedet opgaven at være slør i forbindelse med den danske hovedstyrkes tilbagetrækning fra Dybbøl Skanse. Meget få soldater skulle narre tyskerne til at tro, at den danske hovedstyrke stadig var på plads. Det var ikke det, Jægerkorpset var uddannet til, men der var tale om en vigtig opgave, der bestemt ikke var nem og heller ikke uden risiko.

Krigen førte til udfærdigelsen af den første Genevekonvention, der indeholder aftaler om behandling af sårede og andre tab på slagmarken, som det blev udtrykt. Det Internationale Røde Kors blev også oprettet som et resultat af denne første krigskonvention, som set med danske øjne nok er det mest positive, der kom ud af slaget ved Dybbøl.

Selv om jægerne gjorde en fantastisk indsats i det sønderjyske, var krigen endt i en katastrofe for Danmark, og det blev også et endeligt for 18. Infanteribataljon, der med tiden mistede sine specialer og særlige udrustning. Til sidst indgik jægerkorpset i Hæren som en almindelig infanterienhed for helt at blive nedlagt i 1951.

Anden Verdenskrig starter i Polen

Den britiske premierminister Chamberlain, havde længe forsøgt at undgå en krig med Adolf Hitlers Tyskland. De havde endda indgået en ikke-angrebspagt, men først alt for sent, opdagede England og resten af Europa, hvad Hitlers reelle hensigter gik ud på.

Siden sommeren 1939 havde der været en del uroligheder på grænsen mellem Tyskland og Polen. Tyske elitetropper havde fået til opgave at fremprovokere et

(fortsættes på bageste side)

Nyt fra afdelingerne

Københavns afdeling

Ny sæson 2005/2006

Nu starter vi på en ny sæson efter en god og varm sommer.

Vort første arrangement er damekegler; det bliver

Lørdag den 27. august

hvor vi kører med bus ud i den dejlige natur på Sjælland.

Vi mødes kl. 13:00 i Reventlowsgade (bag Hovedbanen).

Tilmelding kan ske til

Hans Christiansen

på tlf. 3250 2310 eller

Kurt Læsø

på tlf. 3254 1742.

Vore Klubaftener afholdes i

Grøndals Centret, Hvidkildevej 64, hvor vi kl. 19:00 spiser en varm ret til en meget rimelig pris, men man skal tilmelde sig, hvis man ikke er 'fast-spiser'.

Tilmelding til formanden på tlf. 3253 0975

senest tirsdagen før klubaftenen.

Vore klubaftener er følgende tirsdage:

2005: 20. sept., 18. okt. og 15. nov.

2006: 17. jan., 21. feb., 21. mar., 18. apr.

For medlemmer som **ikke** ønsker at deltage i spisningen, er mødetiden kl. 20:00, hvor der er kammeratligt samvær, kortspil og kegler (på fine baner) - og ikke mindst kammeratligt samvær.

Ta' en friaften og mød os og se hvordan vi hygger os.

Faste arrangementer

2004:

Klubaftener: Som ovenfor nævnt

Damekegler: Lørdag den 27. aug.

Oktoberfest: Torsdag den 6. okt.

Andespil: Tirsdag den 1. nov.

2005:

Klubaftener: Som ovenfor nævnt

Generalforsamling: Torsdag den 2. mar.

Første klubaften i januar (17. januar 2006), skal en god kammerat have Jørgen Kehlings Kammeratskabspokal.

Meld jer til nogle hyggelige aftener blandt gode Kystbasse-kammerater, og tag del i de mange historier fra dengang I var i trøjen.

Oktoberfest

Igen i år mødes vi til *Oktoberfesten* i 1. Reg. smukke lokaler i Laksegade 32

torsdag den 6. oktober kl. 19:00

Kom og vær med til at hyldede en kammerat for et langt og trofast medlemskab af vor forening.



Jubilæerne efter at have fået påhæftet deres jubilæumstegn. (Arkivfoto fra 2004)

Jubilæumstegn tildeles det år, man har været medlem af KAF i hhv. 25, 40, 50, 60, 65 og 70 år.

Menuen vil bestå af gule ærter med tilbehør og derefter ostemad og kaffe.

Kuvert prisen er kr. 100,-, og tilmelding skal ske **senest 2. oktober** til

Kurt Læsø på tlf. 3254 1742

P.b.v.

Bent Nielsen

Kbh. afd. Skyttegruppen

Vintersæsonen 2005/2006

Selv om det i skrivende stund er højsommer er det ikke desto mindre tid til at tænke på den kommende vintersæson i "Kælderen", da tiden jo som bekendt iler af sted.

Vi begynder vores "vintersæson" med træningsaftener hver torsdag sammen med vore kammerater fra Raketafdelingen

torsdag den 15. september

hvor vi mødes ved 18:30 - 19:00 - tiden.

Med tanker på sidste sæsons gode fremmøde, håber vi på en tilsvarende god kommende sæson.

Bestyrelsen

(fortsættes næste side)

Københavns afdeling inviterer til

Andespil

tirsdag den 1. november kl. 19:00

hvor vi mødes til

årets store eminente super ande- og flæskespil

i Kassellets Ndr. Magasin på 1.sal.

*Vi ønsker selvfølgelig meget gerne, at alle
(eller næsten alle) vore medlemmer m. familie,
venner og bekendte kommer denne aften.*

*På indgangsbilletten trækkes lod om 2 halve
flasker brændevin.*

**Men husk, at vi traditionen tro, hver især medbringer en pakke
af rimelig værdi, så vi kan foretage aftenens store lotteri.**

Igen i år er der et ualmindeligt stort gavebord.

*Der er som sædvanligt 10 gennemgående spil
med gevinster på 1 række, 2 rækker,
- og på hele pladen er der også sidegevinster.
Efter hvert spil trækker vi lod om ænder og kamme
i det fjernstyrede spil.*

Vi glæder os til gensynet

*På afdelingens vegne
Bent Nielsen*

der i den indre by. Guiden ville på udvalgte steder i byen fortælle os om gaderne, husene, og livet i byen næsten helt tilbage fra Absalons tid, med hovedvægten lagt på de små listige værtshuse, og de letlevende damer som jo har en tendens til, på det smukkeste og naturligste at falde ind i dette miljø.

Vi skulle blandt andet forbi *Hviids Vinstue, Skindbuksen, Hvide Lam, Queen Victoria* og mange flere, og efter et par timer slutte af med stegt flæsk og persillesovs i *Husmanns Vinstue*.

Tanken var, at vi skulle ind de forskellige steder, og nyde en enkelt pilsner eller to. Da vi i alt var 41 deltagere, heraf cirka halvdelen fra Raketafdelingen, gik det lidt anderledes, men det blev bestemt ikke mindre interessant, snarere tværtimod.

Vi mødte guiden på Gammeltorv kl. 17.00, og han indledte med at fortælle os, at grundet vores store antal, var det ikke muligt at frekventere alle de små beverdinge på det alkoholiserede plan, men at vi til gengæld halvvejs i forløbet ville finde et passende stort "vandhul", hvor vi alle kunne dyppe snablen dybt og eftertrykkeligt.

Guiden fortsatte herefter med at fortælle os en masse om den historie som omfatter Gammeltorv, gader og huse i omegnen, de mennesker der boede der, samt en masse andre spændende ting.

Han havde et helt utroligt vid, og han var en guddommelig fortæller. Alene hans lidt rustne ølbas var fascinerende, og det faktum at han løbende krydrede fortællingen med muntre bemærkninger, gjorde det bestemt ikke mindre interessant. Til tider faldt der også et par mere vovede finker af fadet, kort og kontant, men på intet tidspunkt hverken plat eller pinligt.

Dels vil det føre for vidt at komme nærmere ind på de små anekdoter, og dels er det komplet umuligt at huske den strøm af ord, som i en lind strøm flød fra hans mund, men både sjovt, underholdende og spændende var det. Han fortalte om, hvorfor gader og værtshuse havde de underlige navne de havde, hele historien, med årstal og hele balladen. Alt var med, alt hang sammen, der manglede kort sagt intet. Blandt andet fik vi at vide hvorfor det hedder "at gå på das", når man skal på "det lille hus". Med fare for at blive beskyldt for at huske forkert, vover jeg foresøget på at kaste lys over dette meget vig-

Kbh. afd. Skyttegruppen (fortsat)

KSS-Skydning

Den årlige udendørs KSS-skydning på 200-meter på Københavns Skyttecenter er i år fastsat til:

søndag d. 18. sept. kl. 09:00 - 15:00

Vi håber på god tilslutning, så vi kan 'vise flaget' på bedste vis ved denne lejlighed.

Hvis du har spørgsmål omkring stævnet, kan du ringe til *Bjarne Andersen* på tlf. 4364 4404 eller kig på vores hjemmeside:

www.skyttegruppen.dk

under "arrangementer", hvor du kan holde dig á jour med Skyttegruppens arrangementer og i øvrigt hvad der foregår her.

Bestyrelsen

TAK!

I forbindelse med min 60-års fødselsdag vil jeg gerne hermed bringe min bedste tak til såvel KAF Københavns Afdeling, Skyttegruppen som kammerater for de venlige hilsner, som jeg modtog i den anledning, og som medvirkede til, at jeg fik en rigtig god dag.

*Med kammeratlig hilsen
Steen Hede*

Raketafdelingen

På Værtshusturné i København

Den 30. maj deltog vi i et af de mest spændende, sjove og interessante arrangementer vi nogensinde har deltaget i, nemlig en guidet tur rundt i de små krogede ga-

tige mysterium. Det har simpelthen noget med gaden *Hyskenstræde* at gøre. Hyskenstræde fik sit navn fordi at her lå Københavns offentlige toiletter. Danskerne mente, at toilet på tysk hed ”Das hysken”, og hvad var så mere nærliggende end at kalde gaden med de mange toiletter for Hyskenstræde? I virkeligheden siger tyskerne, at de lige skal på ”Das hysen”, når de skal på det lille hus, og det blev hurtigt til, at man blot sagde, at man lige ”skulle på Das”, og så var der ingen grund til at vade mere i det, folk vidste jo hvad man mente.

Vi fik historien mens vi stod på Gammel Strand, og guiden fortalte, at denne i virkeligheden lå under vand dengang. Stranden lå et godt stykke længere inde i landet, men det varede ikke ved, for alt ”det” der kom fra de offentlige toiletter, blev ganske uceremonielt kylet i vandet. Da det havde stået på en årrække, kom ’bunden’, om man så må sige ’op til overfladen’, og så havde man jo pludselig noget mere ’land’ at bygge huse på. Guiden fandt det ganske morsomt at konstatere, at Kulturministeriet faktisk var bygget på 8 meter lort! Gad vide hvor mange af de ansatte derinde, der var klar over det?

Han fortalte i øvrigt også, at byens møding lå der hvor Christiansborg ligger nu. Det kunne jo give stof til eftertanke, når der kom nogle udgydelser derindefra, som ikke rigtig faldt i befolkningens smag!

Det kan vel næppe undre, at de små københavnske stræder jævnlige genlød af rungende latterbrøl fra 41 begejstrede mennesker, for han fortsatte i samme stil lige fra start til slut.

Vi gik rundt i gader og stræder, og stoppede forskellige steder, hvor guiden underholdt os med historie vi ikke anede eksisterede. Hvert enkelt lille foredrag varede ikke mere end 5-10 minutters tid, men alt hvad han sagde var utroligt spændende, og efter hver historie så man pludselig landets hovedstad i et helt andet lys. Man følte sig på en sær måde afklaret efter hver historie, man følte at tingene hang sammen, ja, det var en følelse der ikke kan beskrives, den skal opleves, for det var historier man ikke finder i nogen historiebog, men som ikke desto mindre var både interessante, sjove og sande.

Det ’store vandhul’ blev *Hviids Vinstue* på Kgs. Nytorv. Her blev vi alle bænket,

og havde cirka 20-25 minutter til at skylle landevejsstøvet af halsen, men også her havde guiden ting og sager at fortælle, for også *Hviids Vinstue* har både historie og anekdoter, som nok ikke mange har hørt før, så dette ’pitt-stop’ blev interessant og sjovt på mere end det alkoholiske plan, og lattermusklerne blev bestemt også holdt godt opvarmede.

Efter således at have vederkvæget os ved drikketruget, drog vi videre ud på nye eventyr. Der var stadig et par steder vi absolut måtte se og høre nogle sjove historier om, og hen ad 19-tiden endte vi på *Husmanns Vinstue*, hvor vi alle blev bragt til sæde under hyggelige forhold.

Der kom øl på bordene, og mens vi lige fik vædet drøbelen lidt, blev der båret kartofler, persillesovs og store fade med stegt flæsk ind. Der var ikke et øje tørt. Flæsken var stegt perfekt. Ikke blævet, men heller ikke tørt. Kødet var saftigt, sværen varsprød og til at tygge, selv for pensionisterne, sovsen var himmelsk og kartoflerne gode og faste, så der blev gået til ædetrugene med beundringsværdig energi. Det ledte tanken hen på sagnet om *Valhalla*, med grisen *Særimner*. Hver gang man skar en luns af den stegte gris, voksede en nyt frem. Hver gang vi tømte et fad, blev et nyt sat på bordet, indtil vi med fyldte maver måtte opgive den ulige kamp.

Under måltidet sang guiden, bakket op af tjenerne, en af John Mogensens kendte sange, takkede os for vores måde at være på, og trak sig under bragende klapsalver tilbage. Vi blev siddende og hyggede os, nappede et stykke flæsk med fingrene i ny og næ, og gik så også hver til sit. Det var jo arbejdsdag næste dag.

Ingen, som bor i eller i nærheden af København, må snyde sig selv for denne oplevelse! De der bor længere væk, bør alvorligt overveje at få den flettet ind i en tur til hovedstaden i andet ærinde. Arrangementerne bliver blandt andet lavet gennem AOF, og koster kr. 200.- pro snabel inklusive spisning, dog uden drikkevarer, men det er så afgjort alle pengene værd.

Det er i hvert fald ikke sidste gang jeg har prøvet det, og næste gang skal jeg have en diktafon med, for her kommer et væld af sjældne guldgruber, som absolut er værd at gemme.

Steen Lykken

Frederikssund afd.

Efterårssammenkomst

En god sommer er snart forbi, og med mange ’Grill-aftener’ er det nok på tide at få noget mere fast ’Mulje’, så traditionen tro står der ’Oksekød i peberrod’ på menuen

lørdag den 22. oktober

i *Marinehuset i Hundested*

Nærmere vil som sædvanen tilgå afdelingens medlemmer skriftligt.

Gert Juhl

TAK

Til deltagerne i afdelingens generalforsamling lørdag den 2. april, sendes hermed en stor tak for den flotte gave som jeg modtog på min 70 års dag den 26. april.

Med stor hilsen
Gert Juhl

Syd-Østjællands afdeling

Abent hus på Stevnstfort

søndag d. 4. september kl. 10-17

På dagen vil det tidligere fort igen summe af liv. På denne ene dag vil der igen blive mulighed for at komme med på en tur ned i fortets underjordiske del, der er placeret atombombesikkert 18 meter under jorden bag Stevns Klint.



Mandskabsbunkeren

På turen går man gennem de lange gange hugget direkte ind i bryozokalken og ser undervejs fortets kommandocentral, kaldet O-rummet, mandskabsbunkeren, maskincentralen, ammunitionsmagasinerne og den såkaldte ’rævegang’ ud til havet.

(fortsættes næste side)

Nyt fra afdelingerne

Syd-Østsjællands afdeling (fortsat)

På turen vil der være poster, bemanded med tidligere Stevnfort-soldater, som kan fortælle fortets spændende historie.



O-rummet

På jordoverfladen er der mulighed for at se og høre om de store 150 mm-kanoner, som oprindeligt stammer fra den tyske slagkrydser, Gneisenau, som led en krank skæbne under 2. verdenskrig. Desuden bliver der mulighed for at se en 40 mm luftværnskanon sat i 'skydestilling', og en lyskanon.



Ammunitionsmagasin

På den gamle raket-eskadrille 541's område ved fortet, vil det nu nedlagte HAWK-raketsystem vende tilbage for en enkelt dag, og tidligere HAWK-soldater står klar til at vise og fortælle. Der vil også være mulighed for at forsøge sig med af-fyring af en **simuleret** raket, og endelig kan man se film og billeder fra eskadrillernes mange oplevelser i årenes løb.

Området ved Stevnfort er stort, spændende og med en vidunderlig natur og udsigt. Stevns Klints trampesti går gennem området og åbner mulighed for også at se andre områder af Stevns Klint.

Adgang til hele området på overfladen med kanoner og missiler er gratis.

Adgang til Undergrunden koster 50 kr. pr. person – samme pris for børn og voksne. Adgangen sker i grupper á 30 personer med start hver kvarter.

For at sikre sig en plads og undgå ventetid, skal man tilmelde sig på forhånd.

Det sker pr. telefon på numrene:
5132 1802 og 5132 1803 i perioden **tirsdag d. 30. aug. - fredag d. 2. sept.** kl. 12-17.

Max. 6 tilmeldinger pr. opkald!
Der er **ikke mulighed** for at reservere på anden måde.



Kanontårn

Vi håber, at mange medlemmer med ledsagere vil benytte sig af dette tilbud.

Du kan læse mere om emnet på hjemmesiden www.stevnsfortet.dk og så klikke ind på arrangementer. Her kan du også finde billeder fra området.

Træningsskydningerne

- starter i skydekælderen under Hother-skolen i Hårlev

tirsdag den 4. oktober kl. 13:30 - 16:30

Vi skal lige have pudset stilen af inden vi drager til Haderslev den 22. april 2006 og viser pokalen frem - og så viser, hvordan vi vinder den endnu en gang.

Vel mødt på skydebanen.

Kommende arrangementer

Når dette blad er hos læserne har vi allerede været på afdelingens traditionelle sommerudflugt til Svansbjerg skydebane. Indbydelse er sendt til samtlige afdelingens medlemmer.

Familieudflugt

Vi skal på **Familieudflugt** (Høstfest) på Stevns

søndag d. 18. september kl. 11 - ca. 17

Vi mødes ved *Stevns Fyr* og får mulighed for at komme op at nyde udsigten.

Derfra til *Freda* og *Carl Johan Christensen*, hvor vi hygger os med medbragt mad m.m.

Der udsendes indbydelse til alle medlemmer.

Benny Horn

En rigtig god aften på Guldborgsund

Vi havde fra vort medlem Johnny Jørgensen fået en indbydelse til at besøge *Hjemmeværnsflotille 284 Østersøen* og gå om bord i *Marinehjemmeværnsfartøjet MHV 901 ENØ*, der lå til kaj i havnen i Nykøbing F.



Skipper, LT Bent Rasmussen. I baggrunden i blå uniform er Johnny Jørgensen

Johnny er medlem af flotillen og samtidig særdeles aktiv i foreningen "*Flotille 284' venner*".

Formålet med besøget var at give os et indtryk af, hvad besætning og skib i fællesskab kunne yde ved forskellige situationer såsom redningsaktioner, deltagelse i indsats ved oliespild i søen, eftersøgning på havet og naturligvis overvågningsopgaver.

Fra afdelingen mødte vi 14 personer torsdag den 7. juli kl. 1800; og sikken en aften.



Et kig i messen under skafning

Først blev vi budt velkommen om bord og så blev vi af henholdsvis *Johnny Jørgensen* og skipperen, *Bent Rasmussen* orienteret om fartøjet samt om de opgaver, der kan løses af besætning og skib.

Efter at have sikret, at alle havde forstået hvordan man skal opføre sig om bord på skibet, herunder instruks om sikkerheden ombord for såvel mandskab som gæsterne, lagde ENØ fra kaj og i et flot

Nyt fra afdelingerne

aftenvejr sejlede vi mod nord og passerede over Guldborgsund-tunnelen først lige før Guldborgbroen vendte vi og returnerede mod udgangspunktet.



Gæster i messen

Undervejs fik vi demonstreret manøvreredygtigheden og der var mulighed for at bevæge sig i de forskellige lokaliteter og få en fornemmelse af fartøjsbesætningens rutinerede samarbejde.

Vel tilbage i Nykøbing F. sluttede vi med skafning (smørrebrød) i messen og kunne så med et stort "Tak for turen" sige farvel til såvel besætning som til hinanden.



Besætning og gæster på kajen efter sejladsen

En rigtig god oplevelse for os, der havde mulighed for at deltage.

Benny Horn

Husk!

**Hvis bladet udebliver
- eller du ændrer adresse,
meddeles det til
hovedkassereren**

Fyns stifts afdeling

Status

Efter opgørelse af medlemstallet, er det en glæde at konstatere - at det ligger stabilt på ca. 50 medlemmer, og der kommer hele tiden et enkelt eller to til - og ingen frafald endnu.

Desværre kunne vi ikke stille med medlemmer til skyttestævnet, men vi ønsker tillykke med endnu et vellykket afslagsen.

Kommende arrangementer

På Fyn har vi ikke de mange arrangementer, men deltager gerne i fællesrepræsentationens arrangementer m.m..

I den kommende tid er der følgende tilbud som KAF's medlemmer på Fyn kan deltage i:

Esbjerg og omegns afd.

Sensommerudflugt

Som annonceret i forrige nummer af Kystartilleribladet, går udflugten denne gang til Sønderjylland, og det er

onsdag den 14. september kl. 09:45

Vi mødes på

Historiecenter Dybbøl Banke

Dybbøl Banke 16, Sønderborg til en rundvisning med guide på 2 timer, med følgende program:

Kl. 10:00 Modelhallen

- 10:20 Diorama

- 10:30 Soldaterbarak

- 11:00 Dannebrogssalen

- 11:15 Voldgraven

- 11:30 Kanonerne

- 11:45 Filmen "Stormdagen"

Herefter er det tid for spisning af vores medbragte frokost, som, alt efter vejret, kan nydes indenfor i Historiecentret eller ved borde ude i naturen.

Når vi har spist og sundet os, flytter vi os et par hundrede meter til Dybbøl Mølle, hvor vi også får en rundvisning med guide, som varer ca. 1 time.

Ved rundvisningen fortælles om mølle- driften og møllens historie som et natio-

Lørdag den 3. september kl. 09:00

Fællesrepræsentationens fugleskydning på Dannevirke.

Tilmelding: Leif Christensen

tlf. 6531 4951

Onsdag den 7. september kl. 09:00

Folk og Værn har en udflugt til Marinestation København med spisning på Osted kro på hjemvejen.

Afgang fra Odense kaserne.

Hjemkomst ca. kl. 20:30.

Pris for bus, frokost, kaffe m. brød og aftensmad kr. 180,-

Tilmelding: Chr. Laursen tlf. 6617 0700

Tirsdag den 8. november kl. 19:00

KAF Fyns Stift's Andespil på Dannevirke.

Få en hyggelig aften; tag familie og venner med - der er næsten gevinst eller præmie til alle.

Husk en lille pakke til lotteriet!

Kurt K. Taanquist

nalt symbol, og vi vil få at se kornmagasinet, hvor der er indrettet udstillinger.

Vi fortsætter nu til Gråsten, hvor vi kan gå en tur i Gråsten Slotshave, hvis vejrguderne er med os.

Herfra går turen videre til Agerskov Kro, hvor vi slutter udflugten af med kaffe/ the med kringler og lagkage.

Da vi bor noget spredt, har vi vedtaget at køre i egne biler, men man kan jo eventuelt lave aftaler om samkøring.

Afdelingen afholder udgifterne til entré og rundvisning med guider.

Vi håber, at I sammen med ledsager møder op til denne tur, så vi kan få en rigtig god oplevelse sammen.

KAF-medlemmer, evt. med ledsager fra andre afdelinger, er meget velkomne til at deltage i turen.

Tilmelding til nedennævnte senest

fredag den 9. september til

Søren Ib Nielsen tlf. 7538 1588

e-mail: sorenib@dlgnet.dk

Jens Peter Vestergaard tlf. 7514 0409

Ole Spiel tlf. 7513 3759

Niels Christian Ravn tlf. 7539 8219

På gensyn

Søren Ib Nielsen

Nyt fra afdelingerne

Sydjysk afdeling

Basseaften

Vores årlige Basseaften skal atter afholdes i **Søgårdlejren**, men vær opmærksom på, at **datoen er ændret**, da vi ikke kan komme på den oprindelige dato, idet der var optaget. Men vi kan allerede nu sige, at det bliver

fredag den 23. september

Vi mødes kl. 17:00

Så får vi præsentation af det nyeste materiel; det tager ca. 1 time.

Derefter tjekker vi ind, og så går vi til festbordet, som plejer at være meget fint.

Aftenen/natten slutter i Hovedbygningen.

Så mød op og få en god oplevelse med dine kammerater.

Menu prisen bliver kun kr. 95,-

Øl og snaps til rigtige KAF-priser.

Hvis du ønsker overnatning, kan det også lade sig gøre.

Værelsepriser:

Enkeltværelse kr. 214,-

Dobbeltværelse - 275,-

Fællesstue - 65,-

Vi vil også gerne invitere KAF-medlemmer fra andre afdelinger til at deltage.

Kom og være med til en rigtig Basseaften i historiske omgivelser

Seneste tilmeldingsfrist er

søndag den 11. september til

Herluf på tlf. 7452 5234 eller

Peder på tlf. 7551 9118

På gensyn

Viggo

Skydning vinteren 2005/2006

Notér dig datoen nu og mød frem til samværet på skydeloftet, *Haderslev kaserne*.

Vi starter op

torsdag d. 13. oktober kl. 19:00

og fremdeles **hver anden** torsdag i de **ulige** uger.

På et gladeligt gensyn.

Skydeudvalget

Hvornår har du sidst indmeldt en kystbasse?

Sydjysk afdelings

Efterårsfest

afholdes i år på *Ballumhus*

lørdag den 19. november kl. 16.00

Deltag i aftenens spisning med efterfølgende solistoptræden, musik og dans.

Aftenens orkester: **Mojn Duo**

Aftenens solist: **Susanne Lana**

Sov godt i et af de dejlige værelser eller huse.

Få morgenmad inden afrejsen kl. 09.30.

Vores store lækre ta' selv-bord består af følgende:

Marinerede og røde sild, stegte sild, andebryst med brunede kartofler, lun fiskefilet med remoulade, æbleflask, stegt medister med julekål, blodpølse med sirup, letsaltet flæsk, sylte og surrib med sennep og rødbeder, leverpostej m/ bacon og champignon, hel laks med dressing, frikadeller med rødkål, røget hellefisk, hamburgerryg med grønkål.

Ris á la mande med kirsebærsaucen

Sildene står på bordene sammen med brød, smør og karrysalat.

Den lune fiskefilet samt andebryst serveres med små brunede kartofler.

Herefter bliver der sagt værs 'go til ta' selv-bordet

Alt dette pr. person i **dobbeltværelse** kun kr. 475,-
Ekstra tillæg for **enkeltværelse** kr. 200,-

Ønsker man kun at deltage i selve aftenarrangementet, er prisen kun kr. 160,-

Tilmeldingsfristen er

senest den 1. oktober,

- **helst** tidligere, da pladserne er begrænsede, så vi må benytte 'Først til mølle'-pricippet.

Tilmelding og betaling til kassereren på tlf. 7551 9118 eller Giro 6 970192

På gensyn

Peder Wang Nielsen

Århus og omegns afdeling

Kammeratskabstræf

Vi indbyder igen vore kammerater til at deltage i efterårets festlige træf, der atter finder sted på

Cafe 8, Nørreport 8 i Århus.

Vi mødes

onsdag den 12. oktober kl. 13

hvor vi skal have forloren skildpadde.

Bindende tilmelding til mig (8611 8006) **senest** den 07. oktober.

På kammeratligt gensyn

Poul Røll Sørensen

Lyseng skydninger

Vi fortsætter vore populære skydninger på Lyseng med følgende torsdags-aftener:

2005:

08. sept., 06. okt., 03. nov., 1. dec.

2006:

05. jan., 02. feb., 02. mar.

Husk at tilmelde dig til

Flemming Skov på tlf. 8627 2120

senest 1. september!

Med venlig hilsen

Poul Røll Sørensen

Nyt fra afdelingerne

Randers og omegns afd.

Vor hyggelige og traditionsrige

"Stiftelsesfest"

afholdes

onsdag den 9. november kl. 19:00

"hos Anne Marie"

Messingvej 74 i Randers

Festmiddag, dessert og kaffe kan stadig tilbydes for kun 125,- kr., og drikkevarer kan som sædvanlig købes til rimelige priser.

Efter middagen vil vi hygge os med afvikling af et gavespil over medbragte pakker, hvortil hver enkelt deltager bedes medbringe en gave for max. 25-30 kr.

Der vil i løbet af aftenen blive rig lejlighed til udveksling af soldaterminder og anden god hyggesnak.

Tag konen og det gode humør med, så vi som sædvanligt kan få en rigtig festlig KAF-aften ud af det.

Er der medlemmer fra andre afdelinger, der har lyst til at være med, skal de være hjerteligt velkomne.

Vi i bestyrelsen håber på en rigtig stor tilslutning af såvel nye som gamle medlemmer.

Reservér allerede nu denne aften i kalenderen med et stort X, og husk at tilmelde jer **senest fredag den 4. november** til undertegnede på telefon 8645 4118 eller **E-mail: jokihei@wanadoo.dk**
På bestyrelsens vegne
John Heide

På gensyn
i
KAF

Nordjyllands afdeling

Skytteafdelingen

Første skydeaften efter ferien er

torsdag den 8. september

og ikke som tidlig meddelt.

Alle er velkomne - og her er damerne med hver gang!

På bestyrelsens vegne
Jens Mosskov

Manneaften

Nu nærmer vi os hurtigt de mørke aftener og det er koldt. Sæt derfor X i kalenderen allerede nu til vores *Manneaften*

fredag den 7. oktober kl. 18:30

i kælderen på *Gl. Lindholm Skole*.

Så skal vi hygge os med gule ærter, sul, sennep og rødbeder og dertil en snaps, kaffe og småkager for en pris af 60 kr.

Så skulle vi gerne have en dejlig aften - ordet er frit; det eneste **du** skal gøre, er **at få fri den aften!**

Vi holder senere en fest, hvor mor skal med (torsdag den 24. november).

Vi plejer at være mange, og håber at se endnu flere. Hvis vi bliver 40 personer, giver foreningen en gratis øl.

Tilmelding **senest 2. oktober** til Jens på tlf. 9817 6647 eller 2232 4489.

På bestyrelsens vegne
Jens Mosskov

Et lille smil ...

En rabbiner og en katolsk præst sad og sludrede, da katolikken spurgte:

- I din religion må I ikke spise svinekød, men helt ærligt. Har du ikke smagt det?

- Joh, - i sandhedens navn har jeg prøvet det. Og du - som katolsk præst skal jo leve i cølibat.

- Ja, - nu ved jeg, hvad du vil spørge om, og jo, - jeg har da prøvet det et par gange, må jeg indrømme.

- Bedre end svinekød, ikke? Sagde rabbineren.

- Spiritus gør dig smukkere, elskede.

- Jamen, jeg har slet ikke drukket!

- Nej, - men det har jeg!

Damerne som hædersgæster

Som en hyldest til vore damer, agter vi at holde en lille fest, hvor vores damer er hædersgæster

torsdag den 24. november kl. 19:00

i kælderen på *Gl. Lindholm Skole*

Mændene møder kl. 18:30, hvor de dækker bordene og klarer alt køkkenarbejde.

Menuen er en overraskelse.

Pigerne møder med godt humør og bliver underholdt i andet lokale med en velkomstdrink indtil vi mænd kan føre pigerne til bords.

Menuen og en velkomst til en pris af 75 kr. pr. person.

Drikkevarer til små priser.

Vi håber at alle vores medlemmer deltager med deres damer. - Og vi tror at herren er så galant, at han betaler for sin dame.

Tilmelding **senest den 14. november** til Jens på tlf. 9817 6647 eller 2232 4489

På bestyrelsen vegne
Jens Mosskov

Skydeafslutningen

Vinter- og forårsskydningerne (2004/2005) fik en dejlig afslutning den 28. april med højt humør og lidt godt at spise.

Der deltog 24 personer.



Øverst fra venstre: Carsten Bendixen, Knud Erik Krogh og Jørgen Kristiansen
Nederst fra venstre: Alice Krogh, Elsa Andreasen og Lene Jensen

Vindere blev:

Pigerne:

1. Elsa Andreasen 189,8
2. Alice Krogh 189,0
3. Lene Jensen 187,3

Mændene:

1. Knud Erik Krogh 196,3
2. Carsten Bendixen 195,2
3. Jørgen Kristiansen 193,7

Tillykke til alle vinderne, der hver fik et rødvingsglas med vores logo.

Jens

Jægerkorpset - gennem tiderne *(fortsat fra side 9)*

polsk angreb, så Hitler kunne give polakkerne skylden for en krig. Det lykkedes ikke at få provokeret de polske grænsevagter til at angribe, så den 1. september sejlede det tyske kanonskib Schleswig-Holstein ind i havnen i Danzig, i dag Gdansk, og åbnede ild mod de polske grænsevagter. Ilden blev besvaret, og i dagene efter rykkede en stor tysk hær ind i Polen, til lands, til vands og i luften. Tyskerne indledte et massivt bombardement, der længe havde været forberedt, og trods modig modstand, måtte den nye og dårligt udrustede polske hær hurtigt give op. Polen var besat. Det Hitler havde lovet ikke ville ske, var sket.

Briterne indså, at de var blevet ført bag lyset, og at Anden Verdenskrig var brudt ud. Storbritannien og Frankrig erklærede krig mod tyskerne, og krigen var nu i sin første fase. Året efter kunne briterne på spionfotos se, at der var stor flådeaktivitet i havnene ved Kiel. Det lignede forberedelserne til en invasion af Norge og Danmark. Hitler havde fået godt fat, og nu var det Danmarks tur.

Danmark bliver besat

Den 9. april 1940 klokken kvart over fire om morgenen, krydsede Hitlers tropper grænsen til Sønderjylland. Tyskerne gik samtidig i land ved Gedser, på Fyn, i Korsør og ved Langeliniekajen i København. Operationen havde kodenavnet *Weserübung*. Danmarks udenrigsminister Munch blev orienteret om, at Tyskland var i gang med at besætte Danmark. Hvis man ikke overgav sig, ville angrebet blive fulgt op af luftbombardementer. Klokken halv seks blev der holdt krisemøde på Amalienborg. Hærchef general Prior mente, at Danmark skulle kæmpe videre. Ikke fordi han troede, at vi kunne slå tyskerne, men fordi en overgivelse ville ligne et samarbejde, der kunne skade danskernes gode internationale omdømme. Han fik som bekendt ikke sin vilje, og Danmark overgav sig betingelsesløst til tyskerne.

I Sønderjylland kæmpede de mod tyskerne, som de altid har gjort, men kun fordi der kom uklare meldinger fra Forsvarets ledelse.

Norge led samme skæbne som Danmark, men kæmpede dog bravt i to måneder, inden de måtte give op over for den overlegne tyske hær. Vores passive holdning, efter nogles opfattelse endda helhjertede samarbejde med tyskerne, førte til, at Danmark blev opfattet med skepsis og foragt rundt om i verden.

En jæger er overflødig og afskaffet

Kræfter indenfor det danske forsvar for søgte i årene efter Anden Verdenskrig at skabe forståelse for oprettelsen af et nyt Jægerkorpset med elitesoldater. Danmark havde i forvejen rigeligt med opgaver i årene efter krigen, så de visionære kræfter måtte se deres idé afvist.

I et leksikon fra 1950 kan man måske finde svaret: "*Jæger, en særlig form for let fodfolk af skarpskytter, der specialiseres i forpost- og patruljetjeneste, samt den 'lille krig'. Er med nutidens store tekniske udvikling overflødig og afskaffet i Danmark*".

Jægersoldat - i en terrortid

af Poul Dahl

Jægersoldat - i en terrortid er en spændende fortælling om små og store oplevelser gennem Poul Dahls liv i forreste linie ved Jægerkorpset, Forsvaret, FN og NATO.

Han var chef for Jægerkorpset og for FN's vagtstyrke i Irak. Han har været i verdens brændepunkter, været med til at lave NATO's fremtidsplaner og har en lang og solid militærkarriere bag sig.

Han måtte under stor tumult forlade sin plads i Forsvaret i 2004, efter at have deltaget i en debat i DR Søndagsavisen om kampen mod terror og tortur. Han blev dømt for det, man troede han sagde, og ikke for det, han faktisk havde sagt. Han har intet fortrudt - og han har heller ikke lært at holde mund.

Poul Dahl fortæller om Jægerkorpsets historie set i lyset af verden omkring os, og om spændende og sjove oplevelser mellem mennesker på kryds og tværs af kulturer og landegrænser, og er samtidig en hyldelse til de kun 319 superhemmelige elitesoldater, der indtil nu er uddannet siden korpsets start i 1961. Bogen er skrevet til alle, der interesserer sig for samfundet og udfordringerne i det 21. århundrede.



Jægersoldat - i en terrortid

af Poul Dahl

Udgivet 23. juni 2005

218 sider

Indbundet og illustreret

Kr. 285,- inkl. levering og porto (for kystartillerister)

Kan købes direkte på

Forlaget HO + Storm

Brudelysvej 26 B

2880 Bagsværd

Tlf. 4498 1766

Fax: 4498 4666

E-mail: STORM@STORM.DK

www.stormtryk.dk