



# KYSTARTILLERIBLADET

MEDLEMSBLAD FOR KYSTARTILLERIFORENINGEN

## Jubilarstævne 2004



# Kystartilleribladet

Udgivet af

Kystartilleriforeningen

Kystartilleriforeningen er tilsluttet  
Danske Soldaterforeningers  
Landsraad  
for hvilket Hendes Majestæt  
Dronning Margrethe  
er protektor

**Ærespræsident:** Fhv. politikommissær  
*Jørgen Kehling*  
Bredstensvej 8, 2610 Rødovre  
tlf. 3670 1853

## Forretningsudvalget i Kystartilleriforeningen:

**Præsident:** Pens. vicepolitikommissær  
*Herluf Ruge*

Vandlingvej 22, 6100 Haderslev  
tlf./ fax: 7452 5234

**Vicepræsident:** Pens. major  
*Benny Horn*

Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg  
tlf. 5534 2001, fax 5534 2003

e-mail: horn@post6.tele.dk

**Hovedkasserer:** Revisor

*Børge Andersen*

Enghavevej 10, 8500 Grenå  
tlf./ fax: 8632 4988. Giro 9 00 24 13

**Landssekretær:** Mejeriingeniør

*Erik Nygaard*

Danneskjold.-Samsøe Allé 40, 1.th.

1434 København K (Holmen)

tlf. 4814 1990 e-mail: beerny@get2net.dk

**Redaktør:** Fhv. premierløjtnant

*Eigil M.S. Bruun*

Søvej 26, 3500 Værløse

tlf./ fax: 4447 2851, e-mail: se nederst

## Post til Forretningsudvalget sendes til præsidenten

### Udgivelsesterminer og afleverings- frister for Kystartilleribladet:

Blad nr. 1 udkommer ultimo januar

**Stof til blad nr. 1 1. december**

Blad nr. 2 udkommer ultimo marts

**Stof til blad nr. 2 1. februar**

Blad nr. 3 udkommer ultimo maj

**Stof til blad nr. 3 1. april**

Blad nr. 4 udkommer ultimo august

**Stof til blad nr. 4 20. juli**

Blad nr. 5 udkommer ultimo november

**Stof til blad nr. 5 1. oktober**

## Indlæg sendes til redaktøren

**Ansvarshavende redaktør:**

*Eigil M.S. Bruun*

Søvej 26, 3500 Værløse

tlf. 4447 2851

fax. 4447 2851

e-mail: ebruun@vip.cybercity.dk

**Layout og sats:** *Eigil M.S. Bruun*

**Tryk:** *Glumsø Bogtrykkeri als*

Østergade 17 B, 4171 Glumsø

tlf. 5764 6085

ISSN 0907 1970

# Kystartilleriforeningens adresser:

## Københavns afdeling:

Formand: Servicechef *Bent Nielsen*

Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup

tlf. 3253 0975

Kasserer: Afdelingsleder *Ole Bæk Nielsen*

Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde

tlf. 3250 9137. Giro 3 05 35 12

## Københavns afdelings Skyttegruppe:

Formand: *Leo Starup*

Kirkeskallet 22

tlf. 4342 8270

Kasserer: *Jan Benny Hansen*

Rymsgade 31 B, 1.th., 2200 København N

tlf. 4051 3184

## Raketafdelingen:

Formand: Gas- og vandmester *Jørgen F. Pedersen*

Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C

tlf. 3535 0829

Kasserer: Assistent *Bente Holm Pedersen*

Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C

tlf. 3535 0829

## Frederikssund og omegns afdeling:

Formand: Chefsergent *Gert Juhl*

Kabbelejevej 5, 3390 Hundested

tlf. 4793 7554

Kasserer: Civiløkonom

*Jørgen Ellehammer Rasmussen*

Bovænget 13, 3200 Helsingø

tlf. 4879 5317

## Syd-Østsjællands afdeling:

Formand: Pens. major *Benny Horn*

Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg

tlf. 5534 2001, e-mail: horn@post6.tele.dk

Kasserer: Mekaniker *Knud E. Jensen*

Kildemarksvej 31, 4700 Næstved

tlf. 5572 3832. Giro 7 06 8654

## Lolland-Falster afdeling:

Formand: Maskinarbejder *Ib F. Rasmussen*

Kløvervænget 15, 4900 Nakskov

tlf. 5492 3472

Kasserer: *Anker Nielsen*

Lindevænget 50, 3.tv., 4800 Nykøbing F

tlf. 5482 7116

## Fyns stifts afdeling:

Formand: Direktør *Kurt Klein Taanquist*

Udsigten 8, 5853 Ørbæk

tlf. 6533 1776, e-mail: kukta@mail.tele.dk

Kasserer: *Tage Knudsen*

Sybergsvej 37, 5220 Odense SØ

tlf. 6615 9964. Giro 8 27 04 73

## Esbjerg og omegns afdeling:

Formand: *Arne Christiansen*

Bastrupvej 18, 6800 Varde

tlf. 7521 2620

Kasserer: *Jens Peter Vestergaard*

Liljevej 20, 6705 Esbjerg Ø

tlf. 7514 0409

## Sydjysk afdeling:

Formand: Trykkerichef *Viggo Petersen*

Møllevvej 25, Hjordkær, 6230 Rødekro

tlf. 7466 5124, e-mail: viggop@post.tele.dk

Kasserer: *Peder Wang Nielsen*

Oktobervænget 79, 6000 Kolding

tlf. 7551 9118, e-mail: pwang@stofanet.dk

Giro 6 97 01 92

## Århus og omegns afdeling:

Formand: Konsulent *Poul Røll Sørensen*

Langenes Allé 44, 5.th., 8000 Århus C

tlf. 8611 8006, mobil: 4019 0600

e-mail: roell@mail1.stofanet.dk

Kasserer: Regnskabschef *Erhardt Sandager*

Rosengade 33 B, 1.tv., 8300 Odder

tlf. 8654 4062, e-mail: esandager@privat.dk

## Randers og omegns afdeling:

Formand: Bogtrykker *John Heide*

Over Fussingvej 39, Over Fussing, 8900 Randers

tlf. 8645 4118, e-mail: jokihj@wanadoo.dk

Kasserer: Revisor *Kaj A. Højholdt*

Svinget 29, Skovgårde, 8961 Allingåbro

tlf. 8631 6820

## Jylland Midt-Vest afdeling:

Formand: Forvalter *Jørgen Svenstrup*

Stoholmvvej 16, Nr. Søby, 7840 Højslev

tlf. 9753 5550

Kasserer: Revisor *Ole Maagaard*

Bækvej 12, Mønsted, 8800 Viborg

tlf. 8664 6211

## Nordjyllands afdeling:

Formand: Tømrermester *Jens P. Moskov*

Forbindelsesvej 111, 1.tv., 9400 Nørresundby

tlf. 9817 6647

Kasserer: *Niels Jørn Simonsen*

Poulstrupvej 127, st.th., Ferslev, 9230 Svenstrup J

tlf. 9838 3732. Giro 2 16 07 65

## Thisted amts afdeling:

Formand og kasserer: *Gunnar Roer Pedersen*

Nyhåbsvej 31, Hørdum, 7752 Snedsted

tlf. 9793 5010. Giro 4 03 55 42

e-mail: gunnar\_roer@mail.tele.dk

## Hundred-Mandsforeningen af Kystartillerister:

Formand: Direktør *Aage Koch Petersen*

Syvhøjvænge 40, 2625 Vallensbæk

tlf. 4362 2306

Kasserer: Servicechef *Bent Nielsen*

Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup

tlf. 3253 0975. Giro 5 00 31 72

## Kystartilleriforeningens Tivoliklub:

Formand og Kasserer: Chefsergent *Gert Juhl*

Kabbelejevej 5, 3390 Hundested

tlf. 4793 7554. Giro 9 5135 90

## Kystartilleriforeningens PR-udvalg:

Formand: Pens. major *Benny Horn*

Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg

tlf. 5534 2001, e-mail: horn@post6.tele.dk

Mejeriingeniør *Erik Nygaard*

Danneskjold-Samsøes Allé 40, 1.th.

1434 København K (Holmen)

tlf. 4814 1990, e-mail: beerny@get2net.dk

Trykkerichef *Viggo Petersen*

Møllevvej 25, Hjordkær, 6230 Rødekro

tlf. 7466 5124, e-mail: viggop@post.tele.dk

## Bemærk evt. ændringer i adresselisten

## Forside:

På grund af regulært skybrud, måtte den obligatoriske fotografering foregå i Kastelskirken

Foto: Torben Bach-Rasmussen

**Blad nr. 5/2004 udkommer  
ultimo november  
Stof til bladet skal være  
redaktøren ihænde  
senest 1. oktober**

## SÅ FALDT DOMMEN ...

Kystartilleriforeningens ansøgning om distributionstilskud i 2004 til Kystartilleribladet, indsendt ultimo januar 2004 til Biblioteksstyrelsen, har nu affødt et negativt svar.

I skrivelsen af 18. juni 2004 fra Biblioteksstyrelsen fremgår, at der havde været ialt 1515 ansøgninger og hvoraf 1257 var fundet tilskudsberettiget. Resten, 258 ansøgninger, havde fået afslag, herunder Kystartilleribladet.

Et fordelingsudvalg, nedsat af kulturministeriet, har vurderet vort blad som, at hovedindholdet i bladet ikke falder ind under de tilskudsberettigede kategorier. Publikationen betegnes af vurderingsudvalget, som et soldaterblad for tidligere tjenstgørende ved kystartilleriet. Bladet er vurderet som ikke historisk og kulturelt nok.

Her er det så man må spørge, hvad er kulturelt og historisk nok tilstrækkeligt. Kultur er rigtig mange ting. Foreningslivet i Danmark er noget der kendetegner dansk kultur. Foreningslivet går langt tilbage i vores historie herhjemme.

Udover at være et soldaterforeningsblad, er det et nødvendigt bindeled imellem interesserede som vil medvirke til bevarelse af en del af Danmarks forsvarshistorie og et uundværligt bindeled mellem det danske forsvar og civilbefolkningen.

Kystartilleriforeningens formål, er kulturelt samvær gennem foreningsarbejde i afdelinger ud over det ganske land, samt ved kulturelt samvær ved 2 landsdækkende arrangementer årligt. Det kulturelle samvær består naturligvis også i at bevare og udbrede samarbejdet for bevarelse af det kamme-

ratskab og sammenhold, som blev skabt i den tid hver enkelt brugte i aftjening af sin værnepligt for et fælles forsvar for et frit og fredeligt Danmark, samt kulturelt samvær for bevarelse af kulturhistorien om en udfaset gren af Danmarks forsvar - nemlig historien om de gamle Kyst- og Søbefæstnings anlæg i Danmark.

I afslaget er anført, at afgørelsen kan indbringes for bladpuljens fordelingsudvalg senest den 2. august 2004, hvilket vi selvfølgelig har gjort. Om det så giver et bedre resultat, må tiden så vise.

Forretningsudvalget er meget glad for den forståelse der har været i medlemskredsen, til at overvinde den ekstra udgift, der er blevet os pålagt fra politisk hold.

Jeg har svært ved at undlade en lille snært til idémagerne - politikerne. Var alt det her papirarbejde det værd i her fik sat i gang, for ikke at tale om alle de personer ude i det frivillige foreningsarbejde, som har måttet ofre megen tid på at indberette om netop deres publikation.

Hvad fik man ud af det. Jo da - man fik da nedsat et kompetent udvalg bestående af en professor dr.jur., en forskningschef dr.phil. og en direktør - og som sammen fik 'dunket' 258 foreninger alvorligt oveni deres i forvejen trængte økonomi - og det, der måske er meget værre - frataget nogen at gøre et frivilligt ulønnet stykke arbejde fremover. En katastrofe for foreningslivet i Danmark!

Herluf Ruge  
præsident

## Admiral Sven E. Thiede fylder 80 år!

Det er med en ganske særlig honnør, at vi i Kystartilleriforeningen ønsker vort mangeårige æresmedlem, forhenværende forsvarschef, admiral *Sven E. Thiede*

### HJERTELIG TILLYKKE

med 80 års fødselsdagen, fredag den 15. oktober 2004.

Til vor lykønskning føjes også alle de bedste ønsker, som vor tanke formår at skabe, for vor stoute fødselar i årene fremover. Dertil også en stor tak for det særdeles gode og tillidsfulde samvirke admiralen og Kystartilleriforeningen imellem, som har været et godt incitament for det daglige liv og virke i foreningen.

Det gode samvirke tog sin begyndelse og udvikledes i årene, hvor admiralen var chef for *Søværnets Operative Kommando*, og som sådan modtog Kystartilleriforeningens årlige jubilarstævnes parade i Kastellet, og efterfølgende deltog i dagens festarrangementer. Disse stævner gav et godt kendskab til stævnets deltagere på nært hold og udbyggedes år for år. På baggrund af admiralens særdeles gode relation til Kystartilleriforeningen, var det helt naturligt og meget velset blandt medlemmerne, at admiralen ved foreningens store 75 års jubilæumsfest den 7. juli 1984 blev



Admiral Sven E. Thiede

indstillet og udnævnt til æresmedlem i Kystartilleriforeningen - et æresmedlemskab, der gennem årene er blevet forvaltet på bedste vis.

Også efter admiral *Thiedes* udnævnelse til chef for Forsvarsstaben og senere ud-

nævnelse til Forsvarschef, har de gode relationer til Kystartilleriforeningen været fastholdt, og i forstærket form udvidet efter pensioneringen.

Som pensionist har admiralen, på foranledning af Tøjhusmuseet, kastet sig ud i en årelang forskning og beskrivelse af dels flådens skibe og flådens artilleri gennem historien, og gedigne bogværker er udgivet herom.

I vor legendariske Tivoliklub har admiral *Thiede* gennem mange år, som medlem og æresgæst, deltaget i det årlige festarrangement i Tivoli sammen med sædvanligvis ca. 100 deltagere, og derunder bidraget til festens gode forløb.

*Kære ungdommelige fødselar!*

*Tak for din gode medvirken til Kystartilleriforeningens trivsel og for de mange minderige og venskabelige samvær, der er blevet os til del.*

*God vind fremover!*

### HJERTELIG TILLYKKE

p.f.v.

Jørgen Kehling  
Ærespræsident

## Modtagne hilsener

Fra *KAF ærespræsident*

Til *deltagerne i året jubilarstævne*

Modtag hermed min bedste tak for alle de venlige hilsener og gode ønsker, som med hver enkelt underskrift har modtaget - fremsendt til mig af landssekretæren.

Det var en stor glæde for mig at modtage dette personlige håndslag fra alle de regnvåde kammerater. TAK!

**NB:** Det er svimmelhed på grund af uregelmæssig og lav puls (32 - 35) som gør, at jeg må sætte tempoet ned.

Med venlig hilsen

*Jørgen*

Til *Københavns afdeling v/ Bent Nielsen*

Hjertelig tak for hilsenen til min 85 års dag.

Håber jeg opnår at komme til 65 års jubilarstævne i 2005.

Venlig hilsen

8457/15123/1940

*Henning Groth*

## Velkommen i KAF

### **Københavns afdeling:**

Indmeldt ved Henning Aamodt:

9133/1952 Undermester

*Poul Erik Rosleff*

Saltværksvej 21 C, 1.tv., 2770 Kastrup

### **Raketafdelingen:**

Indmeldt ved Annette Rasmussen:

9131/Kastellet Assistent

*Kirsten Rosenhøj Kjærgaard*

Voldumvej 84, 2.th., 2610 Rødovre

Indmeldt ved Jørgen F. Pedersen:

9132/496206/1960 Restauratør

*Kurt Dalsgaard*

Skansen 25, S 31020 Knäred, Sverige

### **Husk!**

**Hvis bladet udebliver  
- eller du ændrer adresse,  
meddeles det til  
hovedkassereren**

## Efterlysninger

### **Efterlysning**

- af to 'røde' sergenter, *Susgaard* og *Kolding*, som var på Middelgrundsfortet 1958-59, og som hjalp mig med hjemsendelse den 21. august 1959 fra Sjællands Odde pga. dødsfald i familien.



Undertegnede blev kaldt 'Købmanden' (Bødker) med stamnummer 397230

*Fønss Steen*

H.C. Andersensvej 285

9800 Hjørring

Tlf. 9892 6785

### **Efterlysning**

Jeg søger mine stuekammerater fra Stevnsvort, årgang 1956.

Jeg hedder *Helmer Grejs* og bor i Norge på adressen:

Anders Jørgensens Gade 20

N-4888 Horten

Norge

Tlf. 0047-9225 8792



Jeg er på billedet nederst til venstre, og søger fra venstre:

"Mejeristen", *Fiilskov* (fra *Silkeborg*),

*Elektrikeren* og *Bageren*.

Øverst i køjen er *Lillelund* og *Dennis Andersen*.

Jeg vil gerne mødes med jer eller have kontakt.

Med venlig hilsen

*Helmer Grejs (Talje)*

## **Tak for besøget!**

Så fik vi igen besøg af gamle og nyere glade *Basser* på Middelgrundsfortet.

Selvom regnen piskede ned var det en stor oplevelse for hele personalet på fortet at modtage de ægte beviser på, at fortet engang var beboet af et stort dygtigt mandskab i tjeneste.

Fortet siger tak for boggaven, som vi nok skal passe på og vise frem med stolthed.

Det lyser jo ud af øjnene på Jer, at Middelgrundsfortet har en stor plads i Jeres hjerter og at I stadigvæk brænder for dette dejlige sted.

Det giver os ekstra blod på tanden når vi i det daglige arbejde forsøger at få fortet til at overleve og dermed overbringe et stykke danmarkshistorie til vore efterkommere.

Kun hvis forretningen Middelgrundsfortet (hotel, restauranter, rundvisning,

konferencer) kan klare sig økonomisk, vil det være muligt at opretholde færgefarten, og dermed skabegrundlaget for, at så mange som muligt kan opleve stedet som den kulturarv det jo er blevet for alle danskere.

Vi vil aldrig glemme, at I *Basser* er en stor del af denne kulturarv - ikke alene i kraft af Jeres tilstedeværelse, men også fordi Jeres beretninger og fortællinger bliver virkeliggjort i vores guidede ture, der er spækket med Jeres fortællinger, som gør Middelgrundsfortet til levende historie.

Kom igen enkeltvis eller samlet. Støt op om vores anstrengelser, så vil vi i hvert enkelt tilfælde forsøge at imødekomme Jer med gunstige aftaler om Jeres arrangementer.

Med venlig hilsen og hennør

*Peter Bech*

# KAF ønsker tillykke

## September

### 90 år:

1100/1934 Malermester Werner Larsen  
Skjulhøj Allé 72, 1.mf.  
2720 Vanløse (3.sept.)

### 75 år:

8979/16344/1950 Bent Christensen  
Helsingevej 20 D, Smidstrup  
3250 Gilleleje (4.sept.)

8273/16607/1950 Maskinarbejder  
Harry Pedersen  
Ulfborgvej 30  
9220 Ålborg Ø (6.sept.)

4247/17539/1951 Kok Hans Baagøe  
Skjoldsgade 6, st.tv.  
6700 Esbjerg (11.sept.)

7209/17077/1951 Tjener Fritz Faber  
Carl Th.Dreyers Vej 286  
2500 Valby (21.sept.)

8944/16684/1950 Restauratør  
Erik Theodor Reimann  
Assensvej 57  
5500 Middelfart (29.sept.)

### 70 år:

8767/207701/1954 Skorstensf.mester  
Per Knudsen  
Provstejorden 5, st.th.  
9000 Ålborg (14.sept.)

### 65 år:

9112/526338/1958 Formand  
Kell-Erik Jørgensen  
Svend Trøsts Vej 12, 1.th.  
1912 Frederiksberg C (1.sept.)

8872/438331/1959 Direktør  
Aksel Godtfred Rasmussen  
Æbleparken 10, Søften  
8382 Hinnerup (12.sept.)

5943/397365/1958 Landmand  
Gunnar Jensen  
Hæstvej 50, 8380 Trige (19.sept.)

### 60 år:

9123/1764/1964 Chauffør  
Christian Hansen  
Gåskærgade 17 B, 1.tv.  
6100 Haderslev (26.sept.)

## Oktober

### 80 år:

3570/17348/1945 Bagemester  
Eloff Christensen  
Parallelvej 22, 9490 Pandrup (3.okt.)

7821/ Admiral Sven E. Thiede  
Blidahpark 40, st.tv.  
2900 Hellerup (15.okt.)

### 75 år:

7387/16788/1950 El-Installatør  
Otto S. Nielsen  
Møllegårdsvej 22  
4295 Stenlille (3.okt.)

4304/12587/1952 Ingeniør  
Børge Hesselholdt  
Østerhøj Bygade 70  
2750 Ballerup (31.okt.)

4624/12131/1951 Mejerist  
Henry Linnemann Nielsen  
Møllestenen 10, 9370 Hals (27.okt.)

### 70 år:

8900/1954 Erik G. Larsen  
Skotteparken 8  
2750 Ballerup (19.okt.)

### 65 år:

8858/438350/1959 Servicemedarb.  
Paul Hansen  
Sportsvej 20, st.tv.  
2600 Glostrup (25.okt.)

## November

### 75 år:

9048/16224/1950 Tømrer Peter Olsen  
Lillegård 13, Hoptrup  
6100 Haderslev (2.nov.)

8896/16585/1950 Sparekassefuldm.  
Kay Lesby  
Ametystvej 14  
3060 Espergærde (3.nov.)

8893/15490/1949 Overlærer  
John P. Lund  
Tværgade 6, Brøndbyøster  
2605 Brøndby (6.nov.)

7235/16382/1950 Svejser  
K.P. Østergaard  
Gammel Arvadvej 4  
7330 Brande (30.nov.)

### 65 år:

9062/397230/1958 Salgskonsulent  
Fønss Willum Steen  
H.C.Andersens Vej 285  
9800 Hjørring (12.nov.)

8614/554116/1962 Installatør  
Flemming Larsen  
Axel Meiersvej 2  
2670 Greve (13.nov.)

8548/1961 Servicemontør  
Leif Petersen  
Store Mølle Vej 28, 1.tv.  
2300 København S (14.nov.)

8433/444351/1960 Skorstensf.mester  
Ivar Nielsen  
Burholt 2, 9560 Hadsund (18.nov.)

9005/438401/1959 Materieforvalter  
Kurt Holger Hansen  
Dunhammervej 26  
3600 Frederikssund (18.nov.)

8826/23681/1959 Forr.fører  
Allan Schmidt  
Liden Gunversvej 7  
2300 København S (19.nov.)

7692/397380/1958 Scenetekniker  
Johny Nielsen  
Marstalsgade 44, 1.tv.  
2100 København Ø (28.nov.)

### 60 år:

9131/ xxxx Assistent  
Kirsten Rosenhøj Kjærgaard  
Voldumvej 84, 2.th.  
2610 Rødovre (11.nov.)

### 50 år:

8545/1974 Jørgen Køie  
Bavnehøjpark 26  
3500 Værløse (13.nov.)



*Fra det gamle arkiv*

## ***Soldatertid på Trekroner 1879***

*Af 423/1879*

Rundt på kasernerne og i Kastellet færdes dengang en original, som gik under navnet "Pudse Peter". Han solgte allehånde militærrekvisitter, særlig pudsesager. Han faldbød disse ved at synge dem på de forskellige militærsignaler, både reveillen og retræten kunne han synge. Ret megen sangstemme havde han ikke, men pudsigt var det alligevel at høre ham. Han kunne ganske godt få alt med ind i rytmen: Børster, pudsepomade, knapgafler, halsbind, skosvæerte o.s.v., så at det blev til et kendt horns signal. Man sagde, at han under sin militærtjeneste var kommet til skade ved et fald, hvis følger han aldrig kom over, han fik så en lille pension og tilladelse til at forhandle de forskellige militærrekvisitter rundt i kasernerne. Ganske vel forvaret var han ikke, men skikkelig og godmodig var han i et og alt, men dog alligevel i besiddelse af et vist originalt lune, således at han ofte kunne give et ret træffende svar på tiltale, når en eller anden vittig soldat forsøgte at gøre sig lystig over ham.

Han var også til stede i Kastellet den dag, da vi meldte os, og jeg forsynede mig hos ham med de fornødne ting, men ret mange af de mødende var der nu ikke, som købte hos ham, uagtet han med stor tungershed fortalte dem, at alt hvad han havde at sælge, skulle de bruge allerede den første dag, de skulle gøre tjeneste, og i så henseende viste det sig også, at han havde ret.

Allerede straks den første morgen, da vi trådte an, var det første vi blev spurgt om, hvad vi havde af pudserekvisitter. De fleste erklærede intet at have. En enkelt, der tillod sig en spagfærdig bemærkning

om, at han jo ikke godt kunne vide, hvad han skulle have af den slags ting før det var ham meddelt, hentede sig en regulær omgang af sergenten, der lod ham vide, at når han var soldat, havde han ingen barnepige mere, og som sådan var det hans pligt at vide, hvad han skulle bruge. Et ræsonnement, som unægtelig forekom adskillige af os, at være højst mærkværdigt, men efter den omgang, som han, der kom med bemærkningen, havde fået, tav vi jo klogeligt. Senere hen, da vi kom bedre ind i forholdene, kunne vi jo indse, at selv om et sådant ræsonnement i sig selv var ret meningsløst, var det dog alligevel på sin plads, det skulle selvfølgelig ikke forstås bogstaveligt, men at der bag det lå det ret naturlige, at en soldat først og fremmest, som sergenten sagde, ikke skulle have barnepige, men først og fremmest sørge for at have sine ting i orden til enhver tid, og beflitte sig på at lære at stå på egne ben. Men på det tidspunkt, den første dag, forstod man det jo ikke - godt at man senere lærte at forstå bedre.

Om søndagen, det var første Pinsedag, skulle vi så stille til vor første "renlighedsparade", som det jo officielt hedder i militærsproget. Vi kaldte det en "pudseparade". Vi havde jo endnu kun sabel og vore knapper at gøre i stand, og her kneb det med dem, som ingen pudserekvisitter havde; i tuten kunne de ganske vist fås, men der var nu flere, der ingen penge havde at købe for, og for dem var det jo rent galt, navnlig i betragtning af, at vi af sergenten var truet både med bål og brand, hvis ikke vores udrustning var uden mindste lyde ved paraden.

Vi sled da også troligt i det, og hjalp

hinanden, så godt som vi formåede, og stillede så til paraden med frygt og bæven, her blev vore sabler trukket ud af skeden en for en, vor livrem krammet og vore knapper befølte, og da endeligt alt det var forbi, meddelte Iøjtnanten os, at det var "meget dårligt pudset", - det bare skidt og elendighed! Tak skæbne, tænkte så mange af os, her har vi siddet og slidt og slæbt i timevis for at blive pæne, og så duer det hele ikke en døjt, det er såmænd rare fremtidsudsigter vi går i møde. Men det gik her, ligesom det gik i det, jeg ovenfor har fortalt om pudserekvisitterne. Først senere lærte man jo fuldt vel at forstå, at det jo aldeles ikke gik an, om Iøjtnanten begyndte at rose os, thi det ville selvfølgelig have været signalet til, at adskillige af de mindre befæstede elementer mellem os havde ræsonneret, at "du har jo været alt for bange, du har jo ladet dig skræmme; det behøver jo altså ikke at være så fint, og du kan mageligt spare dig al det meget arbejde".

Først bagefter lærte man at indse, at hvis en sådan ånd straks den første dag var kommet ind i rækkerne, ville det blive svært at få ordentlige soldater ud af os, men som ung, én dag gammel rekrut, havde man selvfølgelig ingen forudsætninger for at kunne forstå dette.

Vi var også blevet truet med, at hvis vi ikke var pudsede ordentligt, ville der ingen landlov blive for dem, hvis tur det var. I den henseende tog jeg mig nu situationen let, jeg havde jo været i land om Iørdagen, så jeg stod ikke for tur. Men da landlovsfolkene blev udtagne, var der, trods truslerne om nægtelse, alligevel ingen der blev nægtet landlov; alle der stod

for tur, kom med, og vi var nogle stykker, som da båden satte fra, stod ved falderebet, så med længselsfulde blikke efter den. En ting var vi dog indbyrdes glade for: Vi var nemlig enige om, at truslen om nægtelse af landlov nok alligevel ikke var så slemt ment, da den slet ikke kom til anvendelse, trods det, at vor pudsning jo - efter Iøjntantens meddelelse - havde været meget dårlig, så her dæmrede efter vor mening allerede et lille lyspunkt for os, men desværre, det lys blev hurtigt slukket, idet sergenten nemlig lod os vide, at grunden til at ingen blev nægtet landlov, var at de jo skulle i land med deres civile tøj. "Nu kan I jo bare vente til næste søndag", fjøjede han til, så få I nok noget andet at vide".

Vi, der ikke kom i land, gik så hele den lange første pinsedag i det skønneste solskinsvejr og drev omkring på fortet og kunne ikke få ende på tiden. Med misundelige blikke så vi den ene fuldbelæssede damper efter den anden med glade skovgæster sejle forbi havnemundingen, en strøm af spadserende gled også hele dagen ud ad Langelinie, men alt det var jo noget, som gled vor næse forbi; vi kedede os selvfølgelig grundigt og ønskede i vort stille sind hele militærvæsenet hen på et varmt sted.

En lille oplevelse havde jeg at indkasere i al trivialiteten, idet jeg henad aften, da vi skulle til te, indhentede min første "overhaling": Sergenten havde nemlig meddelt os, at vi i vor fritid ikke behøvede at gå med støvler; gymnastiksko holdt han ikke af at se os med, men "slæver", når de var blankpudsede, måtte vi nok gå med. (At dette var af hensyn til vore fødder, som han jo godt vidste snart ville blive slemt medtagne, sagde han

klogeligt intet om, og vi var jo selvfølgelig for unge og uerfarne til at forstå dette). I henhold dertil havde jeg, da jeg var i land om lørdagen, medtaget et par sådanne slæver, og spadserede rundt i dem hele søndagen. Jeg havde dem endnu på, da der blev ringet til te, og jeg mente, at det at stille til te, ikke var at være til tjeneste. Det skulle jeg jo ikke have gjort, for det opdagede sergenten straks, og så fik jeg jo en "ballon" og blev i galop beordret ned at få støvlerne på. Nå, tænkte jeg, der fik du din første omgang, men nu er det vel overstået, men om forladelse, det var det ikke: Bedst som vi sad i stuen og nød vor te i ro og mag, kom sergenten og meddelte mig og et par andre, der ligesom jeg havde gjort sig skyldige i et el



Trekroner i dag

ler andet, at vi havde at stille i køkkenet om fem minutter medbringende vor kniv til kartoffelskrælning. Selvfølgelig stillede vi pligtskyldigt og meldte os til kokken, det var nu slet ikke så få kartofler, vi blev præsenterede for: Der var en halv tønne, og da vi kun var tre syndere, der skulle bøde, tog det en hel time før vi blev færdige. Imidlertid var så landlovsfolkene

kommet ud, og de var i modsætning til os, der var i land om lørdagen, mødt fuldtallig, men til gengæld var der flere af dem, der havde fejret fridagen således, at de havde vanskeligt ved at klare sig i paradet; en enkelt var så medtaget, at han var faldet i søvn i båden, og var ikke til at få vækket. Han blev så båret op i vagten, hvor han kom så meget til sig selv, at han kunne ledes ned til sin køje, men hans sidekammerater måtte dog klæde ham af og lægge ham i køjen.

Allerede dagen derpå fik han sin straf, der i øvrigt var meget mild: 24 timers mørk arrest; han var således den første af os, der blev idømt straf. Det skal dog siges til hans ros, at det også var den eneste straf, der overgik ham, han viste sig i sommerens løb som en

dygtig og pligtopfyldende soldat, og blev om efteråret udtaget til underkorporal.

Når jeg flere gange, såvel i denne som i mine forrige artikler, har omtalt min sergent på en måde, så det kunne få udseende af som om han var en ubehagelig bøs og brutal

person, så er dette ingenlunde tilfældet. Han gjorde på den, som ikke kendte ham, indtryk deraf, men han var på bunden et bravt, hjertevarmt menneske og han gjorde sig da også i sommerens løb sa vellidt af sit mandskab, at vi umiddelbart før vor hjemsendelse samlede ind og overrakte ham en ret værdifuld gave som tak for godt samarbejde.

## Vedr. jubilarstævner

Har du en mening om vores jubilarstævner - plus eller minus - så giv os noget at arbejde med, Forretningsudvalget vil meget gerne have tilbagemeldinger og dine oplevelser og også meget gerne forslag, der kan indgå i vores planlægning. Vi kan ikke love at alle forslag bliver brugt, men naturligvis skal der være plads til medlemmernes synspunkter. Ring/skriv eller mail til os.

På gensyn næste år  
lørdag den 4. juni 2005

## Foreningens 100-års jubilæum

Allerede nu vil PR-udvalget bede om gode forslag til brug ved planlægning af foreningens 100-års jubilæum i 2009.

Send dine forslag til os og de indgår i arbejdet med planlægningen.

Benny Horn  
vicepræsident

## Forsinkelse af bladet

Grundet alvorlige problemer med en 'ondartet' virus i computeren, er bladet desværre stærkt forsinket denne gang.

Redaktøren undskylder - og gør alt for at undgå gentagelser af miséren.

(Eksperter er sat på problemet)

Eigil Bruun

# Mit indtryk af Jubilarstævne 2004

Af 8605/100748/1971 Steen Lykken

Lørdag den 19. juni løb årets jubilarstævne af stabelen, og denne gang i silende regn.

Det er jo ikke noget vi er forvænt med. Vi plejer altid at have strålende solskin, men det var en glæde at konstatere, at det ikke havde taget modet fra de gamle kystbasser. Det er jo et folkefærd der ikke giver op så let, så også disse prøvelser blev klart, endda med smil og godt humør.



At rette ind til højre med paraply er ikke helt let

Traditionen tro mødtes vi i Kastellet ved Kongeporten, hvorfra der blev marcheret til Kirkepladsen i årgangsorten til akkompagnement fra Søværnets Tamburkorps. De flotte faner kom ikke helt til fri udfoldelse i den silende regn, men de tapre fanebærere holdt dem højt, og spekulerede sikkert over, hvorvidt man kunne montere en paraplyholder på standen.



Admiral Thiede får overrakt KAF's Hæderskors som tak for den store støtte og velvilje han altid har vist vores forening

Vel ankommet til Kirkepladsen tog vi opstilling under et hav af forskelligt farvede paraplyer, ikke just noget mønster

på militær anstand, men accepteret på grund af det dårlige vejr.

At rette ind til højre med paraply er ikke helt let, men at klappe af talerne er endnu mere besværligt, men man må sige, at vi, trods vejrgudernes rasen, alligevel formåede at give ceremonien et værdigt præg.

Regnen støjede så meget, at det var svært at høre talerne af Kastellets kommandant og chefen for Søværnets operative Kommando, men vi fik dog det meste med, og det var os en særlig glæde at se Admiral Thiede få overrakt Kystartilleriforeningens Hæderskors som tak for den store støtte og velvilje han altid har vist vores forening.

Herefter var der indrykning i kirken, og man må nok sige, at det skete i en vis fart, for dér var der tørvejre.

Ceremonien i kirken var som den plejer at være: Præget af smuk korsang og musik, en gribende ind- og udmarch med de flotte faner og en god og inspirerende prædiken ved pastor Preben Hansen, som talte om sin barndoms lærdom om *Holger Danske*, at han ville vågne, hvis Danmark kom i nød - og tænk, om vi kunne blive nogle af Holger Danskes drenge.

Pastoren sluttede af med et digt af H.C. Andersen - oprindeligt til *Nyboders Pris*, men det kan ligefyldt gælde stemningen på det gamle fort:

*Imellem havens buske  
i solskin, regn og rusk,  
med store blomsterduske  
står der en hyldebusk.  
I duften der er lindring  
når hjertet er bespændt,  
der kommer hver erindring  
om gammelt, kært og kendt.*

Tonelejet til salmerne var dog nok valgt et par toner for højt, idet de færreste af de gamle kystbasser kunne synge med. Det var synd, for *Kongernes Konge* sunget af kraftige mandsstemmer, er en oplevelse for livet.

Vejret udenfor var nu så slemt, at man besluttede at benytte sig af, at *Guds Hus* altid er åbent, så fotograferingen blev foretaget i kirken, hvilket viste sig at give nogle meget flotte billeder.

Der blev nu marcheret til kransenedlæggelse ved mindesmærket for de faldne, og



hertil måtte vi undvære *Søværnets Tamburkorps*, de kunne simpelthen ikke spille i det vejr. Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvor meget vand en opadvent tuba kan nå at samle ind under marchen, og det er bestemt ikke noget de fine instrumenter har godt af. Det var ærgerligt, for netop Tamburkorpsets optræden og smukke musik er noget vi hele året går og glæder os til at opleve, men med det vejr var de ganske enkelt ikke muligt.

Men ved monumentet stillede alligevel en trompetér og en trommeslager og spillede *Last Post*. Flankeret af to vagter fra *Den kgl. Livgarde*, som præsenterede gevær, nedlagde præsidenten og landssekretæren en laurbærkrans, medens paradet havde vendt front mod monumentet.



Præsidenten og landssekretæren nedlagde en laurbærkrans ved monumentet for de faldne soldater

Desværre kunne Tamburkorpsset heller ikke komme med på Middelgrundsfortet, da de havde et andet arrangement, så det var så slemt som det kunne være.

Oplevelsen når de marcherer ind i poternen bag vores stole, tager opstilling på 2 rækker langs væggene og spiller deres smukke musik i den lange gang, er noget man aldrig glemmer, men det må vi have til gode til næste år.

Vi måtte derfor også marchere til Toldboden uden musik, men vi er jo ikke så nemme at kue, så humøret var stadig højt, da vi blev indskibet for sejladsen til Middelgrundsfortet. Rederiet havde lige købt båden, så landgangen var ikke helt tilpasset til kajens højde. Der skulle krav-





les lidt for at komme ombord, men det klarede de seje gamle kystbasser fin stil.

Vel ankommet til Middelgrundsfortet trådte vi an på kajgaden, hvor vi blev budt velkommen af fortets ejer, *Peter Bech*. Han gav os en både varm, humoristisk og ægte velkomst som gav udtryk for, at han var



*I poternen var der traditionen tro dækket et langt bord til os, og det var en fornøjelse at se det fint pyntede bord og de levende lys ned gennem gangen.*

glad for at se os, og at vi altid var velkomne til at afholde vores jubilæarstævner og andre arrangementer på øen. I 'kampens hede' kom præsidenten til at kalde ham for *Jens*, og undskyldte naturligvis meget, men den greb *Peter Bech* i flugten og sagde, at han såmænd var stolt af at blive kaldt for 'en *Jens*'!

Som altid startede vi med en sildemad eller to, og her måtte vi konstatere, at brødet var godt, sildene var gode, og betjeningspersonalet puslede om os, så ingen manglede noget.

Man skulle kun vente få sekunder på at få øl eller brændevin, og det er bestemt

ikke uden betydning.

Den forlorne skildpadde var også god, og der var nok af den. Sherryflasken måtte måske godt have stået lidt tættere på gryden, men det smagte godt, og det skortede heller ikke på æg og hjemmebagt brød til, så det var afgjort en fornøjelse. Der skal lyde både tak og ros til kokkene og

det veloplagte betjeningspersonale, som med højt humør gjorde hvad de kunne for at give os en god oplevelse.

Da tiden kom hvor vi som traditionen byder, skulle synge '*Hvor smiler fagert den danske kyst*', gik det ikke helt så godt. Det kan være svært at få den samlede skares fulde opmærksomhed i den

lange poterne, så halvdelen af deltagerne var lige startet på andet vers, da den anden halvdel opdagede at der blev sunget, og derfor startede på første vers.



*Goose Town Jazzband fra Vordingborg spiller populære melodier så det runger i poterne*

Det gav nogen tumult i rækkerne, og da der også her var blevet startet i et toneleje som de gamle kystbasser ikke kunne komme op på, så blev det mildt sagt en noget tam affære, og det er lidt synd, for netop denne sang sunget af over 120 mænd i den smalle poterne, er noget der kan få nakkehårene til at rejse sig, men også det kan vi arbejde på at gøre bedre næste gang.

Som erstatning for Tamburkorpssets fravær, havde Forretningsudvalget hyret *Goose Town Jazzband* fra Vordingborg, hvilket ikke var nogen dårlig idé; det føltes som om det var noget, der passede i selskabets smag: *Nyboders Pris, Amazing Grace, Tipparary, Alexanders Ragtime Band, Glemmer Du o.s.v.*

Hen på eftermiddagen stilnede regnen af, så der blev mulighed for at gå ud på kajgaden, nyde den friske luft, og se sig lidt omkring. Desværre var der efterhånden blevet så sent, at der ikke var tid til de længere spadsereture.

Set i lyset af, at vejret var imod os fra starten i Kastellet til og med indrykningen i poternen på Middelgrundsfortet, så er det alligevel imponerende, at der stiller 123 kystartillerister, hvoraf mange endda kommer langvejs fra, for at være sammen med kammeraterne på denne årlige festdag, og at der på trods af det dårlige vejr ikke hørtes en eneste negativ bemærkning. Alle tog det med højt humør og løftet pande, og fik vendt stemningen til fest og farver, så vi alligevel kunne have en sjov og mindeværdig dag sammen, som iøvrigt sluttede festligt af med jazzmusik ved landgangen på Ndr. Toldbod i dejligt solskin - men blæsende vejr.



*Stævnet sluttede festligt af med jazzmusik ved landgangen på Ndr. Toldbod*

Den evne kan vi med rette være stolte af, for den bekræfter os i, at hvor der er en vilje, er der også et håb, og hvor der er et håb, er der også en sejr.

Den sejr vandt vi over vejrguderne lørdag den 19. juni 2004.

# Københavns afdelings 95-års jubilæumsfest

**Københavns afdeling markerede sin 95-års eksistens med en jubilæumsfest på Dragørfort den 10. juli.**

61 feststemte deltagere fra hele landet blev ved de veldækkede kaffeborde budt velkommen af formanden *Bent Nielsen*, med en særlig velkomst til vor præsident *Herluf Ruge* og frue samt afdelingens æresmedlem *Werner Larsen*. Samtidig overbragte formanden en hilsen fra vor ærespræsident *Jørgen Kehling* og fru *Nina*, som desværre ikke kunne deltage.



Efter kaffen kl. ca. 15, samledes vi i Poternen, hvor der var opstillet stole til alle. Her optrådte 'Humørpatruljen' med underholdning à la *Bakkesangerinderne*, afvekslende med små vitser.

Den morsomme underholdning varede en times tid.

Da vejrguderne var os uvenlig stemt (regn i stride strømme) så vi ikke kunne komme op på fortet, viste *Bent Nielsen* os i stedet rundt inde i fortet.

Kl. 17 bænkedes vi os omkring to lange, smukt pyntede borde, og der serveredes en lækker middag (menuen ses i forrige nr. af KAF-bladet). Dertil drikkevarer ad libitum.

Under middagen blev der udpeget en toastmaster, som havde rigeligt at gøre, idet der var hele 4 sange foruden velkomst- og velbekomme-sangene.

Formanden bad om ordet, og - dybt rørt - oplæste en hilsen fra vores ærespræsident *Jørgen Kehling*, som måtte melde afbud til at deltage i festen på grund af sygdom (svimmelhed):

*Kære festdeltagere! Modtag hermed mine bedste hilsener og lykønskninger i*

*dagens markante og festlige anledning og dertil også en tilsvarende hilsen fra Nina.*

*En særlig hilsen og tak sender jeg til Københavns afdeling af vor hæderkronede KAF, adresseret til formanden og den samlede bestyrelse, og takker jer for det daglige arbejde med af videreføre vor fælles arv.*

*Jeg understreger dette med at vedlægge gavecheck stor kr. 1000,- til 95-års jubilæumet.*

På afdelingens vegne, takkede formanden for det flotte beløb i en takkeskrivelse med samtlige deltageres signaturer, som blev spontant sammensat og viderebragt til ærespræsidenten næste dag.

Senere bad vores præsident om ordet og holdt en lang og meget interessant tale til festdeltagerne, idet han gik tilbage i historien og fortalte om Kystartilleriforeningens - og hermed også Københavns afdelings - tilblivelse/stiftelse den 6. juli for 95 år siden.

Præsidenten hæftede især ved tre ting, som gentager sig ved alle afdelingers stiftelsesmøder:



*'- 1. Der gives udtryk for dyrkelse af godt kammeratskab*

*2. Der råbes naturligvis hurra for den nystiftede afdeling, med gode ønsker for fremtiden.*

*3. De fremmødte samles derefter om et godt måltid mad/smørrebrød - og med det naturlige tilbehør til at skylle maden ned med.*

*Det naturlige tilbehør satte sikkert ganske naturligt stemningen adskillige grader op - og snakken kom sikkert godt i gang -*

*og gamle soldaterminder blev ganske sikkert genopfrisket. Disse soldaterhistorier er i dag virkelig ikke blevet mindre kedelige som årene er gået.*

*Det samme skete naturligvis også for 95 år siden den 6. juli 1909.*

*Historien fortæller også, at man ikke sådan sled bestyrelsesmedlemmerne op; var man blevet valgt og betroet et hverv i bestyrelsen, holdt man ud i mange år.'*



*Hans Christiansen og fru Tove*

Direkte henvendt til formanden, udtrykte præsidenten:

*' - Københavns afdeling har i de 95 år haft i alt 15 formænd, og du, Bent, er formand nr. 15 - og netop valgt for 15 år siden, så du har jo sådan set også et jubilæum i år - og jeg vil derfor takke dig for din indsats i foreningens arbejde, og ønske dig og din bestyrelse god vind fremover i arbejdet for medlemmerne i Københavns afdeling - og for KAF'.*

Præsidenten fordybede sig ikke mere i afdelingens historie - det var der, mente han, sikkert andre af de tilstedeværende der måtte være bedre til - men gik tilbage til de tre punkter og dvælede lidt ved det første punkt, omhandlende:

## **Godt Kammeratskab:**

*' - Godt kammeratskab er vor forenings motto, og her må vi sige, at grundlæggerne dengang valgte det rette ord for vort motto'.* - og fortsatte:

*Vi er ikke så mange tilbage mere - og tiden fremover bliver også sværere: Medlemmerne bliver ældre, og af naturlige årsager falder de fra; nye og unge medlemmer kommer ikke til - og der er der to årsager til: Færre værnepligtige indenfor alle værn - og for vort eget vedkommende, er kyst- og søforterne udfaset for længe siden af det danske forsvar.*

*Men gudskelov har rigtig mange holdt ved deres medlemskab af KAF gennem rigtig mange år - så vi kan stadig mødes og festligholde en dag som denne her 95-års stiftelsesfest.*

*Mon ikke det skyldes, at det vi lærte i værnepligtstiden om godt kammeratskab,*

blev taget med ind i KAF, så det i dag - og altid - har været et godt kammeratskab der samlede os i KAF'.

Præsidenten sluttede sin tale af med en hilsen og et tillykke fra det øvrige Forretningsudvalg, suppleret med en medbragt erkendtlighed i form af et festtelegram indlagt kr. 500,- fra Forretningsudvalget.

Formanden takkede for såvel talen og erkendtligheden.



Franck B. Henriksen og fru Kirsten

Efter at alle havde forsynet sig rigeligt, blev der serveret kaffe med likør og cognac.

Og sidst, men ikke mindst, blev der spillet op til dans, som, af hensyn til de, der skulle med de offentlige transportmidler hjem fra Dragør, sluttede kl. ca. 23:45 med at alle sang „Skul' d gammel venskab rejn forgo”.

I det hele taget en særdeles veltilrettelagt og uforglemmelig fest.

**Hjertelig tak til arrangørerne!**

Med venlig hilsen  
Mogens Børresen

## Københavns afdeling

### Ny sæson 2004/2005

Nu starter vi på en ny sæson efter en god og varm sommer.

Vort første arrangement er damekegler; det bliver

#### **lørdag den 4. september**

Igen i år foregår det på Dragørfortet, hvor vi mødes kl. 14:00 og indleder med kaffe og derefter spilles der kegler.

Tilmelding kan ske til

Hans Christiansen  
på tlf. 3250 2310 eller  
Kurt Læsøe  
på tlf. 3254 1742.

Vore Klubaftener afholdes i

Grøndals Centret, Hvidkildevvej 64,  
hvor vi kl. 19:00 spiser en varm ret til en meget rimelig pris, men man skal tilmelde sig hvis man ikke er 'fastspiser'.

Tilmelding til formanden  
på tlf. 3253 0975

**senest torsdagen før klubaftenen.**

Vore klubaftener er følgende tirsdage:

**2004:** 21. sept., 19. okt. og 16. nov.

**2005:** 18. jan., 15. feb., 15. mar., 19. apr.

For medlemmer som **ikke** ønsker at deltage i spisningen, er mødetiden kl. 20:00, hvor der er kammeratligt samvær, kortspil og kegler (på fine baner).

## Nyt fra afdelingerne

*Københavns afdeling inviterer:*

### Andespil

**tirsdag den 2. november kl. 19:00**

*hvor vi mødes til*

#### **årets store eminente super ande- og flæskespil**

*i Kastellet's Ndr. Magasin på 1.sal*

*Vi ønsker selvfølgelig meget gerne, at alle  
(eller næsten alle) vore medlemmer m. familie,  
venner og bekendte kommer denne aften*

*På indgangsbilletten trækkes lod om  
2 halve flasker brændevin*

**Men husk, at vi traditionen tro, hver især medbringer en pakke  
af rimelig værdi, så vi kan foretage aftenens store lotteri**

*Igen i år er der et ualmindeligt stort gavebord*

*Der er som sædvanligt 10 gennemgående spil  
med gevinster på 1 række, 2 rækker,  
- og på hele pladen er der også sidegevinster.  
Efter hvert spil trækker vi lod om ænder og kamme  
i det fjernstyrede spil*

**Vi glæder os til gensynet**

*På afdelingens vegne  
Bent Nielsen*

### **Faste arrangementer**

#### **2004:**

**Klubaftener:** Som ovenfor nævnt

**Damekegler:** Lørdag den 4. sept.

**Oktoberfest:** Torsdag den 7. okt.

**Andespil:** Tirsdag den 2. nov.

**Juleafslutning:** Fredag den 3. dec.

#### **2005:**

**Klubaftener:** Som ovenfor nævnt

**Generalforsamling:** Torsdag den 3. mar.

Første klubaften i januar (18. januar 2005), skal en god kammerat have Jørgen Kehlings Kammeratskabspokal.

Meld jer til nogle hyggelige aftener blandt gode Kystbasse-kammerater, og tag del i de mange historier fra dengang I var i trøjlen.

*(fortsættes næste side)*

## Nyt fra afdelingerne

*Københavns afdeling (fortsat)*

### **Oktoberfest**

Igen i år mødes vi til *Oktoberfesten* i 1. Reg. smukke lokaler i Laksegade 32  
**torsdag den 7. oktober kl. 19:00**

Kom og vær med til at hylde en kammerat for et langt og trofast medlemskab af vor forening.

Menuen vil bestå af gule ærter med tilbehør og derefter ostemad og kaffe.

Kuvert prisen er kr. 100,-, og tilmelding skal ske **senest 3. oktober** til

*Kurt Læsøe* på tlf. 3254 1742

### **Fællestræf på Dragørfort**

- med 1. Regiments soldaterforenings sangkor

**onsdag den 13. oktober kl. 1900**

hvor der bliver serveret stegt flæsk med persillesovs ad libitum samt en øl, til en pris à kr. 110,-.

Mød op så vi kan få en hyggelig aften med koret, og jeg tænker mig, at der nok blive sunget lidt.

Tilmelding kan ske til

*Hans Christiansen*, tlf. 3250 7614 eller

*Bent Nielsen*, tlf. 3253 0975

**senest onsdag den 6. oktober.**

P.b.v.

*Bent Nielsen*



### **Tage Frandsen**

\* 22.03.1916 † 01.05.2004

*Det er med sorg vi kan meddele,  
at vor trofaste kammerat  
2604/13708/1937*

*Kaptajnløjtnant Tage R. Frandsen  
Vigerslev Alle 68, Valby  
er afgået ved døden efter længere tids  
sygdom.*

*Tage var meget aktiv, og havde været medlem af Kystartilleriforeningen i 55 år.*

*Vi har mistet en personlighed, der altid spredte glæde, og indtil sin sygdom, deltog i alle arrangementer.*

*Han vil blive savnet i vor midte.*

***Æret være Tage Frandsen's minde***

*Bent Nielsen  
formand*

## Frederikssund Afdeling

### **Oksekød i peberrod**

Marinehuset „kalder“ igen på vore medlemmer

**lørdag den 23. oktober kl. 1300**

til den traditionsrige efterårssammenkomst med menuen

„Oksekød i peberrod“ og diverse.

Bestyrelsen håber, at mange vil deltage, så vi igen kan få nogle hyggelige timer sammen.

Nærmere vil som sædvanen tilgå medlemmerne skriftligt.

*Gert Juhl*

## Kbh.afd. Skyttegruppe

### **Løst og fast fra kalenderen!**

Den 22. april holdt Skyttegruppen sammen med Raketafdelingen afslutning på vintersæsonen i *Kælderen*.

I den anledning havde vi slået os sammen om lidt til ganen, og da man, som skrevet står, jo ikke skal leve af brød alene var der da også sørget for en øl til.

Til lejligheden havde vi stillet en lille skydekongurrence på benene, hvor Skyttegruppens folk var ubeskedne nok til at tage broderparten af gevinsterne, men næste gang skal vi nok sørge for, at vilkårene bliver bedre afpasset.

Alt i alt havde vi dog en god aften.

*Landsskyttestævnet* måtte vi af forskellige årsager melde afbud til, men *Fugleskydningen* på Dragørfort Kristi Himmelfartsdag havde samlet ikke så få af vore skytter, som også der havde en god og fornøjelig dag.

*Bakketuren* den 15. juni måtte vi beklageligvis aflyse på grund af for lille tilslutning, da kun 6 havde givet tilsagn. Det var selvfølgelig kedeligt, at en tradition står for fald, men sådan ser det altså ud.

*Københavns Afdelings 95-års jubilæum* den 10. juli bliver nok omtalt andetsteds, så her skal kun nævnes, at det var en dejlig fest med god stemning og dejlig eftermiddagskaffe, flot og velmagende middag m.v. (Der er sket en mærkbar positiv

ændring på Dragørfort siden september 2003).

På *KSC's skydebaner* har der været nogen aktivitet, men man har ikke så sjældent spurgt sig selv, om man egentlig var hensat til syndflodens dage eller hvad, når man forsøgte at skimte skiverne gennem regntykningen her i juni-juli måned.

Lad os håbe på en god sensommer! (Husk at aflevere mindst 5 skydesedler til den løbende konkurrence på langdistancegevær og også gerne skydesedler for pistol!!!)

Og husk så, at vi starter efterårssæsonen i ”Kælderen”

**torsdag den 23. september.**

***Vel mødt!***

*Leo*

### **Skyttegruppen på „Nettet“**

Det har ganske vist været omtalt tidligere, men da vi gerne vil, at så mange som muligt bliver klar over, at Skyttegruppen nu har fået sin egen hjemmeside på Internettet, gentager vi, at interesserede også her kan holde sig à jour med, hvad der sker i gruppen ved at besøge hjemmesiden: [www.skyttegruppen.dk](http://www.skyttegruppen.dk)

På hjemmesiden finder man foruden vores eget stof med nyheder, skyderesultater m.v. links til KAF

[www.kystbassen.dk](http://www.kystbassen.dk)

samt til *Kjøbenhavns Skytteforening* m. fl.

Skyttegruppens e-mailadresse er:

[kaf@skyttegruppen.dk](mailto:kaf@skyttegruppen.dk)

hvertil man kan sende meddelelser, spørgsmål, „ris & ros“, forslag og hvad man ellers måtte have på hjerte.

*Bjarne Andersen* er Skyttegruppens „webmaster“, og som sådan ansvarlig for hjemmesiden, ligesom han tager hånd om de indkomne e-mails og i givet fald sørger for, at de havner det rigtige sted.

Hvis man har noget, som man gerne vil have på hjemmesiden, men ikke selv har mulighed for at skrive det, hjælper *Bjarne* gerne.

Vi glæder os til rigtig mange „besøg“ på [www.skyttegruppen.dk](http://www.skyttegruppen.dk)

På Skyttegruppens vegne

*Leo*

## Nyt fra afdelingerne

### **Tillykke Werner!**

Den 3. september 2004 kan Skyttegruppens æresmedlem, *Werner Larsen* fejre sin 90-års fødselsdag.

*Werner*, der stammer fra Ranum i Himmerland blev i sin ungdom uddannet maler i faderens virksomhed og drog som malersvend senere til København, hvor der i 30'erne trods de ugunstige tider var bedre udsigt til arbejde.

Senere etablerede *Werner* sig som selvstændig malermester og havde gennem mange år en god forretning med adskillige store kunder – bl. a. FDM.

*Werner* kom ind i Skyttegruppen den 3. januar 1941 (!) og har således været et aktivt og trofast medlem i nu 63 år, hvorfor *Skyttegruppen* da også for længst har udnævnt ham til æresmedlem.

*Werner* mistede sin første hustru *Elly* ved en tragisk trafikulykke for nu mange år siden men fandt i 1982 sammen med *Alice*, der et par år forinden var blevet enke, og sammen fik de 23 dejlige år sammen indtil *Alice* efter kort tids sygdom døde i marts 2003.

Gennem disse år har talrige KAF'er nydt godt af den enestående gæstfrihed, som *Alice* og *Werner* har udvist. Altid et hjerteligt "velkommen, - nu skal vi have en tår kaffe", der som oftest blev til meget mere, og da *Werner* anskaffede sig et billard blev det basis for KAF Kbh. Afd.'s Billardklub, der også dannede ramme om mangan god arrangement.

Det var et hårdt slag for *Werner* at blive alene igen, men, som vi ved, er han jo gjort af godt stof, så selv en flytning fra Valby til Vanløse tog han i stiv arm og fik sig indrettet godt og hyggeligt på Skjulhøj Allé.

Rammerne er vel blevet noget mindre, men den hjertelige atmosfære er forblevet uændret (ligesom *Werners* forbrug af cerutter) så det lyder stadigvæk: "Velkommen, - nu skal jeg lave en tår kaffe!"

Kom ikke og sig, at 90 år er noget at snakke om – i hvert fald ikke for familien *Larsen* fra Ranum!

*Kære Werner!*

*Dine kammerater i Skyttegruppen sender dig de hjerteligste hilsner og ønsker dig mange gode år fremover.*

*Hvis VI holder så længe, kigger vi forbi til din 100-års dag!*

*Herregud – det er jo først i 2014!*

**Hjertelig Tillykke !**

*Bestyrelsen*



*Werner, som vi kender ham m. høj cigarføring (billedet taget ved Københavns afdelings 95 års jubilæumsfest den 10. juli)*

### Syd-Østsjællands afdeling

#### **Sommerudflugt til Svansbjerg**

Når disse linier kan læses i bladet, er der for længst tilsendt alle afdelingens medlemmer samt gæster en invitation til vores nu traditionsrige sommertræf søndag den 22. august på *Svansbjerg skydebane* nær *Køge*.

Igen i år har *Anders* og *Erna Hansen* påtaget sig hvervet som primus motor i arrangementet hjulpet af bestyrelsen i det omfang, det er nødvendigt.

Vi glæder os til sammenkomsten med medbragte madkurve og hvad dertil hører. Det er naturligvis en sammenkomst for hele familien.

#### **Tur til Stevns**

Bestyrelsen planlægger at lave et arrangement til *Rødvig* for medlemmer med ledsager(e),

**lørdag den 11. september kl. 13:00**

Vi skal besøge *Rødvig Skibsmotormuseum*. Derefter går vi om bord på det gode skib *Fyrholm*, hvor vi på en ca. 2-timers sejlads får set *Klinten* og *Højerup kirke* fra søsiden.

Efter landgang begiver vi os til *Erna* og *Anders Hansens* bopæl, hvor vi skal indtage den medbragte mad. (Hvis vejret ikke tillader sejlads, bliver vi om bord på skibet og drikker vores eftermiddagskaffe).

Indbydelse tilgår alle medlemmer, og tilmelding sker til

*Hans Verner Poulsen*  
på telefon 5650 6689  
**senest den 22. august.**

#### **Stiftelsesfest**

Vi har allerede nu planlagt at holde afdelingens stiftelsesfest

**søndag den 16. januar 2005 kl. 13:00**  
på *Beldringe Hjemmeværnsgård*.

Nærmere herom vil komme som indbydelse til alle medlemmer.

*Benny Horn*

### Sydjysk afdeling

Sydjysk afdelings  
**Efterårsfest**

afholdes i år  
Parolesalen

på Haderslev Kaserne

**fredag den 5. november kl. 18:00**

(bemærk at dato er ændret)

Menuen består af et overdådig sønderjysk ta'- selv frokostbord.

**Menuprisen er kr. 130,- .**

Øl, vin, snaps og vand til meget rimelige priser.

Ved evt. overnatning er prisen på

**dobbeltværelse kr. 275,- og**

**enkeltværelse kr. 212,-**

**Seneste tilmelding er**

**søndag den 19. september til**

*Viggo* tlf. 7466 5124 eller

*Poul* tlf. 7457 1158.

Til dette arrangement indbyder vi alle KAF-medlemmer fra andre afdelinger med ledsager. - I skal være hjertelig velkomne i det sønderjyske.

VM

(fortsættes næste side)

## Nyt fra afdelingerne

Sydjysk afdeling (fortsat)

### Basseaften

Nu er tiden inde til, at vi skal afholde vores årlige Basseaften.

I år skal det være i

#### Søgårdlejren

**fredag den 1. oktober kl. 16:00**

Kaptajn *Bent Bossen* har sørget for, at vi kan komme på skydebanen og skyde med de nye M/95 og M/96 geværer.

De der ikke ønsker at deltage i skydningen kan vente med at møde til kl. 18:00

Ca. kl. 18:30 vil der blive budt på en rigtig sønderjysk frokost (som dog skal være en 'surprise').

Pris for frokost kr. 98,- .

Drikkevarer til sædvanlige billige kasernepriser.

Der er mulighed for overnatning på fællesstue for kr. 50,- .

**Enkeltværelse kan bestilles på  
tlf. 7422 4702**

Tilmelding til *Viggo* tlf. 7466 5124

**senest den 29. september**

Tag dig nu sammen og kom hjemmefra! Tilmeld dig til denne fine aften i gode kammeraters selskab.

Alle gamle soldaterkammerater fra andre afd. af KAF skal være meget velkomne til at deltage.

*Viggo*

### Skydning

Så nærmer tiden sig, hvor vi igen skal til at tænke på vinteraktiviteterne, herunder blandt andet skydning.

Vi starter op

**torsdag den 7. oktober kl. 18.30**

(altså startende i uge 41), og mødes så fremover hver anden torsdag i de ulige uger på skydebanerne på Haderslev Kaserne.

Til disse aftener er din kone/samlever også velkommen, hvis du/hun har den mindste interesse for skydning. Vi har et godt kammeratskab, og ved flittig øvelse kan du/I deltage i landsskyttestævnet.

Vi vil gerne have nogle flere skytter - uanset om du er en god eller knap så god skytte; - kom og vær med, øvelse gør mester.

Du kan få alle oplysninger om skydningen hos *Poul Sørensen* tlf. 7457 1158.

Velmødt til skydning og det hyggelige samvær.

*Skydeudvalget*

### Basse-sejlturen

Lørdag den 17. April mødtes 12 glade kystbasser op på kajen i Åbenrå, hvor vi blev modtaget af besætningen på MHV "Holger Danske".

Efter en grundig rundvisning af båden, startede vi med morgenkaffe og en lille én til.



*En flok glade 'Snajegaster' på vej ud i det våde element*

Sejlturen ud af Åbenrå havn, som viste sig fra sin bedste side: Stille vejr og høj solskin - en rigtig smuk morgen.

Efter et par timers sejlads, havde alle en god appetit til deres medbragte frokost.

Kl. ca. 15 var vi tilbage i Åbenrå havn, og alle gav udtryk for en dejlig oplevelsesrig dag.

En stor tak til besætningen; får vi tilbuddet igen, siger vi 'Mange Tak'!

*Harry*

### NYT – NYT – NYT WWW

Der er altid dejligt at kunne komme med en god nyhed, og den består i, at Sydjysk afd. nu har fået sin egen hjemmeside, så nu er du ikke længere væk end din computer.

Du kan meget let komme i kontakt med bestyrelsen, læse de sidste nyheder og aktiviteter som sker i afdelingen, læse referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamling, tilmelde dig til arrangementer.

Dette skal dog ikke afholde dig fra at komme personlig, men det er lettere at kommunikere på denne måde. Så vi hører gerne fra dig, uanset med hvad.

Vores hjemmeadresse er:

**[www.kaf-syd.dk](http://www.kaf-syd.dk)**

**Husk!** -at sætte adressen ind på dine foretrukne adresser.

Send en mail til os, så får vi automatisk din mailadresse.

*Viggo*



### Thorkild Sandholdt

\* 1.11.1931 † 2.6.2004

*Med sorg må vi meddele,  
at vor kære kammerat  
355/1951 Thorkild Sandholdt  
Bakkevænget 21, Dianalund  
er afgang ved døden.  
Thorkild har været medlem  
siden 1982.*

**Æret være hans minde**

*P.b.v.*

*Viggo Pedersen*

## Århus og omegns afdeling

### Bassetræf

Vi gentager vore succes fra sidste år, hvor vi i år skal have Skipper Labskovs !

Vi mødes på

**Cafe 8 i Nørreport**

**onsdag den 13. oktober kl. 13:00**

Bindende tilsagn til mig

**senest den 5. oktober**

på tlf. 8611 8006

Vel mødt, og lad os have en lige så hyggelig dag som sidste år.

Kammerater fra andre afdelinger er naturligvis velkomne.

På bestyrelsens vegne

*Poul Røll Sørensen*

### Lyseng skydninger

Vi fortsætter vore populære skydninger på *Lyseng* på følgende torsdag aftener:

**2004:**

02. sept., 28. sept., 28 okt. og 25. okt.

**2005:**

06. jan., 03. feb. og 03. mar.

**HUSK** at tilmelde dig til

*Bent Andreasson* på tlf. 8627 6183

**senest 25. august**

Med venlig hilsen

*Poul Røll Sørensen*

# Nyt fra afdelingerne

## Randers og omegns afd.

Vor hyggelige og traditionsrige "Stiftelsesfest" afholdes **onsdag den 10. november kl. 19:00** "hos Anne Marie" Messingvej 74 i Randers

Festmiddag, dessert og kaffe kan **stadig tilbydes for kun kr. 125,-**, og drikkevarer kan som sædvanlig købes til rimelige priser.

Efter middagen vil vi hygge os med afvikling af et gavespil over medbragte pakker, hvortil hver enkelt deltager bedes medbringe en gave for max. 25-30 kr.

Der vil i løbet af aftenen blive rig lejlighed til udveksling af soldaterminder og anden god hyggesnak.

**Tag konen og det gode humør med,** så vi som sædvanligt kan få en rigtig festlig KAF-aften ud af det.

Er der medlemmer fra andre afdelinger, der har lyst til at være med skal de være hjerteligt velkomne.

Vi i bestyrelsen håber på en rigtig stor tilslutning af såvel nye som gamle medlemmer.

Reserver allerede nu denne aften i kalenderen med et stort **X**, og husk at tilmelde jer **senest fredag den 5. november** til undertegnede på **telefon 8645 4118.**

På bestyrelsens vegne  
*John Heide*

## Nordjyllands afdeling



Øverst fra venstre Carsten Bendixen, Knud Erik Krogh og Bernt Jeppesen  
Nederst fra venstre Alice Krogh, Lene Jensen og Karen Kristiansen

### Manneaften

Som vi skrev sidste år, har vi gjort plads til endnu flere, - men desværre havde nogle glemt at tilmelde sig, så derfor foreslår vi, at I sætter **X** i kalenderen allerede nu til vores **Manneaften**

**fredag den 8. oktober kl. 18:30**  
på *Gl. Lindholm Skole*, Kælderen.

Der serveres gule ærter med sul, pølse, kaffe og småkager samt en snaps.

Prisen er 60 kr.

Øl, vand og snaps til små priser.

Tilmelding **senest den 1. oktober** til undertegnede på tlf. 9817 6647.

På bestyrelsens vegne  
*Jens Mosskov*

### Skydeafslutningen

Afslutningen af vinter- og forårsskydningerne blev afholdt torsdag den 29. april med en lille festlig aften og der blev uddelt præmier til de bedste skytter.

Præmierne bestod af flotte rødvingsglas med indgraveret KAF-logo.

Vindere blev følgende:

#### Damer:

1. Lene Jensen
2. Alice Krogh
3. Karen Kristiansen

#### Herrer:

1. Knud Erik Krogh
2. Carsten Bendixen
3. Bernt Jeppesen

### Næste skydeaften er

**torsdag den 16. september kl. 19:00**  
(Damerne deltager hver aften)

Der er stadig plads til flere skytter. Kom og få en prøve - også på kammeratskabet.

Vel mødt

På bestyrelsens vegne  
*Jens Mosskov*

## Det lille smil ...

Katrine havde alle dage haft ry for at være skrap over for sin mand. Da han døde, kom præsten på besøg.

- *Det må have været et hårdt slag, Katrine?*, sagde præsten.

- *Hårdt? Næh, jeg tjattede såmænd bare til ham!!*

- *Be'r I bordbøn hjemme hos jer?*, spugte læreren.

- *Ja, det gør min far*, svarede Louise.

- *Hvordan lyder den?*, spurgte læreren.

- *I aften sagde han: Herregud, skal det forestille en bøf?*

## Præsentation af stort bogværk

*Tidligere forsvarschef admiral Sven E. Thiede har færdiggjort et stort projekt om Dansk Søartilleri 1860 - 2004*

Æresmedlem i *Kystartilleriforeningen*, tidligere forsvarschef, admiral *Sven E. Thiede* har gennem de seneste år været dybt engageret i at skrive om dansk søartilleri fra 1860 og op gennem årene.

Egentlig skulle det vist nok ende med en udgivelse af et bind med dette emne, men da alt var færdigt og klar til produktion, blev det 2 bind, der for den interesserede læser er særdeles interessante.

Fredag den 18. juni 2004 havde chefen for Tøjhusmuseet, direktør *Ole L. Frantzen* indbudt til reception og præsentation af værket.

Forretningsudvalget havde samme dag møde og var naturligvis også deltagere i receptionen, hvor mange nuværende og tidligere chefer fra Forsvarschef, chefer for diverse kommandoer i forsvaret til yngre

tjenstgørende officerer samt naturligvis mange interessenter, der – ligesom *Kystartilleriforeningen* – har bidraget økonomisk til værkets udgivelse.

Direktør *Ole L. Frantzen* bød velkommen og udtrykte sin store beundring for den entusiasme, admiral *Sven E. Thiede* har lagt for dagen i arbejdet med at afdekke de mange aspekter

I sin tale fortalte admiralen, at arbejdet havde været meget spændende og havde hjulpet ham gennem flere svære tider med sygdom m.m. i nærmeste familie. Han glædede sig over, at arbejdet nu var vel overstået og takke de, der på den ene eller anden måde havde bidraget med såvel økonomi som hjælp i dagligdagen med korrekturlæsning m.m.

Bogen kan erhverves gennem boglader eller ved køb direkte ved Tøjhusmuseet.



## Nyt storværk om dansk søartilleri

Fredag den 18. juni dette år udsendte Tøjhusmuseet sin hidtil mest omfattende publikation: 2-bindsværket **DANSK SØARTILLERI 1860-2004**

forfattet af tidligere forsvarschef, den 79-årige admiral *Sven E. Thiede*

Mange års forskning er indgået i arbejdet på denne bog, som i udførlige detaljer beskriver de historiske såvel som de tekniske aspekter i forbindelse med de mange forskellige typer våben, der gennem de dækkede årtier har dannet rammen for dansk søartilleri.

De to bind, som er på i alt 844 sider, indeholder ca. 450 illustrationer billeder og illustrationer af fartøjer såvel som tegninger af våben og ammunition, ledsaget af udførlige beskrivelser af våbnenes funktioner, og dækker en i historisk henseende hidtil ubehandlet periode, hvor der på skibsartilleriets område er sket en revolutionerende udvikling fra fortidens glatløbende forladekanoner i simple træaffutager til langtrækkende, præcist skydende helautomatiske kanoner og slagkraftige missilsystemer.

Foruden at være en fascinerende beskrivelse den historiske baggrund, er bogen yderst velegnet som reference-materiale med hensyn til våbnenes tekniske konstruktioner.



Værket står som klart bevis på admiralsens dybtgående indblik i dette vigtige våbenområde, og udgives med støtte fra en lang række fonde m.v.. Det har derfor været muligt at holde en salgspris på 500 kr.

Værket kan købes eller bestilles på

*Tøjhusmuseet*

Frederiksholms Kanal 29

1220 København K

Tlf.: 3311 6037

eller i velassorterede boghandeler